

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, door u willen wij gaan tot Jezus, want onder uw mantel vinden wij een veilige toevlucht. Ik houd van u en vraag u de genade mij te begeleiden wanneer mijn aardse tijd voorbij is en ik uw Zoon mag gaan ontmoeten in het Eeuwige Leven.

Negende dag

De bijzondere muurschilderingen in de kapel tonen de mysteries van Maria. De achterwand stelt het Hemelse Paradijs voor. God de Vader verwacht ons op het bruiloftsfeest waar wij met Jezus, Maria, alle engelen en heiligen voor eeuwig mogen genieten van de beloning die God aan ieder wil geven die in de moeilijkheden met Hem hebben volhard.

*Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
mogen wij door uw voorspraak Gods genade verkrijgen
om tijdens alle wisselvalligheden van deze wereld
onze ogen gericht te houden op het eeuwige,
opdat wij stand mogen houden in ons geloof en ons vertrouwen.
Dank u wel voor uw moederlijke bijstand en voorspraak.
Ik ben uw dienaar, ik ben de uwe.
Totus Tuus Maria ego sum!²*

²H. Johannes Paulus II



Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks

VERENIGD IN GEBED TOT MARIA ONZE LIEVE VROUW TER NOOD

Verdiepende teksten
te gebruiken bij de noveen

Eerste dag

Een boer vindt tijdens zijn werk op het land een houten beeldje van Maria. Maria draagt het kindje Jezus in haar armen, dicht bij haar hart. Als zij Jezus aanschouwt, haar Zoon, Emmanuel, God met ons, vloeit haar hart over van vreugde. Tegelijkertijd maakt dit haar stil: zo'n groot mysterie kan men slechts met grote bewondering en nederigheid aanschouwen. God is mens geworden en Hij heeft onder ons gewoond.

Laten wij het stil maken in ons hart, ondanks alles wat er buiten ons gebeurt, en Jezus aanschouwen.

*Lieve moeder Maria Ter Nood, wij vragen door u om Gods genade
om nooit de vrede en de vreugde in ons hart te verliezen,
in het besef dat Jezus met ons zal zijn tot het einde der tijden.*

Tweede dag

Op zee komt een koopman in een hevige storm terecht. Het einde lijkt nabij, de storm onoverwinbaar.

“Heer, red ons, want wij vergaan!” (Mt. 8, 26) Wat is ons geloof soms klein. “Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?” (Mt. 8, 27), berispt Jezus ons. Ben Ik niet bij je? Ben Ik niet de almachtige? “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet?” (Joh. 14, 9)

*Lieve moeder Maria ter Nood, help ons te groeien
in het geloof in de altijddurende bijstand van uw zoon.
Wij smeken u: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” (Mc. 9, 24)*

Derde dag

Plotseling hoorde de koopman een stem uit de Hemel: “Als ge mij zult eren, zal de wind gaan keren.” Een zachte, moederlijke stem. Wie anders kon het zijn dan Maria, de moeder van Jezus en ook onze Moeder?

“Eert uw vader en uw moeder” (Ex. 20, 12). Wie kan die wederliefde tussen Jezus en Maria, Zoon en moeder, bevatten? Jezus verlangt dat wij, net als Hij, Zijn moeder zullen eren en op haar voorspraak zal Hij de storm doen bedaren.

Lieve moeder Maria ter Nood, u wil ik eren met mijn woorden en met mijn daden. Laat mij groeien in liefde tot u, dan zullen ook in mij alle stormen bedaren.

Vierde dag

De koopman belooft Maria haar op een speciale manier te eren. De storm bedaart ogenblikkelijk, de almacht van God wordt geopenbaard en het hart van de koopman wordt vervuld van ontzag. Een zoektocht begint: wat kan ik doen voor Maria; hoe kan iedereen haar liefde en devotie leren kennen?

Lieve moeder Maria ter Nood, geef mij een vrijgevig en edelmoedig hart dat slechts leeft tot meerdere eer en lof van Gods Naam, Ad Maiorem Dei Gloriam¹. Dat mijn enige vreugde en eer mag zijn dat uw naam wordt bemind en geëerd, en dat ik altijd uw nederige dienaar mag zijn.

¹H. Ignatius van Loyola

Vijfde dag

Rond het jaar 1400 wordt een kapel gebouwd ter ere van Maria en haar beeltenis wordt er vereerd als Onze Lieve Vrouw ter Nood. Sindsdien komen de mensen naar haar met al hun noden en verlangens. Bidden wij samen met de heilige Bernardus van Clairveaux:

Gedenk, o allerheiligste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Versterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, Maagd der maagden, en kniel hier neer in mijn armzaligheid en zonden. Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren.

Zesde dag

In 1573 wordt de kapel neergehaald uit afkeer van de verering van Maria. Niets is er meer over... Alles lijkt verloren.

Hoe vaak worden de tempels, de heilige tempels die onze zielen zijn, tempels van de Heilige Geest, verwoest door de zonde! Beledigingen, ondankbaarheid, nutteloze zorgen, oordelen, luiheid. Het zijn als zware hamerslagen waarmee wij de tempel van ons hart afbreken.

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, bescherm ons tegen al het kwaad waarmee wij het beeld van uw Zoon in onze ziel verminken of zelfs verliezen. Leer ons om zuiver te zijn naar lichaam en ziel en geef ons nederigheid en moed om onze zonden te belijden in het Sacrament van de Biecht.

Zevende dag

In 1713 woekert een veepest over het hele land. Er lijkt geen eind aan te komen... Een onoverwinnelijke nood. Een aantal boeren neemt zijn toevlucht tot Maria op de ruïnes van de Genadekapel van Maria ter Nood. “Maria, help ons, wij zijn in nood!” Maria strekt haar moederlijke hand uit en zie: een bron van genezend water stroomt uit de put! “Voor God is niets onmogelijk.” (Lc. 1, 37)

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, wat een vertrouwen zien wij in deze eenvoudige boeren. Vermeerder ons vertrouwen, want u wilt ons helpen. “Vraagt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan.” (Mt. 7, 7) Laat ons, net als de dienaren op de bruiloft te Kana, naar u komen met onze nood. Dan zult u aan uw Zoon zeggen: “Zie, zij hebben geen wijn meer.” (Joh. 2,3)

Achtste dag

In 1930 is de kapel opnieuw opgebouwd, nog mooier dan voorheen. Wij kunnen Maria weer vereren zoals haar toekomst. “Door Maria tot Jezus”, staat op de kapel. Door Maria willen wij Jezus bereiken, omdat we weten dat Jezus geen nee kan zeggen aan Zijn lieve moeder. Door Maria: zij zal onze zwakheden en zonden bedekken met haar mantel en ons tot Jezus leiden, ook als onze tijd gekomen is om van deze aarde heen te gaan naar de ontmoeting met de Heer.