

Kerk INN Zicht

augustus/september 2024
6e jaargang



*"Er verscheen een groot teken aan de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren."*

Apok. 12,1

GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND-TEXEL

Pastoraal team



Iván Garcia Ferman
pastoor
06 - 17 12 96 42
fji0017@gmail.com



Henk Schrader
diaken
06 -10 30 60 86
hjmshcrader@gmail.com



Maciej Grądzki
kapelaan
06 - 25 57 49 66
maciej.pnl@gmail.com

Mijn Kerk sluit; wat nu?

Wij krijgen als pastoresteam regelmatig de vraag, wat er gaat gebeuren als de kerken gesloten worden.

Het is inmiddels bekend dat de kerken van Anna Paulowna, Breezand en 't Zand rond 1 januari 2025 hun deuren zullen sluiten. Voor Den Helder en Julianadorp voeren wij gesprekken om een vervangende locatie te vinden. En inmiddels zijn wij in gesprek met parochie Schagen met de intentie om samen te gaan werken.

We krijgen van heel veel parochianen te horen dat zij het idee hebben dat hiermee ook alles "verloren" zal gaan. Maar dat is – gelukkig – niet het geval.

Doopsels, uitvaarten, eerste communie, vormsel, bezoek aan de parochianen, vieringen in de verzorgingstehuizen e.d. zullen gewoon doorgaan.

Het oude zullen we achter ons moeten laten en er zal ongetwijfeld wel eens naar andere wegen gezocht moeten worden, maar daar zit ook weer een uitdaging in. Want, er zijn vele wegen die naar Rome leiden en laten we vooral op Hem blijven vertrouwen.

Wij dachten er goed aan te doen om u met dit bericht een hart onder de riem te willen steken. Als u nog vragen hebt of hierover met ons wilt spreken, zijn wij altijd klaar voor.

Pastorale Team (pastoor Iván Garcia Ferman, kapelaan Maciej Gradzki, catechiste Anita Captein en diaken Henk Schrader).



Pastoraal woord - pastoor Ivan



Beste parochianen,

Wij staan bijna aan het einde van het schooljaar. Als wij op de afgelopen periode terugkijken, kunnen wij ons hoogstwaarschijnlijk verschillende momenten herinneren zoals Pasen, de viering van de Eerste Heilige communie, huwelijksvieringen, jubilea van 50 en 60 jarige huwelijksfeesten, doopsels en vormsel enzovoort. Maar ook minder mooie momenten zoals uitvaarten. Maar één ding is zeker, wij hebben al deze momenten samen als kerkgemeenschap beleefd en gevierd.

Vreugde en eenheid

Al deze mooie momenten van vreugde, eenheid, van het samenwerken, van de Geest van God, hebben wij in deze tijd gezien. En dat is alleen mogelijk door de verschillende gaven en talenten die iedereen heeft. Deze zijn zichtbaar in de vrijwilligers van onze parochie die waar dan ook hun enthousiasme en inzicht brengen. Daarvoor iedereen van u bedankt. En deze vreugde en eenheid is ook zichtbaar bij u, de parochianen die de mis meevieren.

Nu komt er een tijd van rust. Sommigen van u gaan met vakantie, wellicht naar Spanje, Italië, Griekenland of andere landen. Maar ook hier in Nederland zijn hele mooie plekjes te vinden om uw vakantietijd door te brengen.

Rust

Vakantie is een periode van rust. Rust voor het lichaam die de hele jaar hard gewerkt heeft. Maar daar waar deze rust heel belangrijk is voor ons lichaam, deze rust geeft ook rust aan onze ziel. Ook in deze tijd is de kerk altijd open. Ik mag u met vreugde wijzen op onze nieuwe Mariakapel in Anna Paulowna, waar u ook altijd welkom bent om een kaarsje aan te aansteken of in alle rust te praten met God. En breng onze kerken in de regio eens een bezoekje, de deuren staan heel vaak open.

Bidden wij tot God onze Vader om ons te zegenen, beschermen en te helpen in de tijd die wij in gaan. Dat wij, waar wij ons ook bevinden, Hem gedenken en bedanken, door te kunnen genieten van wat Hij ons dagelijks geeft.

Bid voor mij.
Pastoor Ivan

Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart of wat u maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave van intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie:

kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.

Colofon

Jaargang 6 - nummer 4
augustus/september 2024

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per jaar.

r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55

1782 GJ Den Helder

tel. 0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54

1782 GK Den Helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24

1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie

Keinsmerweg 3

1756 AE 't Zand

tel. 0224 - 59 12 26

olv.visitatie@kerktzand.nl

www.rkkerktzand.nl

IBAN NL05RABO 0374 4016 32

r.-k. Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel. 0222 - 322161

secretariaat@rkparochietexel.nl

www.rkparochietexel.nl

IBAN: NL35 RABO 0362 534 500

H. Johannes de Doperkerk

Molenstraat 36

1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk

Molenlaan 2

1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk

De Ruyterstraat 129

1792 AN Oudeschild

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst

FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

Kopijdatum uitgave oktober/november 2024
uiterste inleverdatum 6 september 2024

Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do
Lorena Garritsen
Joanne Matulis
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

Contact redactie:
redactiekerkinnzicht@gmail.com
tel. 0223 - 61 25 50

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral



- 3 Pastoraal woord
- 7 Maria ten hemelopneming
- 10 Youth
- 12 De levenslessen van Maria
- 14 Young & Free kids
- 17 Vele Wegen
- 19 Oekraïne en Maria
- 20 Parochie Texel
- 22 Parochie O.L.V. Visitatie
- 24 Parochie H. Maria Sterre der Zee
- 27 Jubeljaar
- 28 Volg Mij!
- 33 More then Gold
- 34 Liturgisch rooster vieringen



FEEST MARIA TENHEMELOPNEMING



VIERT U MET ONS MEE?

DONDERDAG
15 AUGUSTUS

2024
HEILOO

Geniet rond
Maria
Tenhemelopneming
van een
3- of 5-daags
verblijfsarrangement
met volpension

"Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren."

Arrangementen Maria Tenhemelopneming

Wilt u enige dagen verblijven in Heiloo? Wij bieden twee speciale arrangementen. Van harte welkom!



3-daags arrangement volpension:
wo 14 augustus t/m vr 16 augustus

2-persoonskamer: € 154 p.p.
1-persoonskamer: € 190 p.p.

5-daags arrangement volpension:
wo 14 augustus t/m zo 18 augustus

2-persoonskamer: € 274 p.p.
1-persoonskamer: € 345 p.p.

Er is voor u een mooi programma samengesteld met gelegenheid tot verdieping en ontspanning. Kijk op onze website olvternood.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via telnr. 072-505 1288

Check de
website ook
voor onze
retraites!

Donderdag 15 augustus

- 10.30 uur Rozenkransgebed
- 11.00 uur H. Mis,
hoofdcelebrant mgr. dr. J.W.M. Hendriks,
aansluitend Mariaprocessie door het park
en daarna gelegenheid voor de lunch
- 14.00 uur Lezing over Maria door mgr. Hendriks
- 14.30 uur Eucharistische aanbidding en
biechtgelegenheid
- 15.15 uur Lof met rozenkrans van de goddelijke
barmhartigheid
- 15.45 uur Einde

Gratis busvervoer

- 10.10 uur Treinstation Castricum naar Heiligdom
- 16.00 uur Heiligdom naar treinstation Castricum

Overige informatie

Gratis parkeergelegenheid
Adres: Kapellaan 9, 1851 PE Heiloo

Meer info: www.olvternood.nl | telnr. 072 - 505 1288

Maria Tenhemelopneming

Maria, hoge lieve vrouwe.
Wij geloven dat u thuis bent bij God,
die met u in de wolken is.

U bent een vrouw uit duizenden,
een moeder om lief te hebben,
beeld van wat kerk is.

Op uw voorspraak rekenen wij.
Uw zorg en liefde,
uw openstaan voor God en mensen
mag ons tot voorbeeld zijn.

Bescherm alle mensenkinderen
en neem ons op in uw groot 'bewaarthart':
heilige Maria, moeder van God.

Bid voor ons, kleine mensen,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Auteur onbekend

15 augustus
Hoogfeest
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur
Petrus & Pauluskerk



Is Maria ons bekend?
Vanaf de uitgave
oktober/november
2024 zullen wij elke
uitgave aandacht
besteden aan de
moeder Gods.

Miljoen kinderen bidden



De heilige Padre Pio beloofde eens:
"Wanneer een miljoen kinderen de
rozenkrans bidden, zal de wereld
veranderen."

Daarom bidden op 18 oktober over de hele wereld een
miljoen kinderen de rozenkrans voor eenheid en vrede.

We komen dan ook online samen voor gebed. Bidden kan
overal: thuis, in de kerk of op school!

De Rozenkrans is een belangrijk onderdeel van het Katholiek gebedsleven. We maken onderscheid tussen het rozenkransgebed en het gebedsnoer dat we hiervoor gebruiken.

De Rozenkrans bestaat uit zes grote en drieënvijfig kleine kralen.

Het bidden van de Rozenkrans gaat altijd gepaard met het overdenken/gedenken van de geloofsgeheimen, die ziet u op de pagina hiernaast. Deze vormen een soort 'samenvatting' van het Evangelie. We kennen op dit moment vier verschillende 'groepen': welke geheimen je bidt, is afhankelijk van de dag.

Rozenkrans

GELOOFSGEHEIMEN

♥ BLIJDE GEHEIMEN MA & ZA

De engel Gabriël brengt Maria de blijde boodschap

--

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

--

Jezus wordt geboren in een stal te Betlehem

--

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

--

Jezus wordt in de tempel wedergevonden

♥ GEHEIMEN VAN HET LICHT DONDERDAG

De doop van Jezus in de Jordaan

--

De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana

--

Jezus' aankondiging van het Rijk Gods

--

De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor

--

Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal

♥ DROEVIGE GEHEIMEN DI & VRIJ

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

--

Jezus wordt gegeseld

--

Jezus wordt met doornen gekroond

-

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

--

Jezus sterft aan het kruis

♥ GLORIEVOLLE GEHEIMEN WO & ZO

Jezus verrijst uit de doden

--

Jezus stijgt op ten hemel

--

de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen

--

Maria wordt in de hemel opgenomen

--

Maria wordt in de hemel gekroond

YOUTH.

young and free

EVENTS

Eind juli 2025 zijn wij uitgenodigd bij de Paus in Rome, alle jongeren van de wereld.
Op weg daar naar toe ontmoeten we elkaar!

15
sept

Jaar opening in de Bavo kathedraal in Haarlem

15.00 Heilige Mis met de bisschop
16.00 Borrel met een korte inleiding
over 'Kerk' zijn en over het
jaarprogramma

Kijk voor meer informatie op bladzijde 16, of op de
instagram van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam



Maria Tenhemelopneming

Een belangrijke feestdag van Maria.
We vieren dat Maria door God in de hemel is opgenomen. Wat betekent dit?
Toen Maria dood ging, liet God haar rechtstreeks naar de hemel gaan met ziel en lichaam. Meteen naar de hemel, dat is ook het geval voor de zielen van heilige mensen wanneer ze sterven. Maar Maria is zo heilig, dat haar lichaam niet op aarde thuishoort maar in de hemel. Daarom is er nergens op aarde een graf van Maria.

"Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard
mogen blijven voor verworping, rampen en oorlog.

Moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was,
onze Voorspreekster zijn."

De rozenkrans



Een rozenkrans is een soort ketting met kraaltjes, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraaltje een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu?



Heb je wel eens bloemen geplukt voor je moeder? En was ze er blij mee? Elke keer dat je een Wees Gegroet Maria bidt, is dat voor Maria als een mooie roos die je haar geeft. Zeker als je dit bidt om Maria blij te maken. Stel je eens voor dat je bij alle kleine kraaltjes van de rozenkransketting een Weesgegroet bidt. Wat een prachtige krans van rozen wordt dat voor Maria.



Het rozenkransgebed wordt al honderden jaren gebeden. Maria zelf heeft gevraagd dat wij dit vaak bidden. In 1917 tijdens de oorlog vroeg Maria aan drie herderskinderen in Fatima (in Portugal) om dit elke dag te doen. De kinderen zagen Maria als een mooie dame in het wit, stralender dan de zon.



Zij vroeg de kinderen om dagelijks de rozenkrans te bidden. Op een keer zei Maria: "Ik ben gekomen, want het is echt nodig dat de mensen beter gaan leven en God niet meer door hun zonden beledigen. Als zij de rozenkrans bidden, zich tot God keren en zijn vergeving vragen, en goed doen in plaats van slecht, zal er vrede komen."

DE LEVENSSLESSEN *van* MARIA

Geschreven door: Jeroen Pouw



In het Evangelie van de twaalfde zondag door het jaar (B) spreekt Jezus de leerlingen aan waarom zij bang zijn in de storm en twijfelen aan hun geloof (Mac 4, 40). De leerlingen zijn bang dat zij vergaan in de storm op het meer. De storm staat voor de uitdagingen en moeilijkheden in het leven. Jezus laat in het Evangelie zien dat Hij de stormen kan gaan laten liggen. Je kunt je verwonderen hoe Hij dat doet. Kortom Jezus leert je om in Hem te geloven. Geloven betekent dat Hij je mag helpen bij jouw uitdagingen en dat Hij je helpt om deze uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. Geloven betekent ook een persoonlijke relatie met Jezus hebt, waar hij je beste vriend is.

Je zou kunnen zeggen dat Maria het voorbeeld is van de meest intieme relatie met Jezus. Zij is natuurlijk de moeder van Jezus, wat een natuurlijke diepe band schept. De verbondenheid met elkaar was zo innig dat Maria het lijden van Jezus in haar hart heeft gevoeld (Luc 2, 35). Uiteindelijk is zij daarvoor beloofd door opgenomen te worden in de hemel, zoals we vieren op het hoogfeest van 15 augustus. Let op, het gaat om een opneming in de hemel, wat betekent dat God de Vader haar naar Hem toe heeft geroepen.

Het bijzondere van Maria is niet alleen die diepe relatie met Jezus, maar dat zij tijdens haar leven allerlei stormen heeft doorstaan. Beginnend bij de aankondiging en geboorte van Jezus, want was in die tijd niet gebruikelijk om ongehuwd een kind te ontvangen (Matt 1, 18-19). Het kind blijkt van de Heilige geest te zijn en ze accepteert de taak die haar gegeven is (Luc 1, 38). Wat een moed en een geloof moet zij hebben gehad. Gedurende het leven van Jezus zijn er verschillende momenten waarop zij moest geloven, zoals het moment dat het gezin moest vluchten naar Egypte (Matt 2, 13-15) of dat zij Jezus kwijt was en Hem terugvond in de tempel waar hij naar de leraren aan het luisteren was (Luc 2, 46-48). De meest heftige storm uit het leven van Maria was wanneer Jezus gevangen wordt genomen, veroordeeld, en sterft aan het kruis. Niets is vreselijker voor een moeder, wat Maria was, dan je eigen kind zien sterven op het kruis. Ondanks de pijn en het verdriet staat ze onder het kruis en is ze daar voor Hem, wat best een gevaarlijke opdracht was in die tijd (Joh 19, 25-30). Door daar te zijn liet Maria zien dat ze van Jezus hield en bij hem hoorde. Als je daar zo over denkt, wat een krachtige vrouw is Maria geweest en wat was zij vol van geloof.

Ieder mens ervaart stormen in zijn/haar leven. Jij waarschijnlijk ook. Het valt op dat veel jongeren kampen met de storm van mentale gezondheid, bijvoorbeeld depressies of sterke uiterlijke onzekerheden. Jonathan Haidt (2024) wijdt dit ten eerste aan telefoongebruik en dan met name waar jongeren mee in aanraking komen online, bijvoorbeeld de perfecte plaatjes die een nep schoonheidsideaal laten zien, of de ideeën om

makkelijk veel geld te verdienen. Daarnaast vindt hij dat jongeren geleerd moeten worden hoe zij gezond kunnen omgaan met sociale media. Haidt (2024) schetst niet alleen de problemen, maar biedt ook een passende oplossing. Volgens hem is de oplossing te vinden in het geloof. Het geloof biedt een opvatting over een goed leven en het helpt je door de moeilijkheden van het leven heen. Om dat heel concreet te maken kan je naar Maria kijken. Zij laat zien dat je door een diep geloof moeilijkheden en angsten kunt overwinnen en diepe vrede in je hart kunt ontvangen.

De moed van Maria is ook voor mij persoonlijk een voorbeeld. Zij laat zien dat vertrouwen op de Heer uitdagend kan zijn, maar ook diepe vreugde kan geven. Dit heb ik zelf ervaren toen ik door een stormachtige periode ging. Het leren aankijken en ermee omgaan vanuit geloof was voor mij de weg, ook al was het in mijn geval subtiel. Wat ik je mee wil geven vanuit mijn ervaring is dat Maria een gids voor je kan zijn. Dat je net zoals Maria de moeilijke en krachtige keuzes mag maken om de stormen in je leven te overwinnen. Uiteraard in een intieme relatie met Jezus, zoals Maria.

**"Zij laat zien dat
vertrouwen op de
Heer uitdagend kan
zijn, maar ook
diepe vreugde kan
geven."**



Lees over het geloof en leer God nog beter kennen door de mooie verhalen uit de bijbel. Deze app kan je goed op weg helpen met het begrijpen van de bijbel, wat af en toe nog best lastig kan zijn.

Start jouw leesplan vandaag nog via de bijbel app!



**Leer God kennen
door Zijn woord**



young and free

kids

Heilige Maria, moeder van God

Zo'n 2000 jaar geleden woonde Maria in het land Israël. Zij was een heilig meisje. God koos haar uit om Moeder te worden van zijn Zoon Jezus.

Nu is Maria in de hemel en Moeder van alle mensen. Zij bidt steeds voor al haar kinderen op aarde, ook voor jou!

Als kind was Maria al vol van God. Steeds heeft zij vol vertrouwen 'ja' gezegd tegen Gods plannen met haar.

God had grote plannen met Maria! Hij koos haar uit om de Moeder van zijn Zoon te worden.

God stuurt de engel Gabriël naar Maria. Hij zegt: "Wees gegroet, Maria." Dan vertelt hij wat God wil.

Maria begrijpt niet hoe het kan, maar zij vertrouwt op God. Wat God wil is goed. Daarom zegt Maria: "Ja, dat is goed."



**Maria wil
ons helpen**

**Vanuit de
hemel,
dichtbij God,
helpt Maria
ons.
Maria brengt
Gods zegen.**



Het Wees gegroet Maria is een belangrijk gebed
Met dit gebed vragen we Maria, de Moeder van Jezus,
om voor ons te bidden. God luistert heel graag naar
de Moeder van zijn Zoon. Daarom vragen veel
mensen de hulp van Maria.

Het Wees gegroet Maria is een gebed voor jou
Maria is ook onze Moeder in de hemel. Maria houdt van
jou. Als jij Maria vraagt om samen met jou te bidden,
zal zij dat zeker doen.

Het Wees gegroet Maria is een blij gebed
Het gaat over heel goed nieuws. Nieuws van al 2000
jaar geleden. Goed nieuws ook voor de mensen van nu.
Goed nieuws voor jou! Lees maar verder:



WOORDZOEKER

N	E	D	D	I	B	S	S	S	P
O	P	H	S	L	D	N	U	B	Z
A	M	A	E	T	E	A	Z	V	W
M	O	I	D	V	F	R	E	F	I
I	E	R	R	T	U	K	J	L	U
T	D	A	U	U	X	N	T	I	M
A	E	M	O	E	G	E	T	E	P
F	R	D	L	O	G	Z	L	F	J
Q	U	C	O	E	I	O	F	D	S
Q	U	C	D	G	X	R	E	E	O

BIDDEN

JEZUS

MARIA

FATIMA

LIEFDE

MOEDER

GOD

LOURDES

ROZENKRANS

WEES GEGROET

Wees gegroet,
Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder
de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.

Amen.





save the date!

De paus heeft alle jongeren van de wereld uitgenodigd, om eind juli in het jubeljaar 2025 naar Rome te komen. Ga mee met Jong Bisdop Haarlem-Amsterdam naar het hart van de wereldkerk. 25 juli-5 augustus 2025 | 16-30 jaar

R  **ME**
2025

VAKANTIE TIP!

LANGS DE RUIGE RAND VAN HET NOORDEN;

HET ZILTEPAD

In dit weidse gebied dienen de kerktorens als prachtige bakens, net zoals vroeger voor de scheepvaart. Ook voor ons zijn het bakens van betekenis, in allerlei opzichten. En nu kunnen ze dat ook voor jou zijn. We hebben de deuren alvast voor je opengezet. Het Ziltepad neemt je mee langs ongerepte natuur, authentieke dorpen en eeuwenoude kerken. Wandelend en fietsend zie je hoe natuur en cultuurhistorie hier samenkomen.

<https://www.visitwadden.nl/nl/het-ziltepad>

Stichting Acutis organiseert verschillende activiteiten en evenementen

26 juli 2024 komt het Hart van Carlo naar Nederland! Vanaf 16.00 uur is de relikwie aanwezig bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Van **23 september tot 6 oktober 2024** bezoekt een missionaris van Carlo Acutis' heiligverklaring Nederland. Parochies of organisaties die een bezoek willen, kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie.

2025: Rondreizende tentoonstelling Eucharistische wonderen, geïnspireerd door Carlo Acutis. De tentoonstelling reist gedurende 10 dagen per locatie. Geïnteresseerde parochies kunnen zich aanmelden.

www.stichting-acutis.nl

Vele wegen

Vredesweek 2024

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek.

Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar.

Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!



Karin Smit

Uitvaart
begeleiding



 06 81 35 81 10 24/7 bereikbaar

Karin Smit



Leonie Appers

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Steun voor Oekraïne: *Hoop en Vrede door Moeder Maria*



De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op miljoenen mensen, met families die uit elkaar gerukt zijn en gemeenschappen die lijden onder de voortdurende conflicten. Kerk in Nood (ACN) zet zich in om verlichting te brengen aan de getroffen bevolking door middel van noodhulp, geestelijke steun en wederopbouwprojecten. Uw steun is van cruciaal belang om deze hulp voort te zetten.

Paus Franciscus wijdde op 25 maart 2022 Rusland en Oekraïne toe aan het Onbevleete Hart van Maria. Het benadrukt het vertrouwen in de kracht van gebed en de tussenkomst van Maria om vrede te brengen in gebieden geteisterd door oorlog. Door de toewijding aan Maria, vraagt de paus om haar voorspraak bij God voor vrede, verzoening en een einde aan het geweld.

Waarom Moeder Maria? Haar moederschap symboliseert zorg en mededogen voor alle mensen, vooral voor de meest kwetsbaren. Maria heeft in de katholieke traditie altijd een bijzondere rol gespeeld als bemiddelaar en bringer van vrede. De toewijding aan haar Onbevleete Hart is een oproep aan alle gelovigen om hun gebeden en inspanningen te bundelen voor een vreedzame oplossing. Ook voor de oorlog in Oekraïne geldt dat bekering van de harten essentieel is. Uw donatie aan Kerk in Nood helpt daarom niet alleen bij het voorzien in basisbehoeften zoals voedsel en onderdak, maar ondersteunt ook de geestelijke begeleiding van de slachtoffers. In deze moeilijke tijden is pastorale zorg essentieel.

Met uw hulp kunnen we de boodschap van hoop en vrede die Maria belichaamt, verspreiden en concreet maken in de levens van de getroffen. Doe een donatie vandaag en draag bij aan het herstel en de vrede in Oekraïne. Samen kunnen we een verschil maken en de liefde en compassie van Moeder Maria laten doorwerken in de harten van hen die deze het meest nodig hebben. Kijk voor informatie op www.kerkinood.nl/oekraïne





PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat
maandag t/m woensdag 9.00 - 15.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg
Tel. 0222-322161, toets 1 voor het secretariaat
secretariaat@rkparochietexel.nl

Johan Ran

60 jaar organist

Op 1 september viert Johan Ran 60 jaar organist van de Francisca Romana kerk in De Cocksdorp. Zijn betrokkenheid is veelzijdig. Daarnaast het orgelspelen is hij ook de dirigent en zanger van het koor in De Cocksdorp en stelt hij de liederenlijst voor onze parochie samen. Hij is weer op volle toeren bezig voor ons in de parochie alsmede voor andere muzikale groepen op het eiland. In een speciale viering willen we bij dit jubileum van Johan in onze parochie stilstaan.

De aanvang van de viering is om 10.00 uur. Na de viering begeven we ons voor de koffie naar het Eierlandsche Huis, daar kunt u de jubilaris feliciteren. Via deze weg willen we alle belangstellenden van harte uitnodigen.

Noot! Hierdoor vervalt de viering om 11.00 uur in Den Burg.

~ Joanne, Parochie coördinator

Agenda

Geen vieringen in Den Berg op zondag 1 en 15 september.

De locaties voor de Oecumenische diensten voor de Vrede die op 15 september zullen plaatsvinden zijn nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit kerkblad. Houd de Texelse media in de gaten!

Vieringen in De Gollards om 10.30 uur: op 28 augustus & 25 september.

Secretariaat gesloten wegens vakantie van 3 t/m 15 september.





KERKBIJDRAGE 2024

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel
Of scan deze QR-code.

Raad van Kerken Texel



Wat is de Raad van Kerken Texel?

De Raad van Kerken (RvK) is een platform voor ontmoeting van kerken op het eiland. Ook landelijk bestaat er zo'n overleg en zelfs wereldwijd ontmoeten kerken elkaar in de Wereldraad van Kerken.

Waarom een Raad van Kerken?

De Raad van Kerken stelt zich tot doel:

- het gezicht te zijn van de diversiteit aan kerken op het eiland;
- samen de stem van de kerk in de samenleving te laten horen;
- waar mogelijk de krachten bundelen, door elkaar te helpen met menskracht, ruimtes en onderlinge betrokkenheid;
- voor de toeristen op het eiland een herkenbare plek van informatie en inspiratie te zijn.



Wilt u meer weten?

Gerard Veeger is vertegenwoordiger van onze RK-kerken. Voor meer informatie kunt u naar <https://www.kerkpleintexel.nl/raad-van-kerken> of een mail sturen naar: info@kerkpleintexel.nl

Zomeravondconcerten 2024

In de diverse kerken op ons eiland vinden er ook deze zomer weer zomeravondconcerten plaats. Iedere dinsdagavond tot en met 10 september is er een concert in één van de Texelse kerken. De aanvang is om **20.15 uur**. De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het programma hangt in onze kerken maar worden ook uitgebreid aangekondigd in de Texelse media.

In onze kerken zullen de concertenavond op de volgende data plaatsvinden:

dinsdag 13 augustus: La Notte, Vocaal mannenkwartet in de RK kerk, Den Burg

dinsdag 10 september: Merel Naomi & Mirjan Rietberg, Harpen, RK Kerk, De Cocksdorp



PAROCHIE 'T ZAND

Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 59 12 26

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.



Woensdag van
14.00 - 15.00 uur
zie vieringenrooster
Stille Aanbidding
in 't Zand.
In de maand augustus
geen stille aanbidding in
onze kerk.

Toekomst

KERKGEBOUW 'T ZAND

Positieve reacties ontwikkelingen kerkgebouw

Op vrijdag 7 juni heeft het bestuur van de Stichting Kerkgebouw 't Zand verslag gedaan aan 90 Zandtemers in de Kerk van 't Zand. Na een drietal presentaties werden er diverse vragen gesteld. Iedereen was zeer tevreden over het gedane voorwerk om te kunnen komen tot behoud van het kerkgebouw voor 't Zand. Van, Voor en Met de Zandtemers was de inzet.

Noordkop centraal heeft op haar website een verslag geplaatst. Als u deze link op de computer intikt, dan kunt dit lezen:
<https://noordkopcentraal.nl/zandtemers-positief-over-plannen-voor-de-kerk/>

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.
Voor uw hulpvraag: caritas.trinitas@gmail.com.
Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.





Wij hopen op uw steun;

IBAN NL05RABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

ZANDSTOCK

Staat ie al in uw agenda?

De Zandstockviering op 11 augustus om 10.00 uur? Voorgangers zijn Theo Vertelman en Marion Bleeker. De muziek wordt verzorgd door het Ritmisch Koor, zij zullen u vanaf 09.45 uur verwelkomen met hun prachtige gezang.

Iedereen is van harte welkom.

Aansluitend start Stockoud met ongetwijfeld weer een mooi programma!



Personalia

Overleden:

- Johannes Weel
*
- Alida Bruin-Sneekes
*
- Anna Geertruida Zwemmer-Oudhuis
*
- Piet Slijkerman
*
- Hendricus Adrianus (Hennie) Lenting

Vieringen De Zandstee

1 aug	09.45 uur	eucharistieviering	pastoor Ivan
8 aug	09.45 uur	eucharistieviering	priester
15 aug	09.45 uur	ecucharistieviering	priester/diaken
22 aug	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Breggit
29 aug	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Jos
5 sept	09.45 uur	eucharistieviering	pastoor Ivan
12 sept	09.45 uur	eucharistieviering	priester
19 sept	09.45 uur	eucharistieviering	priester/diaken
26 sept	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Breggit

U weet toch dat u **pastoor Ivan** altijd kunt bellen?

Hij is bereikbaar op telefoonnummer : 06 - 17 12 96 42.

Voor alle andere vieringen: wie is voorganger, koster of wie zingt er?
kunt u ook onze digitale agenda raadplegen: www.rkkerktzand.nl/agenda



PAROCHIE DEN HELDER - JULIANADORP

Parochiecentrum
tel. 0223-612550
Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur

rk.denhelder@wolmail.nl

MONUMENTENWEEKEND 2024

Het jaarlijkse Open Monumentenweekend vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september.

Het landelijke thema is verbindingen.

De Vrienden van de PP. spelen hierop in met een tentoonstelling over de

totstandkoming en de geschiedenis van de voormalige Maria- Jozef- en Catharinaschool en de verbindende functie tussen school en kerk. Voornoemde scholen, in 1974 verder gegaan onder de naam van 'De Windwijzer' zijn precies 100 jaar geleden tot stand gekomen.

Verder besteden we ook aandacht aan de allereerste bewaar-, naai en breischool die in voorjaar 1869 tot stand kwam in de Nieuwstadt (Visbuurt) op initiatief van het kerkbestuur.

Wat kunt u verwachten: tegeltableaus uit de scholen, oude foto's van o.a. de eerste steenlegging door de Zeereerwaarde Heer P.J. van Beuzekom, oude personeelsfoto's en ook van leerlingen natuurlijk.

Dhr. Bart Oud, huidige directeur van de Windwijzer zal een lezing houden over het katholiek onderwijs van toen en hoe er op zijn school aan het begrip 'katholiek' invulling wordt gegeven.

Wij hopen u graag te zien tijdens het Monumentenweekend 2024!

De Vrienden van de PP.: Marianne, Lies, Anton, Paul en Bertus



Personalia

Overleden:

Cees Bakker

Maria Jonas- Luijten

Piet Vermeulen



De parochie steunen?
scan onderstaande
QR code en doneer
digitaal.



PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag; pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!

NL05 RABO 0335 9052 42
PCI H. Maria Sterre der Zee



PCI H. Maria Sterre der Zee en Rabo ClubSupport

De PCI H. Maria Sterre der Zee doet ook dit jaar weer mee met de Rabo ClubSupport! Leden van de coöperatieve Rabobank (dit zijn rekeninghouders bij de Rabobank, die zich als lid hebben laten registreren) kunnen in de periode van 2 tot en met 24 september een stem uitbrengen op hun favoriete club. Op die manier heeft de PCI in 2023 bijna € 200,= opgehaald.

De PCI is één van de ongeveer 500 deelnemende clubs in de Kop van Noord-Holland.

De opbrengst van de actie is ook dit jaar weer bestemd voor de Kerstactie, waarbij een 30-tal Helderse adressen door ons worden bezocht met een kerstattentie in de vorm van een enveloppe met waardebonnen. Ga naar www.rabobank.nl/clubsupport en breng uw stem uit.

Elke stem is geld waard!

Bij voorbaat dank.



Stem op ons

via de Rabo App
of op rabobank.nl/clubsupport

Wij doen mee met Rabo ClubSupport

Doe je ook mee?

Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

de coöperatieve Rabobank



Coventrygebod

In de maanden juli en augustus vindt het Coventrygebod voor Vrede en Verzoening elke vrijdag om 12.00 uur plaats in de Petrus en Pauluskerk. Iedereen is welkom!



Jubeljaar 2025

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop', Voorafgaand aan het jubeljaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot jaar van gebed.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 is dat het gebed.



De hoop stelt niet teleur

Op 9 mei verscheen de bul van paus Franciscus voor het Jubeljaar 2025: 'Spes non confundit' (De hoop stelt niet teleur). De paus schrijft hierin onder meer over de aflaat die is verbonden aan het Jubeljaar.

"De aflaat is een manier om de onbegrensde aard van Gods barmhartigheid te ontdekken", schrijft paus Franciscus voor het Jubeljaar.

Sacrament van boete en verzoening

"Het sacrament van boete en verzoening verzekert ons dat God onze zonden wegveegt", aldus de paus. Hij verwijst daarbij naar Psalm 103: "Niet naar onze schulden behandelt Hij ons, niet naar onze zonden vergeldt Hij ons." Paus Franciscus noemt het sacrament van boete en verzoening: "Een beslissende, essentiële en fundamentele stap op onze geloofsreis. Daar staan we de Heer toe onze zonden uit te wissen, onze harten te genezen, ons op te wekken, ons te omhelzen en ons zijn tedere en barmhartige gelaat te openbaren." Hij roept op om de biecht niet te verwaarlozen, maar deze te herontdekken. Juist het Jubeljaar is daar een goed moment voor.

"Toch weten we uit persoonlijke ervaring dat elke zonde 'haar sporen nalaat'. Zonde heeft gevolgen, niet alleen in de gevolgen van het kwaad dat we doen, maar ook innerlijk", vervolgt de paus. "In onze mensheid, zwak en aangetrokken door het kwaad, blijven bepaalde restverschijnselen van de zonde achter. Deze worden weggenomen door de aflaat, altijd door de genade van Christus."

Paus Franciscus: "Deze ervaring van volledige vergeving kan niet anders dan ons hart en onze geest openen voor de noodzaak om op onze beurt anderen te vergeven. Vergeving verandert het verleden niet; het kan niet veranderen wat er in het verleden is gebeurd, maar het kan ons wel in staat stellen de toekomst te veranderen en een ander leven te leiden, vrij van woede, vijandigheid en wraakzucht. Vergeving maakt een betere toekomst mogelijk, die ons in staat stelt om met andere ogen naar het verleden te kijken, nu met meer serene ogen, ook al dragen we nog steeds de sporen van tranen uit het verleden."

Bron: 'Spes non confundit' nr. 23.



Apostel Paulus

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. Romeinen 12:2.

"Volg Mij!"

In de reeks artikelen over de apostelen gaan wij als laatste apostel Paulus beter leren kennen.

Deze keer, ter afsluiting, gaan we het hebben over heilige Paulus, een heel belangrijke persoon voor de vroege Kerk te benaderen. Ook hij bracht zijn leven voor de Heer, voor het Evangelie en voor de Kerk.

Paulus van Tarsus werd, door de Heer zelf, door de Verrezene, geroepen om ook een ware apostel te zijn. Door sommigen wordt hij de “dertiende Apostel” genoemd.

Hij is een persoon van de oorsprong van de Kerk over wie we het meest geïnformeerd zijn. In feite beschikken we niet alleen over Lukas' verslag over hem in de Handelingen van de Apostelen, maar ook over een groep brieven die rechtstreeks uit zijn hand komen en die zijn persoonlijkheid en gedachten aan ons onthullen, zonder tussenpersonen.

Lucas vertelt ons dat zijn oorspronkelijke naam Saul was (zie Handelingen 7,58; 8,1 etc.), en was een Jood uit de diaspora; de stad Tarsus lag tussen Anatolië en Syrië. Hij ging al snel naar Jeruzalem om de Mozaïsche wet diepgaand te bestuderen aan de voeten van de grote rabbijn Gamaliël (zie Handelingen 22,3). Hij had ook een ruw handwerk geleerd: het maken van tenten (zie Handelingen 18,3).

Niet de Wet staat centraal

Het was voor hem doorslaggevend om de gemeenschap te leren kennen van degenen die beweerden leerlingen van Jezus te zijn. Van hen leerde hij over een nieuw geloof – een nieuw ‘pad’, zoals ze zeiden – dat niet zozeer de Wet centraal stelde van God, maar veeleer de persoon van Jezus, gekruisigd en opgestaan, aan wie de vergeving van zonden nu verbonden was. Als ijverig jood beschouwde hij deze boodschap onaanvaardbaar, schandelijk zelfs, en voelde zich daarom verplicht de volgelingen van Christus ook buiten Jeruzalem te vervolgen. Het was precies op weg naar Damascus, begin jaren dertig, dat Saulus, volgens zijn eigen woorden, “door Christus werd gegrepen” (Fil. 3,12). Terwijl Lucas de gebeurtenis tot in detail vertelt – hoe het licht van de Verrezene hem raakte en zijn hele leven fundamenteel veranderde – gaat hij in zijn Brieven regelrecht naar de essentie en spreekt hij niet alleen over visie (zie 1 Kor. 9, 1), maar van verlichting (zie 2 Kor. 4,6) en vooral van openbaring en roeping in de ontmoeting met de Verrezene (zie Gal. 1.15-16).

Apostel door roeping

In feite zal hij zichzelf expliciet definiëren als “apostel door roeping” (zie Rom. 1,1; 1 Kor. 1,1) of “apostel door de wil van God” (2 Kor. 1,1; Ef. 1,1; Kol. 1,1), om te onderstrepen dat zijn bekering niet het resultaat van een ontwikkeling van gedachten, van reflecties, maar de vrucht van een goddelijke tussenkomst, van een onvoorspelbare goddelijke genade. Vanaf dat moment werd alles wat voorheen voor hem waardevol was, paradoxaal genoeg, in zijn woorden verlies en zin (zie Fil 3,7-10). En vanaf dat moment werden al zijn energieën uitsluitend in dienst gesteld van Jezus Christus en zijn Evangelie. Van nu af aan zal zijn bestaan het bestaan zijn van een apostel die graag “alles voor iedereen wil worden” (1 Kor. 9,22), zonder voorbehoud.

Hieruit volgt een heel belangrijke les voor ons: waar het om gaat is om Jezus Christus in het middelpunt van ons leven te plaatsen, zodat onze identiteit in essentie getekend wordt door de ontmoeting, door de band met Christus en met zijn Woord. In het licht ervan wordt elke andere waarde teruggewonnen en tegelijkertijd gezuiverd van al wat niet echt belangrijk is.

Een andere fundamentele les die Paulus leert is het bekendmaken van het evangelie, letterlijk het "goede nieuws", dat is een aankondiging van genade, bedoeld om de mens te verzoenen met God, met zichzelf en met anderen. Vanaf het eerste moment begreep hij dat dit een realiteit is die niet alleen de Joden of een bepaalde groep mensen aangaat, maar die een universele waarde had en iedereen aanging, omdat God de God van allen is.

Het startpunt voor zijn reizen was de Kerk van Antiochië in Syrië, waar het Evangelie voor het eerst aan de Grieken werd verkondigd en waar ook de naam 'christenen' werd bedacht (zie Handelingen 11, 20.26), dat wil zeggen: gelovigen in Christus. Van daaruit richtte hij zich eerst op Cyprus en vervolgens meerdere malen op de regio's van Klein-Azië (Pisidia, Lycaonia, Galatië) en vervolgens op die van Europa (Macedonië, Griekenland). Relevanter waren de steden Efeze, Filippi, Thessaloniki, Korinthe, zonder echter Beréa, Athene en Miletus te vergeten.

In het apostolaat van Paulus was er geen gebrek aan moeilijkheden, die hij met moed onder ogen zag uit liefde voor Christus. Zelf herinnert hij zich dat hij 'in ontberingen... in de gevangenis... in afranselingen... vaak in levensgevaar' heeft gehandeld....: drie keer werd hij met roeden geslagen, één keer werd hij gestenigd, drie keer leed hij schipbreuk; ontelbare reizen, gevaren van de rivieren, gevaren van rovers, gevaren van zijn landgenoten, gevaren van de heidenen, gevaren in de stad, gevaren in de woestijn, gevaren op zee, gevaren van valse broeders; vermoeidheid en arbeid, talloze wakes, honger en dorst, veelvuldig vasten, kou en naaktheid; en daarnaast zijn dagelijkse zorg, zorg voor alle Kerken" (2 Kor. 11,23-28). Uit een passage in de Brief aan de Romeinen (zie 15, 24.28) komt zijn voornemen naar voren om helemaal tot aan Spanje te gaan, tot aan de uiteinden van het Westen, om overal het Evangelie te verkondigen, tot aan de uiteinden van de toen bekende wereld.

Het is duidelijk dat het voor hem niet mogelijk zou zijn geweest om zulke moeilijke en soms wanhopige situaties het hoofd te bieden als er geen reden van absolute waarde was geweest, in het licht waarvan geen enkele grens als onoverkomelijk kon worden beschouwd. Voor Paulus is deze reden, zoals we weten, Jezus Christus, over wie hij schrijft: "De liefde van Christus drijft ons... zodat zij die leven niet langer voor zichzelf leven, maar voor Hem die stierf en voor hen werd opgewekt" (2 Kor 5,14-15), voor ons, voor iedereen.

De apostel zal onder keizer Nero in Rome het allerhoogste getuigenis van bloed afleggen, waar tot nu toe zijn stoffelijke resten bewaart en vereerd worden.

Hiermee beëindigen we de reeks van de teksten over de apostelen. Vanaf de volgende uitgave zullen we het hebben over de Maagd Maria, moeder van God en Moeder van alle gelovigen.

(De tekst werd grotendeels genomen van de catechese van de Paus Benedictus XVI van 25 oktober 2006; te vinden op vatican.va en rkdocumenten.nl)

Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman



Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.0224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal

1 Patriarch 11 Ver in de grond 12 Hardheid van een boksstoet
13 Blad papier 14 Tussen mrt. en mei 16 Tweetal 17 Symbool
voor radon 19 Turkse brandewijn 20 Elektrische autopod (1-4)
21 Fotografische term 23 Stoom 24 Gedachtewisseling 25 Persoonlijk vnw. 26 Verwaand meisje 28 Wintersportlifttoegang
30 Predikante (Lat. afk.) 31 Grote hoeveelheid 32 Voormalig staatsbedrijf 34 Engelse titel 35 Meetstandaard 36 Inworp
37 Kledingstuk 39 Aangehecht takje 40 Stad in Italië 41 Franse kaas 42 Garantie voor een mooie dag 43 Schouderjaar
44 Afscheidsgroet 45 Internetextensie van Duitsland 46 Eerste van de twee stammoeders van Israël 48 Snavel 50 Mannetjes-
bij 51 Azaat 53 Plaats 55 Religieuze kwestie.

Verticaal

2 Geluksland waarin een door God zelf aangelegde tuin lag
(Genesis 2:8; 4:16) 3 Duivenhok 4 Muzieknoot 5 Grootvader
6 Van de grond ter hand nemen 7 Internetextensie van Luxemburg 8 Tegenhanger van een cowboy tijdens verkleedpartijen
9 Voorloper van de euro 10 Hebreeuwse Bijbel 13 Periode zonder stoornis 15 Voorbeschikking 18 Loofboom 20 Brand-
verf 22 Kleine woonst 25 Beet 27 Hypocriet (naar Luc. 18:11)
29 Uilpapegaai 33 Springstof (afk.) 34 Koranhoofdstuk 38 Schoeisel 39 Portugese voetballegende, bijgenaamd de
'Zwarte Parel' (1942-2014) 41 Goedgemutst 42 Dat zijn de armen van geest volgens (Matth. 5:3) 45 Kunststroming (verkort)
47 Roem die iemand toekomt 49 Grieks eiland 50 Gauw 52 Boksterm (afk.) 54 Wonderland met tovenaar.



©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com

STEPHAN HIN
VERREIKERVERHUUR TEXEL



Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



Breggit Smit Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:

06 518 478 90

24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing juni/juli 2024

R	E	F	O	R	M	A	T	O	R		
E	V	E	R		A	S	A	P			
L	O		A	T	L	A	N	T	I	S	
I	R	E	N	E				K	I	L	T
K	A			E	I	K		E	L	O	
W		V	E	R	T	R	E	K			E
I	S	A	R		T	I	P			O	P
E		D	U	N			B	A	L	S	A
		V	E	D	A			B	U	I	S
G	E	M	I	S			E	L	S		V
E	N		E	S	A			E	S	L	A
N		S	T	E	R	K	T	E			G
A	B	T			R	E	A				P
D	U	I	K				N	E	G	E	V
E	I	G	E	N	D	O	M			N	U
			M	E	E	R			M	E	N
		A	A	R	T	S	V	A	D	E	R

KAPALON CORINNE
hair & beauty care

**Nagelstudio
Visagie
Schoonheidssalon**

*Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!*

31 51 00

www.kapsaloncorinne.nl
De Ruyterstraat 22 Oudeschild





GODS
ZEGEN
OP AL JE
WEGEN

Numeri 6:24-26

MORE THAN GOLD

Van 26 juli tot 11 augustus worden dit jaar in Parijs de Olympische Spelen gehouden.

More than gold- Meer dan goud, dit motto ontstond tijdens de Olympische Spelen in Atlanta in 1996.

Amerikaanse kerken wilden laten zien dat de Olympische boodschap van wereldwijde vrede en verzoening ook leeft in de christelijke gemeenschap. Sindsdien werken de christelijke kerken onder dit motto samen om het Olympisch evenement te verbinden met het kerkelijk leven.

Zo haakte het aartsbisdom van Rio de Janeiro met haar initiatief van "Honderd dagen voor de vrede" tijdens de spelen in Rio (2016) aan bij een traditie in het oude Griekenland. Tijdens de gehele duur van de Spelen gold een bestand waarin alle conflicten werden gestaakt.

In welke vorm de kerken zich presenteren in Parijs, weet ik op dit moment van schrijven (21 juni) nog niet. In ieder geval gaan we er tijdens de Spelen in de viering op zondag 4 augustus in de Petrus en Pauluskerk aandacht aan geven.

In het klassieke Griekenland bestonden naast de spelen van Olympia ook de Istmische (of Korintische) spelen. Deze werden tweejaarlijks gehouden tien kilometer buiten Korinthe, de plaats waar de apostel Paulus achttien maanden gewoond heeft. In hoofdstuk 9, 23-27 van zijn eerste brief aan de inwoners van Korinthe blijkt dat hij deze spelen goed kent, vers 24: "Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen?" Maar Paulus zou natuurlijk geen apostel zijn als hij ook niet een les meegeeft aan zijn lezers, vers 27: "Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd." In hoofdstuk 13 van deze brief geeft hij zijn lezers de hoogste waarde in het leven mee: "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."

Het thema van de viering luidt dan ook: Sport is goed, maar voor een goed leven is meer nodig.

De viering start zoals gebruikelijk om 11.00 uur. Een half uur eerder begint het Inzingkoor met oefenen. Als u een beetje kunt zingen, sluit u zich dan rustig aan bij de repetitie. We zijn een eenvoudig koor, dat met bekende liederen de kerkgangers stimuleert om mee te zingen. Een eenvoudig koor, maar toch zo goed dat we na een half uur repeteren de liederen onder de knie hebben! Bij uitzondering ben ik als pensionado deze keer zelf de voorganger in de viering.

Van harte welkom.

Jan van Diepen, emeritus pastor



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

dinsdag 30 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 31 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 1 augustus

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 2 augustus

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 3 augustus - 18e zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

zondag 4 augustus - 18e zondag door het jaar

Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. catechiste A. Captein

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

dinsdag 6 augustus

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 7 augustus

't Zand geen stille aanbidding

donderdag 8 augustus

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 10 augustus - 19e zondag door het jaar

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

zondag 11 augustus - 19e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

't Zand 10,00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

dinsdag 13 augustus

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 14 augustus

't Zand geen stille aanbidding

donderdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

Den Helder 10.00 eucharistieviering

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zaterdag 17 augustus - 20e zondag door het jaar

Breezand	19.00 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
De Cocksdorp	19.30 uur	eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

zondag 18 augustus - 20e zondag door het jaar

't Zand	09.30 uur	eucharistieviering
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Helder	11.00 uur	eucharistieviering
De Koog 'De Hof'	11.00 uur	eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

dinsdag 20 augustus

Den Helder	09.30 uur	eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
------------	-----------	---

woensdag 21 augustus

't Zand	geen stille aanbidding
---------	------------------------

donderdag 22 augustus

Den Helder	09.30-10.30 uur	stille aanbidding
------------	-----------------	-------------------

zaterdag 24 augustus - 21e zondag door het jaar

Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering o.l.v. parochianen
De Cocksdorp	19.30 uur	eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen

zondag 25 augustus - 21e zondag door het jaar

Julianadorp	09.30 uur	eucharistieviering
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
De Koog 'De Hof'	11.00 uur	eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder	11.00 uur	eucharistieviering

dinsdag 27 augustus

Den Helder	09.30 uur	eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
------------	-----------	---

woensdag 28 augustus

't Zand	geen stille aanbidding
---------	------------------------

donderdag 29 augustus

Den Helder	09.30-10.30 uur	stille aanbidding
------------	-----------------	-------------------

zaterdag 31 augustus - 22e zondag door het jaar

't Zand	19.00 uur	eucharistieviering
---------	-----------	--------------------

zondag 1 september - 22e zondag door het jaar

Breezand	09.30 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
De Cocksdorp	10.00 uur	eucharistieviering
Den Helder	11.00 uur	eucharistieviering

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

dinsdag 3 september

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 4 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 5 september

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 6 september

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 7 september - 23e zondag door het jaar

geen vieringen

zondag 8 september - 23e zondag door het jaar

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 10 september

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 11 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 12 september

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 14 september - 24e zondag door het jaar

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 15 september - 24e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Texel 10.00 uur oecumenischediens voor de vrede o.l.v. catechiste A. Captein

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 17 september

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 18 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 19 september

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zaterdag 21 september - 25e zondag door het jaar

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 22 september - 25e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 24 september

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 25 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 26 september

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 28 september - 26e zondag door het jaar

geen vieringen

zondag 29 september - 26e zondag door het jaar

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. catechiste A. Captein

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

Bakker Timmer, de *Echte* bakker WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.





Wilms onderhoud- storing

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 - 630 900 | wilmsonderhoudstoring.nl



Uitvaartvereniging
ZIJPE

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

*Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin*

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Ook voor niet-leden
Zonder winst oogmerk
Eigen uitvaartcentrum
Betaalbaar voor iedereen
Spaarmogelijkheden

Fiscaal aantrekkelijk sparen
Uitvaartverzekering akkoord
Alles omvattende uitvaartzorg
Persoonlijke aanpak
Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?

Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl



AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand

0224 571303

Kenbri.nl



Ben je benieuwd wanneer de komende
familiezondagen zullen plaatsvinden?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, stuur
een mail naar;

Familie.zondagen@outlook.com

Familiezondag

1.39 Waarom mariadevotie als Maria geen God is?

Maria en engelen

Maria is niet God. Ze is echter wel de moeder van God. Vanwege die bijzondere rol kunnen we haar vereren. Vereren is iets anders dan aanbidding: dat laatste komt alleen God toe.

Mariaverering is geworteld in de Bijbel. Zo voorspelde Maria al toen ze van Jezus zwanger was: "Voortaan prijzen alle generaties mij zalig" (Luc 1,48).

Het gebed 'Weesgegroot' is opgebouwd uit verschillende zinnen uit de Bijbel.

De aartsengel Gabriël zei tegen Maria: "Wees gegroot, vol van genade, de Heer is met U" (Luc 1,28),

en Maria's nicht Elizabeth zei: "Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot" (Luc 1,42).

Het gebed 'Weesgegroot' en andere Mariagebeden vind je in de #TwGOD-app.



Een RK platform waar jouw vragen beantwoord worden.
Tweeting with GOD is een initiatief van de JP2 Stichting -
www.tweetingwithgod.com/nl