

Kerk INN Zicht

oktober / november 2024
6e jaargang

"Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."

Mat. 5, 11-12a

Sta op voor diegene die niet vrij is om te geloven

#REDWednesday
20 november '24



GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND-TEXEL

Pastoraal team



Iván Garcia Ferman
pastoor
06 - 17 12 96 42
fji0017@gmail.com



Henk Schrader
diaken
06 -10 30 60 86
hjmschrader@gmail.com



Maciej Grądzki
kapelaan
06 - 25 57 49 66
maciej.pnl@gmail.com



Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart of wat u maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave van intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie:
kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.

Meet you at Church

Beste parochianen,

De vakantie periode is voorbij. Alles heeft zijn tijd en zo komt er ook een einde aan deze periode van rust. Ik hoop dat u moed en inspiratie gekregen heeft en weer op kracht bent gekomen om het nieuwe seizoen hoopvol tegemoet te gaan.

Het begin van een nieuw seizoen brengt zeker veel nieuwe dingen met zich mee: het werk, een nieuw schooljaar en andere concrete feiten die een nieuwe realiteit van ons leven zullen vormen. Maar in deze realiteit hebben wij Jezus Christus die met ons meegaat, ons bemoedigt en troost opdat wij blijven volharden in ons geloof.

In onze parochie gaan wij verder met dit perspectief.

Wij beginnen onze activiteiten met een feestelijke bijeenkomst met de misdienaars en acolieten. Wij zijn zo blij om een mooie grote groep te hebben! Ook gaan wij verder met het voorbereiden van de verschillende groepen op het nieuwe seizoen.

Wij zijn bezig met alle plannen qua samenwerking met andere parochies in ons dekenaat. Kortom, wij zijn al druk aan het werk met alle voorbereidingen op dit nieuwe schooljaar.



Ik hoop u dan ook gauw een keer te mogen ontmoeten tijdens de mis op zaterdag of zondag.

U bent van harte welkom!
Pastoor Iván

Met ingang van de uitgave
december 2024/januari 2025
zullen de parochies
Anna Paulowna en Breezand
aansluiten bij parochieblad
kerkINZicht

Colofon

Jaargang 6 - nummer 5
oktober/november 2024

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per jaar.

r.-k. Parochie
Heilige Maria Sterre der Zee
Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 - 61 25 50
rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk
Kerkgracht 54
1782 GK Den Helder

Willibrordkerk
Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie
Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand
tel. 0224 - 59 12 26
olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl
IBAN NL05RABO 0374 4016 32

r.-k. Parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg
Tel. 0222 - 322161
secretariaat@rkparochietexel.nl
www.rkparochietexel.nl
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500

H. Johannes de Doperkerk
Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk
Molenlaan 2
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk
De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

Kopijdatum uitgave december 2024/januari 2025
uiterste inleverdatum 8 november 2024

Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:

Eveline van Arem

Anita Bakker

Danique Bakker

Sijm Bakker

Cindy Do

Lorena Garritsen

Joanne Matulis

Bertus Rijnstra

Mirjam Schouten

Contact redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com

tel. 0223 - 61 25 50

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:

Sergio Calzada Mayoral



- 3 Pastoraal woord
- 7 Christus Koning - 24 november 2024
- 9 Red Wednesday
- 10 Youth
- 12 De voorloper van Jezus
- 16 Young & Free kids
- 18 Jaarplanner tieners
- 20 Parochie Texel
- 22 Parochie O.L.V. Visitatie
- 24 Parochie H. Maria Sterre der Zee
- 27 Requim en Wereldmissiemaand
- 29 MARIA
- 33 Zielzorg en verzet
- 34 Liturgisch rooster vieringen
- 39 Familiezondag

Johannes 18, 33b-37

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
"Zijt Gij de koning der Joden?"

Jezus antwoordde hem:
"Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?"

Pilatus gaf ten antwoord: "Ben ik soms een Jood?
Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt Gij gedaan?"

Jezus antwoordde:
"Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier."

Pilatus hernam:
"Gij zijt dus toch koning?"

Jezus antwoordde:
"Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem."

24 november 2024
Hoogfeest
Christus Koning



Een tegendraads Koningschap / Christus Koning

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 24 november vieren wij het Hoogfeest van Christus Koning. Deze zondag kunnen wij het Evangelie volgens Johannes horen, onderstaand commentaar op deze lezing is mooi als voorbereiding:

Gewoonlijk spreken we over het feest van Christus Koning – en daar kleeft toch altijd een wat vreemde, triomfalistische en gedateerde bijklank aan. Pontius Pilatus kan er ook niet goed over uit: is Jezus nu wel of niet een koning, dat wil zeggen 'koning van de Joden'? Jezus ontglipt hem. En Jezus ontglipt ook ons beeld van koningschap.

Wij kunnen uit onszelf niet anders dan in wereldse termen denken over het koningschap. We associëren het met aanzien, uitstraling, macht, rijkdom en schoonheid. In de Bijbel is het koningschap nooit helemaal onverdacht geweest. In hoofdstuk 8 van het eerste boek Samuël wordt verteld dat het volk van GOD om een koning begint te vragen. Ze willen zijn zoals de andere volken rondom hen: die hebben toch allemaal een koning! Samuël wijst de vraag af: er kan geen sprake van zijn dat Israël een koning krijgt. Weten ze wel wat ze zich daarmee op de hals halen? Een koning heeft altijd meer nodig: meer bezittingen en landerijen, werkkrachten, inkomsten en meer afdrachten van de oogst. Niets dan ellende. Maar het volk antwoordt: 'Nee, wij willen een koning en anders niet!' (1 Samuël 8,19) Samuël is ten einde raad en brengt zijn zaak voor GOD. En GOD zegt: 'Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning.' (1 Samuël 8,7)

Er is niets aan te doen. Er zal een koning komen. Eerst Saul, maar dat wordt een tragedie. Dan David, de overspelige, maar ook de berouwvolle. Dan Salomo, niet altijd zuiver op de graad, maar toch ook de wijze. Na de dood van Salomo gaat het helemaal mis, er vindt een scheuring plaats, en voortaan zijn er twee koninkrijken: een in het noorden en een in het zuiden. Het koninkrijk van het noorden zal later op smartelijke wijze voorgoed ten onder gaan.

Wat is dat toch dat ons mensen doet roepen om een koning, een sterke leider, een machtige

held? Er is blijkbaar geen kruid tegen gewassen. GOD zelf heeft ermee moeten leven dat zijn volk perse een koning wilde hebben. In de Tora staat daarom een charter dat het koninklijk leiderschap in de juiste banen moet leiden (Deuteronomium 17,14-20). Het is nog altijd actueel.

Ook Jezus wordt 'koning' genoemd. Maar Hij doet dat niet op eigen initiatief. Anderen komen met die titel aanzetten en ten slotte kan Jezus niet anders dan de titel overnemen. Maar bij Hem krijgt die titel wel een heel nieuwe inhoud. Het ambivalente van de titel komt al naar voren in het bordje dat boven het kruis van Jezus prijkt: 'Jezus uit Nazaret, koning van de Joden' (Joh 19,19). Een koning die geen gouden kroon, maar een doornenkroon draagt. Jezus is formeel in zijn antwoord aan Pilatus: 'Koning ben ik.' Maar er hoort een precisering bij: dit koningschap volgt niet de regels van deze wereld, en gaat niet gepaard met strijdkrachten en legers die voorkomen dat deze koning de doornenkroon aangemeten krijgt. Dit koningschap heeft te maken met waarheid. Daar kijkt Pilatus van op: 'Wat is waarheid?', vraagt hij vol twijfel. Pilatus is niet vertrouwd met het begrip waarheid zoals het door Jezus gebruikt wordt: want waarheid heeft voor Jezus te maken met leven overeenkomstig de wil van GOD en in die zin ook met de waarachtigheid van het eigen leven. God moet aanbeden worden in Geest en waarheid, zegt Jezus (Joh 4,23). En in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, aan de put van Jakob, wordt duidelijk hoe concreet dit kan worden! Jezus staat toe dat hij 'koning' genoemd wordt, maar het Johannesevangelie maakt duidelijk dat dit een heel nieuwe kijk op dat koningschap met zich meebrengt. Laten ook wij er ons dus niet op bekijken!

Door naar Hem op te kijken, zal ons leven veranderd worden en zullen al onze koningsdromen en andere machtsdromen worden gerelativeerd en uitgezuiverd. Want sinds Jezus verheven is aan het kruis, mag niemand zich nog koning noemen. Alleen Hij is koning, Hij die van de waarheid het getuigenis heeft afgelegd.

Jean Bastiaens
(kerknet)



Laat je raken door helden van het geloof



Film & lezing

RedWednesday is een moment om stil te staan bij de realiteit dat miljoenen mensen dagelijks te maken krijgen met onderdrukking, discriminatie en geweld vanwege hun geloof. Dit jaar doen op RedWednesday, 20 november, in Nederland wederom ruim 150 kerken en over de gehele wereld vele kerken en rijksgebouwen mee om aandacht te vragen voor het gebrek aan godsdienstvrijheid, vooral onder christenen. Ook in onze kerken, de Christophoruskerk in Schagen, de Petrus en Pauluskerk in Den Helder en de kerken op Texel zijn rood uitgelicht en hebben een speciaal programma.

In de aanloop naar RedWednesday wordt op 13 november **de film** Helden van het Geloof vertoond en vertelt Dennis Peters van Kerk in Nood over ontwikkelingen ten aanzien van christenvervolgung van de afgelopen twee jaar, waarover op 22 oktober een nieuw rapport verschijnt.

De film Helden van het Geloof geeft een gezicht en een stem aan deze vervolging door de aangrijpende verhalen van mensen die hun leven op het spel zetten om trouw te blijven aan hun overtuigingen. Reis naar Irak, waar pastoor Ragheed Ganni, ondanks levensbedreigende gevaren, weigerde

zijn kerk te sluiten en uiteindelijk het hoogste offer bracht. Voel de ontroering in Nigeria, waar Patience John haar geloof omarmt ondanks de onuitsprekelijke tragedies die haar hebben getroffen. En laat je inspireren door Akash uit Pakistan, een jonge man die zijn leven gaf om tientallen anderen te redden.

De film biedt niet alleen een diepgaand inzicht in de uitdagingen waarmee christenen wereldwijd worden geconfronteerd, maar roept ook op tot solidariteit en bewustwording. Het herinnert ons eraan dat religieuze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, maar een kostbaar recht dat voor velen een kwestie van leven of dood is.

Filmavond en lezing:

Woensdag 13 november

Waar?

Grote Kerk
Markt 23A
1741 BR Schagen

Aanvang:

19.00 uur inloop met kopje
koffie/thee
19.30 uur aanvang



Kerk in Nood
ACN NEDERLAND

PAUSELIJKE
STICHTING



Speciale vesperviering, bidt u mee?

Woensdag 20 november

(2 mogelijkheden)

* 19.30 uur

Petrus- en Pauluskerk in
Den Helder

* 17.00 uur

H. Christoforuskerk in
Schagen



YOUTH.

young and free



SAVE THE DATE
WJD@HOME
24 - 26 JANUARI 2025

-Bezinningsweekend voor jongeren
tussen 16 - 30 jaar

-Keuze uit vele lezingen en
workshops over katholieke
indentiteit en missie

Locatie: Emmaus Bezinningscentrum Helvoirt



AANKONDIGING: HEILIG VORMSEL 2025

Op donderdag 21 november om 19.00 zal de informatie avond plaatsvinden in de Petrus en Pauluskerk, Den Helder, voor het Heilig Vormsel.

Wil jij het Heilig Vormsel in 2025 ontvangen. Meld je aan bij het parochiecentrum:
rk.denhelder@wolmail.nl

WAT IS HET HEILIG VORMSEL?
Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kies je als vormeling zelf om door te gaan op de weg van God. Daarom wordt het Vormsel ook wel de bekroning genoemd van het eerder ontvangen doopsel.

10 AANKOMENDE EVENTS

18 OKT
t/m 20 OKT

Tienerkamp Break Through

Het thema van Breakthrough dit najaar is 'met Maria!' We zullen leren hoe Maria ons kan helpen in ons dagelijks leven. We zullen het ook hebben over haar boodschappen toen ze, niet zo lang geleden, is verschenen in bijvoorbeeld Lourdes en Fátima. Wat heeft Maria ons te zeggen?

2 NOV

Katholieke Jongerendag (KJD)

Op zaterdag 2 november 2024 houdt Jong Katholiek, de jongerenorganisatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD). Vanuit heel het land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is 'Connect' en sluit aan bij het Jaar van gebed in de Rooms-Katholieke Kerk.





SURE BEEN GOOD ELEVATION WORSHIP

*"U bent zo goed voor me geweest
Dan ik ooit had kunnen hopen dat U
zou zijn. U nam de puinhoop die ik was
En U hebt een aantal ongelooflijke
dingen gedaan."*

Toen het nummer werd uitgebracht, gaf Tiffany Hudson commentaar op de kracht ervan: "'Sure Been Good' is een uitnodiging om na te denken over de reis waar God ons op mee genomen heeft... Elke reis wordt gekenmerkt door Zijn goedheid en trouw, om ons niet te verlaten zoals we waren."

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER

Op 2 november, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op deze Allerzielendag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken.

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar een zekere bestemming.



LEER GOD KENNEN DOOR ZIJN WOORD

Lees over het geloof en leer God nog beter kennen door de mooie verhalen uit de bijbel. Deze app kan je goed op weg helpen met het begrijpen van de bijbel. Wat af en toe nog best lastig kan zijn.

Download de bijbel app en start jouw leesplan vandaag nog!





DE VOORLOPER *van Jesus*

Geschreven door: Jeroen Pouw

In de periode van Advent geeft de Kerk ons teksten die spreken over Johannes de Doper. Daarmee kan hij worden gezien als een belangrijk persoon. In dit artikel wil ik je mee nemen in het leven van Johannes en waarom hij belangrijk is voor jouw eigen leven.

Het leven van Johannes de Doper

Johannes de Doper wordt geboren uit Elisabet, de nicht van Maria. Zijn vader was Zacharias. Omdat Elisabet onvruchtbaar was en beiden inmiddels een hoge leeftijd hadden bereikt, ging Zacharias naar de tempel om te bidden. Daar ontving hij het bericht van de engel Gabriël dat Elisabet een kind kon verwachten. De engel vertelt aan Zacharias wie Johannes zal worden. Zacharias twijfelde aan de mogelijkheden van God en werd het zwijgen opgelegd tot de geboorte van Johannes (Luc 1, 5-20). Nadat hij het pasgeboren kind de naam Johannes gaf, ging zijn mond open en prees hij God voor de geschonken genade, zoals de engel had aangekondigd (Luc 1, 57-64).

In de Bijbel zijn er geen teksten die iets zeggen over de jeugd van Johannes. Je leest weer wat over hem in zijn openbare leven als volwassene. Alle vier de Evangeliën (Matt 3, 3; Mac 1, 2; Luc 3, 4; Joh 1, 23) benadrukken Johannes als een stem in de woestijn de wegen recht maakt. Hiermee gaat in vervulling wat de profeet Jesaja (Jes 40, 3) heeft aangekondigd.

Johannes verkondigt in de woestijn aan de rand van de Jordaan. Hij herkent Jezus als de Lam van God. Zijn eigen leerlingen besluiten Jezus te volgen en te verkondigen dat zij de Messias hebben gezien (Joh 1, 29-37). Mensen uit de omgeving komen bij Johannes om zich te laten dopen. Een bijzonder moment voor Johannes is dat Jezus door hem gedoopt wil worden. Johannes reageert in eerste instantie afwijzend, omdat hij zich niet waardig acht. Jezus overtuigt Johannes om Hem te dopen. Nadat Johannes Jezus heeft gedoopt openbaart God dat Jezus Zijn zoon is (bijv. Luc 3, 21-22). Het laatste essentiële moment in het leven van Johannes is zijn dood. Johannes wordt onthoofd door bewakers in opdracht van koning Herodes. De gebeurtenis vindt plaats rond een feest. De reden voor Herodes' actie was dat hij een verzoek kreeg van de dochter van Herodias om Johannes te onthoofden. Ondanks dat het verzoek hem aan zijn hart ging, wees hij het verzoek niet af. De belangrijkste reden om in te gaan was om geen slechte naam te krijgen bij zijn tafelgenoten. De bewakers brengen Johannes' hoofd op een schotel. De leerlingen van Johannes ontvingen het bericht en haalden het lichaam op (Matt 14, 1-12).

Wat kunnen we leren van het leven van Johannes?

Wanneer je het leven van Johannes vergelijkt met die van Jezus kan je zeggen dat hij werkelijk de voorloper was van de Zoon van God. Er zijn namelijk een aantal gelijkenissen te herkennen. Johannes komt ter wereld als een geschenk van God, leidt een publieke leven waarin hij verkondigt en sterft als martelaar. Deze opbouw zien we ook terug in het leven van Jezus, alleen verrijst Jezus na de dood als zoon van God. Daarmee zou je kunnen beargumenteren dat Johannes door zijn leven en getuigenis een profeet is, omdat hij aankondigt hoe het leven van Jezus zal verlopen. Een belangrijk punt wat we kunnen leren van Johannes de Doper is dat hij daadwerkelijk de weg voor Jezus heeft voorbereid. Je zou kunnen zeggen, dat je wordt

opgeroepen om jouw eigen leven voor te bereiden op de komst van Jezus, wat we vieren met kerst. Die komst is niet enkel een komst op aarde, maar juist ook een komst in het hart van ieder mens. Voorbereiden betekent ook je open stellen voor Zijn Woord en werken in de Kerk en wereld, zodat je Hem kunt herkennen in je leven, dat Hij je mag leiden door het leven.

Johannes de Doper wil een voorspreker en een voorbeeld voor je zijn. Mensen in de westerse samenleving hebben de neiging om zichzelf als centrum van het leven te plaatsen. Omdat je in deze omgeving leeft, zal je soms in deze valkuil trappen. Je wordt steeds uitgedaagd om terug te keren naar het plan van God voor jou. Johannes laat zien hoe je dat kunt doen. God zal je waarschijnlijk niet vragen om in de woestijn te gaan wonen en sprinkhanen te eten (Mac 1, 4-7), maar Hij vraagt wel iets van je. Johannes wil met zijn voorbeeld laten zien wat het betekent om Jezus te volgen en Zijn weg te gaan, namelijk dat je hele leven is gericht om het plan wat God voor jou heeft tot vervulling te brengen. Ja, dat is een proces wat tijd nodig heeft en onderscheiding vraagt. God vraagt het ook aan jou om Zijn plan te volgen. Wil je de weg voor Hem bereiden zodat Hij Zijn plan mogelijk kan maken in jouw leven?

Hier gaat de advent ten diepste over. Dat je de weg voor Jezus voorbereidt om Hem in je hart op te nemen.

**Jezus
antwoordde
hem: "Ik ben de
weg, de
waarheid en het
leven. Niemand
komt tot de
vader tenzij door
Mij."**

JOHANNES 14:6



R JONG
BISDOM
HAARLEM
AMSTER-
DAM **ME**

2025

vanuit
het hart

naar het
hart

Ga mee op de jongerenpelgrimage naar
Rome vanuit bisdom Haarlem-Amsterdam,
van 24 juli t/m 6 augustus 2025

HA!

JONG BISDOM
HAARLEM-
AMSTERDAM

JAARPLANNER
2024 — 2025

Jongeren

2024

15 september **Jaaropening**

28-29 september **Reis naar Pausbezoek België**

2 november **Katholieke Jongerendag** (landelijk)

24 november **Wereldjongerendag**

20 december **Kerstdiner**

2025

3-5 januari **Weekendje Willibrordus Echternach (25-35 jaar)**

24-26 januari **WJD@Home** (landelijk)

22 februari **Jongerenactiviteit**

15 maart **Stille Omgang** (landelijk)

12 april **Paasgala**

6-8 juni **Kennismakingsweekend Romereis**

24 juli-6 augustus **Jubileumreis voor jongeren naar Rome**



jongbisdomha



jong bisdom haarlem-amsterdam

www.jongekerk.nl

Sint Martinus

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Maarten. "Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger".



Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch

niet zo maar laten staan? Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken.

Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld.

De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok.

En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus een Heilig mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Net als de heilige Sint Nicolaas. Nog altijd vieren we het feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.



WOORDZOEKER

N	E	T	R	A	A	M	K	X	L
B	U	N	O	V	E	M	B	E	R
L	G	I	L	I	E	H	R	E	U
E	N	K	G	W	X	Q	Y	M	T
T	O	Z	K	I	B	S	W	S	A
N	I	W	P	N	S	I	D	J	A
A	P	A	I	T	U	N	S	H	D
M	M	A	F	E	G	T	M	Q	L
M	A	R	N	R	W	H	K	J	O
M	L	D	O	I	Y	N	V	D	S

SINT

HEILIG

MAARTEN

MANTEL

NOVEMBER

ZWAARD

WINTER

LAMPION

SOLDAAT

AANKONDIGING: EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2025

Op donderdag 21 november om 19.00 zal de informatie avond plaatsvinden in de Petrus en Paulus kerk, Den Helder, voor de Eerste Heilige Communie.

U kunt uw kind aanmelden bij het parochiecentrum:
rk.denhelder@wolmail.nl



HOERA!

Wesley en Ewoud zijn 8 september acoliet geworden in de Petrus en Pauluskerk.

Wij zijn trots op al onze 7 misdienaars en inmiddels 6 acolieten en we willen u vragen te bidden voor deze twee nieuwe acolieten, maar ook voor de jongere generatie in onze parochies

Grote dank aan Pastoor Ivan en aan kapelaan Maciej voor hun steun!





JAARPLANNER 2024 — 2025

Tieners

2024

- 18-20 oktober **Tienerweekend BreakThrough**
- 2 november **Katholieke Jongerendag** (landelijk)
- 29 december **Opening van het Jubeljaar 2025**
(R.K. Bavo-kathedraal, Haarlem)

2025

- 14-16 februari **Tienerweekend BreakThrough**
- 15 maart **Stille Omgang** (landelijk)
- 21 juni **BAVO-dag**
- 14-18 juli **Tienerkamp BreakOut**



jongbisdomha



jong bisdom haarlem-amsterdam

www.jongekerk.nl

grafisch ontwerp: IMPULSAR

Karin Smit

Uitvaart
begeleiding



 06 81 35 81 10 24/7 bereikbaar

Karin Smit



Leonie Appers

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl



PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat
 maandag t/m woensdag 9.00 - 15.00 uur
 Molenstraat 34 1791 DL Den Burg
 Tel. 0222-322161, toets 1 voor het secretariaat
secretariaat@rkparochietexel.nl

Opening Parochiejaar

"DE KRACHT VAN HET GEBED" - 80 JAAR NA DE
 TEWERKSTELLING VAN DE TEXELSE MANNEN

Texel heeft iets bijzonders meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen het tij begon te keren in de oorlog en de Duitsers zich niet meer oppermachtig voelden, voerden ze Texelse mannen ongeveer 700 in totaal met een leeftijd tussen 17- 35 jaar, naar het vaste land om werk te verrichten – voornamelijk de verdedigingen te versterken tegen de oprukkende Geallieerden. Van 9 t/m 11 november 1944 werden de Texelse mannen weggevoerd richting Assen. Op het thuisfront werd een noveen gehouden in de Johannes de Doper kerk in Den Burg. Vanaf zondag 12 november 1944 zijn de mensen negen dagenlang achter elkaar in een volle kerk bijeengekomen om, ter ere van Sint Jozef's voorspraak, te bidden voor een veilige terugkeer van hun mannen. Dag en nacht zat de kerk vol met biddende vrouwen, kinderen en ouderen. De gebeden werden verhoord. Alle mannen keerden van 14 tot 30 maart 1945 weer behouden terug uit Assen.

Dit parochiejaar willen we stilstaan bij deze ingrijpende gebeurtenis en dit verhaal van en over ons geloofsgemeenschap. Daarom willen we in verschillende momenten in het liturgische kalender aandacht hieraan schenken. Voor deze periode hebben we deze data gekozen :

Zondag 13 oktober – opening parochiejaar :
 Aankondiging thema “De kracht van het gebed” - 80 jaar Tewerkstelling van de Texelse mannen en het Jozefraam.

Zondag 10 november – Na afloop van de viering (rond 11.15 – 11.30 uur) gaat Ina Vlaming-Schrama van de Historische Vereniging een lezen geven over “Storytelling” – het doorgeven van het verhaal aan de volgende generatie. Ook willen we gezamenlijke bidden als eerbetoon van de noveen van 1944.

PERSONALIA

Gedoopt

Romi Marlene LANGEWEHR

(In de Francisca Romana kerk tijdens de viering van Bistum Essen)

Overleden

In liefdevolle herinnering...

**Kitty Boom – van Sambeek
 Agatha de Puijselaar – Verberne
 Frits van de Sande
 Olga Witte
 Wim van de Wetering**

*Wij wensen hen die achterblijven veel
 kracht en sterkte om het verlies
 te dragen.*

Agenda

De Gollards: Vieringen op 30 oktober en 27 november om 10.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar.

Iedere woensdag 10 uur - Koffieochtend in de pastorie!

TCM concert 9 november om 15.00 uur.
 RK Kerk Den Burg.
 Aanvang : 15.00 uur, de kerk open vanaf 14.30 uur. Toegang €10,-- te koop bij Nauta Boek.



KERKBIJDRAGE 2024

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel
Of scan deze QR-code.

Taizé op Texel

Bezinning met de zintuigen....

Licht en warmte, gezang en stilte. Een Taizé viering is ervaren, meer dan bijwonen. Afgelopen zomer heb ik voor het eerst deze oecumenische bijeenkomst meegemaakt in de witte kerk aan het drukke plein in De Koog vol toeristen en uitgaansleven. Maar daar binnen word je meegenomen naar een ruimte van warmte en ontspanning.

Taizé is een Frans plaatsje tussen Dijon en Lyon. Het is ook de wieg van een internationale oecumenische geloofsgemeenschap, die probeert een teken van verzoening te zijn tussen verdeelde christenen en volken. Hier is ook een liturgie ontstaan met als inhoud: het gemeenschappelijk gebed, het zingen, de stilte, en de persoonlijke meditatie.

“Diep verzonken in het mens-zijn, ligt een verlangen verscholen naar een aanwezigheid. En weet wél, alleen al het verlangen naar God is al het begin van het geloof” (stichter van Taizé Broeder Roger).

Voor diegene die licht zoekt in de donkere nachten organiseert de Raad van Kerken een Taizé-viering op zondag 20 oktober om 19.30 uur in de kerk in De Waal. Predikante Geertje de Vries en RK-diaken Henk Schrader zullen samen voorgaan. Na afloop is er een koffie-moment om even na te praten. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
- Joanne Matulis, parochiecoördinator



Belangrijk!

Verandering in het Vieringsrooster - Met ingang van september is er geen viering in Den Burg op de eerste zondag van de maand. In de Francisca Romana kerk in De Cocksdorp is er wel een viering maar deze begint om 10.00 uur in plaats van 9.30 uur.

Oktober is Rozenkransmaand, dus bidden wij de rozenkrans elke dinsdag in oktober om 10.00 uur in de Kleine Johannes. En na afloop koffiedrinken in de pastorie.

Gerarduskalenders zijn weer te koop

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

Prijs kalender plus schild is 10,50 euro.

U kunt de kalender kopen bij het secretariaat, Molenstraat 34 tijdens de werkdagen: maandag t/m woensdag van 9.00 tot 15.00 uur.



PAROCHIE 'T ZAND

Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 59 12 26

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

Informatiebijeenkomst

Beste parochianen,

De afgelopen 2-3 jaar zijn onrustige jaren geweest.

Naar aanleiding van de brief van het bisdom om in de Noordkop kerken te sluiten is uw parochieraad vaak bij elkaar gekomen, want wat wordt de rol van onze kerk na de sluiting.

U zult begrijpen, het samengaan van parochies en het sluiten van kerken is een moeilijk en soms moeizaam proces.

Eind 2022 hebben wij onder alle Zandtemer parochianen een enquête gehouden over waar u na de sluiting van onze kerk naar de mis zou willen gaan. Uit deze enquête kwam naar voren dat u het liefst in Schagen wilt gaan 'kerken'. Deze uitkomst is binnen het regiobestuur besproken en dit heeft ertoe geleid dat wij niet alleen samengaan met parochie Den Helder maar ook met parochie Schagen.

Er is nog gekeken naar een alternatieve kerk in Anna Paulowna, maar uiteindelijk bleken de kosten voor het huren van het alternatief toch te hoog te zijn en is dit plan van de baan.

Vervolgens zijn er afgelopen maanden gesprekken geweest met het parochiebestuur van Schagen; is er de hulp ingeroepen van een externe adviseur, genaamd Stefan Bommer; is er met parochieblad redacties gesproken over een gezamenlijk kerkblad etc, etc.

We zijn er nog niet maar er zit in het proces duidelijk voortgang.

Om u meer op de hoogte te kunnen brengen van hoe het proces tot nu is verlopen en u ook te kunnen vertellen wat de plannen voor de toekomst van bijvoorbeeld speciale vieringen, de Zandstee vieringen, Eerste Heilige communie, Vormen etc. zijn, nodigen wij u uit voor:

**Zondag 20 oktober, om na de viering van 09:30 uur
onder het genot van een kop koffie en wat lekkers
de laatste informatie over heden en toekomst te vernemen.**



PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag: caritas.trinitas@gmail.com.

Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.





Wij hopen op uw steun;

IBAN NL05RABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

Alvast voor uw agenda:

- **Zondag 20 oktober om 09:30 uur** een oecumenische viering in onze kerk, met aansluitend een informatiebijeenkomst voor de stand van zaken van heden en de toekomst.
- **Zaterdag 2 november** een Allerzielenviering
- **Zondagmiddag 15 december** is er in onze kerk een concert van Muziekvereniging Zijpe. Misschien kent u het televisieprogramma Maistro wel. Een 'Maistro competitie' zal ook tijdens dit concert worden gehouden. Gaat dus erg leuk worden
- **Zaterdagavond 21 december** zal Koor BisNis uit Breezand een concert geven in onze kerk.
- **Kerstavond 24 december om 22:00 uur** is er in onze kerk een viering met medewerking van de VOP groep en het ritmisch koor.
- **1e Kerstdag 25 december** zal er om **10:00** uur een viering in onze kerk zijn, waarin pastoor Jan van Diepen voor zal gaan.
- **Zondag 29 december om 09:30 uur** een viering, verzorgd door de VOP met medewerking van het koor 'Lekker Zingen'.
- **Dinsdag 31 december** een Oud op Nieuwviering.
- **Zondag 12 januari 2025 vermoedelijk de laatste reguliere viering in onze kerk, met aansluitend een vrijwilligersbijeenkomst**

Allerzielenviering

Om onze overledenen te gedenken hebben we op 2 november om 19.30 uur de Allerzielenviering, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. De muziek zal worden verzorgd door Joke en Annelies.



Vieringen De Zandstee

3 okt	09.45 uur	eucharistieviering	pastoor Ivan
10 okt	09.45 uur	eucharistieviering	priester
17 okt	09.45 uur	ecucharistieviering	priester/diaken
23 okt	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Jos
30 okt	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Breggit
7 nov	09.45 uur	eucharistieviering	pastoor Ivan
14 nov	09.45 uur	eucharistieviering	priester
21 nov	09.45 uur	eucharistieviering	priester/diaken
28 nov	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Jos

U weet toch dat u **pastoor Ivan** altijd kunt bellen?

Hij is bereikbaar op telefoonnummer : 06 - 17 12 96 42.

Voor alle andere vieringen: wie is voorganger, koster of wie zingt er?
kunt u ook onze digitale agenda raadplegen: www.rkkerktzand.nl/agenda



PAROCHIE DEN HELDER - JULIANADORP

Parochiecentrum
tel. 0223-612550
Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur

rk.denhelder@wolmail.nl

GERARDUSKALENDER 2025 BESCHIKBAAR

'Evviva san Gerardo'

Verslag van iemand die het feest van de heilige Gerardus meemaakte in Materdomini in Zuid-Italië, waar Gerardus in 1755 overleed: " Hoogtepunt was de processie, waarbij in een grote mensenmassa een kolossaal beeld van de H. Gerardus door de straten rond de basiliek werd meegetorst, te midden van groepen pelgrims uit de omliggende dorpen met kaarsentorens en portretten van hun Gerardus en af en toe roepend 'Evviva San Gerardo!' Ze zijn trots op hun Gerardus: een gewone jongen uit hun streek die tot wonderlijke dingen in staat was en nog altijd is. Dat hij heiligverklaard is, zien ze als een eerbetoon aan hun streek, nog altijd een van de armste in Italië."

Zo gewoon als Gerardus was, zo eenvoudig is ook de kalender die naar hem genoemd is. Geen ingewikkelde verhalen, wel simpele gegevens over de dag, de maand en de stand van de maan. Af en toe iets over het geloof, een

puzzeltje en een grapje om met een glimlach naar bed te gaan of op te staan. Al met al: elke dag een beetje spirit!

De nieuwe Gerarduskalender 2025 kunt u kopen en meenemen in de Petrus en Pauluskerk op zondagmorgen 13 oktober aanstaande na de viering van 11 uur. De kwaliteit is als vanouds en de prijs is met de tijd meegegaan € 10,50.

Als u niet zelf kunt komen, wilt u dan iemand anders vragen om die dag de kalender op te halen? Graag met gepast geld betalen.

Lezers die in Julianadorp wonen, kunnen voor een kalender deze keer ook terecht bij mw. Cynthia van Schie, tel. 0223 63 52 99/ mail cynthiavanschie@quicknet.nl

Als u haar belt of mailt, zorgt zij ervoor dat de kalender naar u toe komt.

Jan van Diepen tel. 0223 61 91 39 - Loodsgracht



Het Willibrordkoor zingt in de Willibrordkerk op:



Zondag 13 oktober (09.30 uur)
Zaterdag 2 november (19.00 uur)
Zondag 24 november (09.30 uur)

De parochie steunen?
scan onderstaande
QR code en doneer
digitaal.



Personalia

Overleden:

Ben Sunter

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag; pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!

NL05 RABO 0335 9052 42
PCI H. Maria Sterre der Zee



27 oktober 2024: Lichtwandeling r.k. kerkhof

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Na het verliezen van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat voorbije leven te herdenken kunnen we de inspiratie, het gedachtengoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze waren en wat ze te vertellen hadden.

Op zondagavond 27 oktober 2024, de zondag voorafgaand aan de viering van Allerzielen (2 november), vindt op de r.k. begraafplaats Sint Jozef aan de Jan Verfaillweg de speciale herdenking Vormen van Herinneringen plaats.

Iedereen is, ongeacht of de overledene is begraven aldaar of elders is gecremeerd, van harte welkom op onze begraafplaats.

Kaarsen en fakkels zorgen voor licht in de duisternis tijdens de lichtwandeling langs de graven.

Gedurende de wandeling wordt er muziek gedraaid en worden gedichten voorgedragen.

Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van koffie of thee.

Wanneer: zondag 27 oktober 2024

Waar: r.k. begraafplaats St. Jozef, Jan Verfaillweg 20a in Den Helder.

Aanvang: 19.00 uur – einde 20.30 uur.

Veel belangstelling voor Lourdes. Ga jij ook een keer mee?

De Vrienden van de Petrus en Pauluskerk organiseerden 4 juli een lezing over Lourdes. Nico Graaf, die bevlogen vertelde over de bedevaartplaats en over Bernadette Soubirous, die verschijningen van Maria ('een mooie dame') heeft gehad en eerst niet geloofd werd. Pas toen de dame aan de jonge eenvoudige Bernadette bekend maakte wie ze was ('Ik ben de Onbevleete Ontvangenis'), werd ze geloofd. Maria wees Bernadette een bron aan en riep op een kerk te plaatsen. Zo ontstond Lourdes als bedevaartsoord voor velen en tot troost en genezing voor zieke mensen. Met fraaie foto's illustreerde Nico zijn verhaal.

Na de pauze nam Ans Captijn het woord.

Zij vertelde van de reizen, per vliegtuig of trein, die twee keer per jaar door een groep enthousiaste mensen uit Alkmaar worden georganiseerd.

En te oordelen naar de reacties van de toehoorders kunnen ze in Alkmaar in de toekomst wel rekenen op een aantal Heldenaren die Lourdes graag willen beleven. Want dat is het: je gaat niet naar Lourdes, je belééft Lourdes.

Meer info op; www.lourdesactiealkmaar.nl

Namens de Vrienden van de PP,
Marianne Schintz



'10 jaar wekelijks Gebed voor Vrede en Verzoening in Den Helder'

Op vrijdag 1 november 2024 is het 10 jaar geleden dat door de geestelijke verzorging bij de marine in Den Helder een Cross-of-Nails (Nagelkruis) in ontvangst werd genomen. Dit nagelkruis, afkomstig uit de Engelse stad Coventry, kent een bijzondere achtergrond en helaas ook een pijnlijke actualiteit.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog is Coventry zwaar gebombardeerd door nazi-Duitsland, waarbij ook de grote kathedraal verwoest werd. In de smeulende restanten van de kathedraal lagen op de vloer 2 grote geblakerde balken, afkomstig uit het dak, precies in de vorm van een kruis. Dit werd gezien als teken van hoop. Op basis hiervan is later van grote middeleeuwse spijkers die ook uit het dak afkomstig waren een zogenaamd 'nagelkruis' gemaakt, een cross-of-nails. Als symbool van verzoening werden kort na de oorlog de eerste nagelkruisen vanuit Coventry overhandigd aan kerkgenootschappen in Duitse steden, die door geallieerde bombardementen waren verwoest. Dit nagelkruis is na de oorlog symbool geworden voor een internationale verzoeningsbeweging die tot op de dag van vandaag groeit. Als teken van lidmaatschap van deze beweging worden nog steeds wereldwijd nagelkruisen uitgereikt aan plaatsen, die zwaar getroffen zijn door oorlogsgeweld, inmiddels zijn dat er meer dan 200. Zo zijn ook in Nederland verschillende steden lid van de verzoeningsbeweging en mocht in Den Helder 10 jaar geleden een nagelkruis in ontvangst worden genomen, want de marinestad is de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen geweest door bombardementen.

Het lidmaatschap houdt in dat wekelijks op vrijdagmiddag om 12 uur het Coventrygebed gebeden wordt, een vast gebed voor vrede en verzoening. De eerste jaren vond dit gebed in Den Helder plaats bij de geestelijke verzorging op het marine-terrein. Na overleg met de toenmalige burgemeester Koen Schuiling en met vertegenwoordigers van plaatselijke kerken is het nagelkruis met het gebed gaan circuleren over verschillende kerkgenootschappen in Den Helder. Als teken van betrokkenheid van de gemeente heeft toen eerst eenmalig het Coventrygebed plaatsgevonden in de raadszaal

van het stadhuis. Sindsdien wordt elke 2 maanden in een andere kerk het Coventrygebed gehouden en circuleert het nagelkruis door heel Den Helder, waarbij 15 tot 20 mensen wekelijks deelnemen aan het gebed dat voor iedereen toegankelijk is. Zo wordt op meer dan 200 plaatsen wereldwijd elke vrijdagmiddag om 12 uur plaatselijke tijd hetzelfde gebed voor vrede en verzoening gebeden. En gezien de huidige spanningen in de wereld is dit gebed helaas nog steeds uiterst actueel.

Op vrijdag 1 november wordt tijdens het Coventrygebed, dat dan plaatsvindt in de Vredeskerk, aandacht besteed aan 10 jaar bidden voor vrede en verzoening in Den Helder. Iedereen is van harte welkom! Vanaf 11.00 uur is de kerk open en staat de koffie klaar. Om 11.30 uur wordt een inleiding gehouden over 10 jaar Coventrygebed in Den Helder en om 12.00 uur vindt het gebed plaats. Voorganger daarbij is ds. Fred Omvlee, ook wel bekend als de Elvis-dominee. Het verdere verloop van het programma moet nog definitief worden vastgesteld, maar vermoedelijk gaat 's middags tot uiterlijk 2 uur voor belangstellenden een ronde-tafeldiscussie plaatsvinden over de concrete waarde van het gebed voor vrede en verzoening in deze tijd.

Voor aanmelding (t/m 18 oktober):
Mevr. Joanne Matulis, secretaris Coventrygebed Den Helder via coventrydh@outlook.com
Voor meer informatie:

Ds. Klaas Henk Ubels, initiatiefnemer van het Coventrygebed in Den Helder via 06-21667902
Website van Coventryberaad Nederland:
coventryberaad.nl

Website van de Community of the Cross of Nails:
coventrycathedral.org.uk



Gemis en troost | Requiem | Fauré en Puccini

Allerzielen. Een dag waarop we met verdriet of weemoed stilstaan bij dierbaren die gemist worden. Van Fauré en Puccini -twee totaal verschillende componisten- herdenken we in 2024 dat zij beiden 100 jaar geleden zijn gestorven. Wat hen rond Allerzielen met elkaar verbindt, is muziek die stem geeft aan gemis en troost.

Project-kamerkoor Voci da Requiem, sopraan Levy Pletting en bas-bariton Hans de Vries worden o.l.v. Paul Sanders begeleid door een strijkkwintet en organist Ronald van der Veen. De uitvoering is in de Petrus en Paulus-kerk in Den Helder, met zijn fraaie akoestiek en vriendelijke sfeer. Het concert wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrienden van de PP.

Reserveren: **uitsluitend per e-mail**
pauljmsanders@gmail.com

Na uw reservering krijgt u verdere informatie over het programma en de betalingswijze.

zondag 3 november

**Gemis en troost
REQUIEM - FAURÉ**

**Allerzielen-concert met muziek
van Fauré en Puccini**

**Petrus en Pauluskerk
Kerkgracht - Den Helder**

15.30 uur

15 euro



Missiezondag, 20 oktober

Met Missiezondag richten wij onze blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

Bedreigde schepping

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: voor velen van ons het gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. De Carteret Eilanden dreigen voorgoed in de zee te verdwijnen. Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan de inwoners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen?

Campagne

In de campagne van Wereldmissiemaand besteedt Missio aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden. We laten zien hoe met name vrouwen een leidende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de (deur)collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te 's-Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl

power in
prayer



Maria

Maria, de nederige dienstmaagd uit Nazareth, is door Gods uitverkiezing en haar ja-woord de moeder van Jezus Christus, dus de Moeder van God geworden en daarmee de moeder van de Kerk, dus van alle gelovigen.

Op het kruis heeft Jezus dat moederschap van de Kerk bevestigd, toen Hij de geliefde leerling aan haar toevertrouwde: "Zie daar, uw zoon", en de leerling vroeg haar met liefde en respect te omringen: "Zie daar, uw moeder" (evangelie volgens Johannes 19,26).

Sindsdien wordt Maria met een bijzonder verering door de Kerk begroet en zijn de woorden van Maria's lofzang steeds weer waar gebleken:

"Alle geslachten zullen mij zalig prijzen" (evangelie volgens Lucas 1,48).

Vlg. J. Hendriks, Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de moeder van de Verlosser, Uitgeverij van Gorcum, Assen 2008, p. 168.

Het is dus zeker ook voor ons van belang om Maria, de Moeder van God en ook onze moeder steeds beter te leren kennen.

Het kan ons helpen om ons geloof te doen groeien zodat we hierin steeds meer troost en steun kunnen vinden. Maria beter te leren kennen betekent ook Jezus Christus en Zijn Blijde Boodschap beter te leren kennen.

Om dit te doen zullen we dus in de komende uitgaves van ons parochieblad de teksten van de Bijbel waar over Maria wordt gesproken proberen te verdiepen. Hopelijk zullen we zo steeds meer kunnen begrijpen en vertrouwen dat Maria onze Hemelse Moeder is en dat ze ons altijd wil en kan helpen.

kapelaan Maciej

Rozenkrans bidden in de maand oktober:

Petrus en Pauluskerk in Den Helder -
9, 16, 23 & 30 oktober 19.00 uur

Kleine Johannes op Texel -
1, 8, 15, 22, & 29 oktober 10.00 uur



Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman



Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.0224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal

2 Gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de gedaante van brood en wijn **9** Zoon van Juda (*Genesis 38:7*)
11 Profeet **13** Gezwind **15** Aflevering **17** Computerspel
19 Zuster **20** Restaurantklant **22** Hoofdstad van een Baltische staat **23** Water dat door Mozes werd gesplitst (*Exodus 14:1-22*)
25 Lisbloem **27** Zuid-Amerikaanse struisvogel **28** Symbool voor thorium **29** Tot op dit ogenblik **30** Stad in Zwitserland
31 Oosters bordspel **32** Roofdier **33** Naschrift (afk.) **35** 33^e president van de Verenigde Staten **36** Zo staat er woordelijk (Lat.) **37** Dominus (afk.) **38** Duivels oord **39** Duitse arts en ontdekker van de tuberculosebacterie (1843-1910) **40** Zuiveren, ordenen **41** Middag **43** Deel van een vliegtuig **45** Zijrivier van de Rijn **47** Aanschaf **48** Grootcirkel midden tussen de polen
52 Koorzang **53** Imiteren (2-4) **55** Symbool voor tin **56** Deel van het Evangelie (*Matteüs 5-7*).

Verticaal

1 Een van de kernpunten van het christendom **3** Israëliische schrijver (1939-2018) **4** Oosterse pasta **5** Slag **6** Vereniging
7 Landtong **8** Straat in Amsterdam **10** Bijenbouwsel **12** Joods heilig boek **14** Goor **16** Hondenras **18** Griekse Cupido **21** Stad die tweemaal is vernietigd, 23 keer belegerd en 44 keer oververd en heroverd **22** Oud muntstuk **24** Benedictie **26** Afkomst (Eng.) **28** S্পuitwater met suiker en kinine **30** Van een bepaalde grondsoort **32** Stad in China waar begin 2020 een gevaarlijk coronavirus opdook **34** Aanmaak van het heeal inclusief levende wezens **36** Helderklkend **37** Boek tussen de grote en kleine profeten **39** Woord dat is afgeleid van het Grieks voor 'van de Heer' **40** Griekse maangodin **42** Onder leiding van (afk.) **44** Gekookte vruchtenbrij **46** Tuinafscheiding **49** Vorstenvermaker **50** Tussen mrt. en mei **51** Herkauwer **54** Symbool voor neodymium.



STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL



Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



Breggit Smit Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:

06 518 478 90

24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing aug/sept 2024

M	E	T	R	O	P	O	L	I	E	T
D	I	E	P	P	U	N	C	H		
V	E	L	A	P	R	D	U	O		
R	N	E	R	A	K	I	R			
E	E	S	T	E	P	A	S	A		
D	A	M	P	D	E	B	A	T		
E	A	H	E	N	N	U	F			
S	K	I	P	A	S	D	A			
T	A	L	P	T	T	S	I	R		
I	J	K	I	N	G	O	O	I		
D	A	S	E	N	T	E	Z			
P	A	D	U	A	B	R	I	E		
Z	O	N	S	T	O	L	A	E		
A	D	O	E	I	I	D	E			
L	E	A	B	E	K	D	A	R		
I	R	A	K	I	O	O	R	D		
G	E	L	O	O	F	S	Z	A	A	K

KAPALON CORINNE

hair & beauty care



Nagelstudio

Visagie

Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.

De koffie staat altijd klaar!



31 51 00

www.kapsaloncorinne.nl

De Ruyterstraat 22 Oudeschild



Het r.-k. bisdom Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bij een uitvaartdienst neem je afscheid van iemand die je goed gekend hebt. Maar soms gebeurt het dat je na zo'n plechtigheid iemand ontmoet die je jaren niet gezien en gesproken hebt. Je zoekt even naar zijn of haar naam!

Dat overkwam mij een paar jaar geleden toen ik bij de uitvaartdienst was van een leraar aan het grootseminarie Warmond. Ik ontmoette Gerard van Veen met wie ik op hetzelfde seminarie heb gezeten. Meer dan vijftig jaar had ik hem niet gezien! Hij vertelde mij dat hij bezig was een boek te schrijven. Dit boek is intussen in 2023 verschenen onder de titel *ZIELZORG EN VERZET* Het RK bisdom Haarlem tijdens de tweede wereldoorlog. Het is een indrukwekkende uitgave geworden. Noten, literatuurverwijzingen en registers meegerekend 409 bladzijden!

In die tijd (1940-1945) strekte het bisdom Haarlem zich uit van Texel tot in een groot deel van Zeeland. Pas in 1955 zou het bisdom opgesplitst worden in een bisdom Haarlem en Rotterdam. In het boek leest u hoe men in ons bisdom - bisschop J. Huibers, parochianen, priesters en vele anderen – omging met de bezetters en wat zij allemaal meemaakten aan oorlogsellende. In het bisdomblad SAMEN KERK van april/mei 2024 stond een uitvoerige bespreking van dit boek van de hand van Marcel Poorthuis. Op de website van het bisdom Haarlem www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl kunt u het artikel teruglezen onder NIEUWS Samen Kerk.

Een uitgebreid register van plaatsnamen – 4 bladzijden met steeds twee kolommen- maakt het mogelijk om in kort bestek op te zoeken wat er in al die plaatsen is gebeurd tijdens de oorlog. Als u – ik noem maar wat – uit Wognum komt en wel eens wilt weten of daar in de parochie iets gebeurd is tijdens de oorlog, dan vindt u meteen drie verwijzingen naar deze plaats. Zo worden op zes bladzijden ook de parochies van Texel vermeld. Op blz.35 leest u, dat de plaatselijke geestelijkheid ervoor zorgde dat de katholieken in de barakken van Texel de H. Mis konden bijwonen. Op blz. 39 staat vermeld, dat de regels

voor het nuchter zijn vóór het ontvangen van de Communie door gevangenen uit Haarlem en Amsterdam op verzoek van pastoor J. Gussenhoven (Johannes de Doperparochie, Den Burg) verzacht werden.

Uiteraard besteedt de auteur van het boek aandacht aan zaterdag 11 november 1944, de dag waarop een groot aantal Texelse mannen tussen de 17 en 35 jaar op transport werd gesteld naar Assen om daar te werken aan de verschansingen. Ook de kapelaans C.Vink en J.Tulp, beiden van Den Burg, werden weggevoerd. Verteld wordt hoe hun afwezigheid werd opgevangen in de zielzorg op het eiland. Eind maart 1945 mochten de mensen allemaal weer terugkeren. (Ik (JvD) zal de auteur de folder toesturen waarin de geschiedenis van het Jozefraam wordt beschreven.)

In het boek wordt ook ruim aandacht besteed aan de Georgische opstand van begin april 1945 en wat dit met name ook teweeg bracht voor de pastoors: “Alles kwijt, maar ik leef nog,” een citaat uit de mond van pastoor Riswick van De Cocksdorp.

Dit boek is een mooie aanvulling op alles wat er al geschreven is over de oorlog, nationaal en lokaal. Het is geschreven vanuit het perspectief van het bisdom Haarlem en van wat de oorlog betekende voor de zielzorg. De moeite waard om het boek te kopen of te lenen. Het is dus geschreven door Gerard J.van Veen/ ISBN 9789464550795 www.verloren.nl € 35,00

Jan van Diepen,
emeritus pastor Den Helder



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zondag 29 september - 26e zondag door het jaar

Schagen	10.00 uur eucharistie, Familiezondag
Den Burg	10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. catechiste A. Captein
Den Helder	11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 1 oktober

Den Helder	09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur
------------	---

woensdag 2 oktober

't Zand	14.00-15.00 uur stille aanbidding
---------	-----------------------------------

donderdag 3 oktober

Den Helder	geen stille aanbidding
------------	------------------------

vrijdag 4 oktober

Den Helder	10.00 uur eucharistieviering
------------	------------------------------

zaterdag 5 oktober - 27e zondag door het jaar

't Zand	19.00 uur eucharistieviering
---------	------------------------------

zondag 6 oktober - 27e zondag door het jaar

Breezand	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
De Cocksdorp	10.00 uur eucharistieviering
Den Helder	11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 8 oktober

Den Helder	09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur
------------	---

woensdag 9 oktober

't Zand	geen stille aanbidding
---------	------------------------

donderdag 10 oktober

Den Helder	09.30-10.30 uur stille aanbidding
------------	-----------------------------------

zaterdag 12 oktober - 28e zondag door het jaar

geen viering

zondag 13 oktober - 28e zondag door het jaar

Julianadorp	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Anna Paulowna	09.30 uur eucharistieviering
Den Burg	10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Helder	11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 15 oktober

Den Helder	09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur
------------	---

woensdag 16 oktober

't Zand	14.00-15.00 uur stille aanbidding
---------	-----------------------------------

donderdag 17 oktober

Den Helder	geen stille aanbidding
------------	------------------------

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zaterdag 19 oktober - 29e zondag door het jaar

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 20 oktober - 29e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur oecumenischviering o.l.v. diaken H. Schrader en dominee D.Blokker

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. catechiste A. Captein

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

De Waal (Texel) 19.30 uur Taize viering o.l.v. diaken H. Schrader

dinsdag 22 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur

woensdag 23 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 24 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 26 oktober - 30e zondag door het jaar

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 27 oktober - 30e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 29 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur

woensdag 30 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 31 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

Vrijdag 1 november - Allerheiligen

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 2 november - Allerzielen

't Zand 19.00 uur viering o.l.v. parochianen

Anna Paulowna 19.00 uur viering o.l.v. parochianen

Julianadorp 19.00 uur viering o.l.v. parochianen

Breezand 19.00 uur viering o.l.v. parochianen

Den Burg 19.00 uur viering o.l.v. parochianen

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zondag 3 november - 31e zondag door het jaar

Breezand	09.30 uur	eucharistieviering
De Cocksdorp	10.00 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Helder	11.00 uur	eucharistieviering

dinsdag 5 november

Den Helder	09.30 uur	eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur
------------	-----------	---

woensdag 6 november

't Zand	14.00-15.00 uur	stille aanbidding
---------	-----------------	-------------------

donderdag 7 november

Den Helder	09.30-10.30 uur	stille aanbidding
------------	-----------------	-------------------

zaterdag 9 november - 32e zondag door het jaar

geen vieringen

zondag 10 november - 32e zondag door het jaar

Anna Paulowna	09.30 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
Julianadorp-Ontmoetingskerk	09.30 uur	oecumenischieviering o.l.v. parochianen
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering
Den Helder	11.00 uur	eucharistieviering

dinsdag 12 november

Den Helder	09.30 uur	eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur
------------	-----------	---

woensdag 13 november

't Zand	14.00-15.00 uur	stille aanbidding
---------	-----------------	-------------------

donderdag 14 november

Den Helder	09.30-10.30 uur	stille aanbidding
------------	-----------------	-------------------

zaterdag 16 november - 33e zondag door het jaar

Breezand	19.00 uur	eucharistieviering
----------	-----------	--------------------

zondag 17 november - 33e zondag door het jaar

't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Texel	10.00 uur	woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Helder	11.00 uur	eucharistieviering

dinsdag 19 november

Den Helder	09.30 uur	eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur
------------	-----------	---

woensdag 20 november

't Zand	14.00-15.00 uur	stille aanbidding
Schagen	17.00 uur	Vesperviering #REDwednesday , blz. 9
Den Helder	19.30 uur	Vestperviering #REDwednesday, zie blz. 9

donderdag 21 november

Den Helder	09.30-10.30 uur	stille aanbidding
------------	-----------------	-------------------

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zaterdag 23 november - Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 24 november - Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 26 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur

woensdag 27 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 28 november

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 30 november - 1e zondag van de Advent

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 1 december - 1e zondag van de Advent

Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

De Cocksdorp 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

Bakker Timmer, de *Echte* bakker **WEBSHOP**

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.





Wilms onderhoud- storing

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 - 630 900 | wilmsonderhoudstoring.nl



Uitvaartvereniging
ZIJPE

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

*Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin*

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Ook voor niet-leden
Zonder winst oogmerk
Eigen uitvaartcentrum
Betaalbaar voor iedereen
Spaarmogelijkheden

Fiscaal aantrekkelijk sparen
Uitvaartverzekering akkoord
Alles omvattende uitvaartzorg
Persoonlijke aanpak
Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?

Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl



AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand

0224 571303

Kenbri.nl



**Data 2024/2025 10.00 uur
H. Christoforuskerk te Schagen:**

- * 29-09-2024
- * 26-01-2025
- * 30-03-2025
- * 29-06-2025



Familiezondag

**Altijd op de hoogte blijven?
Stuur een mail naar;**

Familie.zondagen@outlook.com

6.13 Wat zijn de grondrechten van de mens? Moet iedereen het recht hebben een religie naar keus na te leven? In hoeverre moet ik mij aan minderheden aanpassen?

Rechtvaardigheid & Vrede - #YniGOD

Hoewel Jezus wil dat we in volheid leven en dat in vrijheid kunnen doen (Luc 4,18), bestaat er niet zoiets als volledige vrijheid. Ook andere mensen hebben rechten en soms botsen die. Dan is het belangrijk te weten dat er bepaalde grondrechten zijn. Dit zijn onder meer: het recht op leven, op werk, vrijheid van slavernij, vrijheid van meningsuiting... en van religie!

Alleen in echte vrijheid kun je ervoor kiezen om Gods liefde met liefde te beantwoorden. Niemand kan worden gedwongen iets te geloven, net zomin als iemand kan worden gedwongen lief te hebben. Ik kan hopen en verlangen dat je inziet hoe geloof in Jezus je leven ten goede kan veranderen, maar je moet vrij zijn een andere keuze te maken. Wat hun religie of overtuiging ook is, minderheden hebben dezelfde rechten als iedereen. Maar als mensen hun vrijheid misbruiken, moeten ze worden tegengehouden.

Dit zeggen de pausen

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens... was de vrucht van een toenadering tussen verschillende religieuze en culturele tradities, die allemaal hetzelfde verlangen deelden: de menselijke persoon het hart van alle organisaties, wetten en activiteiten van de samenleving te laten zijn en haar als middelpunt van de werelden van cultuur, religie en wetenschap te zien... [De mensenrechten] hebben hun oorsprong in de natuurwet die in het hart van de mens is geschreven en die in uiteenlopende culturen en beschavingen aanwezig is... Die grote verschillen in opvattingen mogen niet aan het oog onttrekken dat niet alleen deze rechten overal en voor iedereen ter wereld gelden, maar dat ook de menselijke persoon, die door die rechten beschermd wordt, waar dan ook ter wereld, één en dezelfde waardigheid heeft [Paus Benedictus XVI, Tot de Algemene Vergadering van de VN, 18 apr. 2008].

Een RK platform waar jouw vragen beantwoord worden.

Tweeting with GOD is een initiatief van de JP2 Stichting

www.tweetingwithgod.com/nl