

KERK INN ZICH



DECEMBER 2024/JANUARI 2025



PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
TEXEL-'T ZAND-ANNA PAULOWNA-DEN HELDER-JULIANADORP-BREEZAND-SCHAGEN

CONTACT

R.K. Parochie Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN: NL45 INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54
1982 GJ Den helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

R.K. Parochie O.L.V. Visitatie

Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand
Tel. 0224 59 12 26

@ olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl
IBAN: NL05 RABO 0374 4016 31

R.K. Parochie St. Jan

Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand
Tel. 0223 52 12 52

@ secretariaat@sintjanbreezand.nl
www.sintjanbreezand.nl
IBAN: NL07 RABO 0109 0010 60

R.K. Parochie O.L.V. Praesentatie

Nieuweweg 15
1761 EC Anna Paulowna
Tel. 0223 53 13 32

@ secretariaat@olvpraesentatie.nl
www.olvpraesentatie.nl
IBAN: NL35 RABO 0109 0082 19

R.K. Sint Christoforus Parochie

Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
Tel. 0224 21 24 15

@ secretariaat@rkkerkschagen.nl
www.rkkerkschagen.nl
IBAN: NL67 RABO 0146 1013 16

R.K. Parochie Texel

Molenstraat 34
1791 DL Den Burg
Tel. 0222 32 21 61

@ secretariaat@rkparochietexel.nl
www.rkparochietexel.nl
IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

H. Johannes de Doperkerk

Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk

Molenlaan 2
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk

De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild





Ivan Garcia Ferman
 Pastoor
 06 17 12 96 42
 fgi0017@gmail.com



Maciej Gradzki
 Kapelaan
 06 25 57 49 66
 maciej.pnl@gmail.com



Henk Schrader
 Diaken
 06 10 30 60 86
 hjmschrader@gmail.com

Kopijdatum uitgave februari/maart 2025
 uiterste inleverdatum 7 januari 2025
 redactiekerkinnzicht@gmail.com



COLOFON

JAARGANG 6
 December 2024/Januari 2025

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht
 verschijnt 6 maal per jaar.

REDACTIE

Eveline van Arem
 Anita Bakker
 Sijm Bakker
 Cindy Do
 Mirjam Schouten
 Joanne Matulis
 Lorena Garritsen
 Bertus Rijpstra
 Mirjam Kops
 Ellen Winnubst
 Piet Steur
 don Eduard Moltzer

CONTACT REDACTIE

redactiekerkinnzicht@gmail.com
 Tel. 0223-612550

LOGO ONTWERP

Sergio Calzada Mayoral

De redactie behoudt zich het recht
 voor ingezonden brieven te redigeren,
 niet te plaatsen of in te korten
 (zoveel mogelijk in overleg met de
 auteur).



WANT BIJ U IS DE BRON
VAN HET LEVEN; IN UW
LICHT ZIEN WIJ HET

licht

PSALM 36:10





19



36



40



7



15



42

- | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|--|
| 7. | Pastoraal woord
<i>Diaken Henk</i> | 22. | Parochie Texel
<i>Lezing Ina Schrama</i> | 32. | Parochie Schagen
<i>Op bezoek bij Jezus</i> |
| 10. | YOUTH
<i>Jongeren en tieners</i> | 24. | Parochie 't Zand
<i>Kerstconcert</i> | 36. | Zaligen & Heiligen
<i>Wouter de Brie</i> |
| 15. | Thema
<i>Kerstmis</i> | 26. | Parochie Anna Paulowna
<i>Slotviering</i> | 40. | Ellen Winnubst
<i>De levensboom</i> |
| 16. | Young & Free
<i>Kids</i> | 28. | Parochie Den Helder - Julianadorp
<i>Organist</i>
<i>Ronald van der Veen</i> | 42. | Maria
<i>Aankondiging</i> |
| 19. | Recept
<i>Appelcake</i> | 30. | Parochie Breezand
<i>Levend kerstspel</i> | 45. | Rooster vieringen |
| 20. | De Blauwe zusters
<i>Jubeljaar</i> | | | | |

EERSTE HEILIGE COMMUNIE & VORMSEL

Regio Noordkop vormsel en EHC:

U kunt uw kind
aanmelden via
emailadres:
rk.denhelder@wolmail.nl
Dan ontvangt u alle
informatie met
betrekking tot de
voorbereiding op een van
de sacramenten.

let op! EHC 't Zand

De voorbereidingen voor
de Eerste Heilige
Communie voor kinderen
uit 't Zand verlopen zo
mogelijk via de school.
Mevrouw Hang Do en
Kapelaan Maciej Grądzki
zijn hierbij betrokken.
Opgave via:
Hangdo85@gmail.com

Schagen

De eerste ouderavond
voor het sacrament van
de EHC is op 11 februari
om 19.30 uur in de
pastorie van Schagen.

De eerste ouderavond
voor het sacrament van
het vormsel is op 6 maart
om 19.30 uur in de
pastorie van Schagen.



BEDANKT DANIQUE!

Wij bedanken Danique
Bakker voor haar bijdrage als
redactielid van uw
parochiemagazine
KerkINNzicht. Danique is
vanaf het begin betrokken
geweest bij het tot stand
komen en vormgeven van het
parochiemagazine. Omdat zij
heel druk is met haar studie
is zij afgezwaaid als
redactielid, hartelijk dank
voor je inzet en heel veel
succes met je studie!

BESTUUR REGIO

In deze december / januari uitgave
van KerkINNZicht zijn alle
parochies van de regio
vertegenwoordigd. Parochie
Schagen, Texel, Den Helder/JDorp,
Breezand, Anna Paulowna en 't
Zand.

Samen vooruit! Samen
optrekkend op de weg van ons
geloof.

Het is fijn om in het
parochiemagazine van alle
parochies op de hoogte te kunnen
blijven van elkaars reilen en
zeilen. Wij wensen u naast
leesplezier ook verdieping toe. Wij
spreken de hoop als regio bestuur
uit dat we als gelovigen samen
één gemeenschap blijven, de
samenwerking in het
parochiemagazine mag hier een
voorbeeld van zijn.



Pastoraal woord van diaken Henk

Meet you at church

Beste parochianen,

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, ben ik eigenlijk nog maar net terug van mijn jaarlijkse retraite. Het was weer een verademing om in een klooster te zijn; om de gebedsdiensten bij te wonen en om van de stilte en de rust te genieten.

Op Texel hadden wij weer een mooie en inspirerende Taizé-viering. Muziek en teksten werden weer fraai ineengevlochten. Eind oktober was er de Lichtjeswandeling op de R.K. Begraafplaats Sint Jozef in Den Helder. Ingetogen werd er een rondgang over de begraafplaats gemaakt, waarbij er tussentijds een aantal gedichten werden voorgedragen. Zoals gebruikelijk waren er in onze kerken op Allerzielen vieringen, waarin ook hier onze overleden dierbaren herdacht werden.

En zo gaan we de Advent in.

Advent, een periode waarin wij ons hart open zetten voor de geboorte van de Vredebrenger. En dit ligt velen nu zwaar op het hart; vrede op aarde. Misschien is het vanwege de onrust in onze wereld, dat velen uitzien naar Kerst en naar de Kerk gaan.

Het nieuwe jaar brengt wel met zich mee, dat er geen vieringen meer zullen zijn in onze kerken in Anna Paulowna, Breezand en 't Zand. Een kerk sluiten doet altijd pijn, wat ook inhoudt dat er van ons gevraagd wordt om ons blikveld te verruimen.

Maar we beginnen dus eerst met de Advent, waarin we iedere week weer een licht ontsteken; tekenen van hoop in de duisternis. Dat het Licht ons mag verlichten. Ik wens u een mooie Adventstijd, een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar toe.

Henk Schrader, diaken.

**ONTVANG
EEN DAGELIJKSE
GEBEDSMAIL**



Advents- retraite thuis

www.adventsretraite.org



De advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis, waarin wij uitzien naar de komst van Jezus. Een periode van inkeer, gebed, stilte, solidariteit, hoop en vrede, om zowel uiterlijk als innerlijk de komst van de Heer te vieren.

Betekenis van advent

Het woord 'advent' komt van het Latijnse *adventus*, dat 'komst' betekent. Advent verwijst naar de komst van Jezus als Messias: in het verleden (zijn geboorte), in de toekomst (bij de voltooiing van de wereld) en nu, in ons hart.

Thema's van de advent

Waakzaamheid en inkeer:

In de evangelielezingen worden we opgeroepen om waakzaam te zijn, want God kan er elk moment van iedere dag zijn.

Vreugde: De zekerheid dat Gods redding nabij is vervult ons met vreugde.

Solidariteit:

De kerk vraagt om steun aan adventsprojecten als uiting van naastenliefde. (zie bladzijde 35)

Regioviering
Boete & verzoening
Petrus en Pauluskerk Den Helder
18 december - 19.00 uur

Viering in de kerk

Het kloggelui voor de Mis is sober van klank; er wordt slechts één klok geluid. Sobere klanken en de kleur paars, symbool van inkeer, zijn kenmerkend. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken op de adventskrans.

In de Mis ontbreekt het 'Gloria', zodat het met Kerst des te vreugdevoller klinkt. Ook wordt het lied *Rorate caeli* gezongen, dat het verlangen naar verlossing uitdrukt.

Met advent begint een nieuw kerkelijk jaar en een nieuwe liturgische cyclus. Dit jaar staat het evangelie van Lucas centraal. We beginnen een nieuw liturgisch jaar waarin we worden uitgenodigd het ritme van het leven van Jezus opnieuw te beleven. Die beleving kan ons op weg helpen naar een diepere ontmoeting met Hem.

Belangrijke figuren

Jesaja: De profeet die Gods komst aankondigt en oproept tot verwachting.

Johannes de Doper: Hij roept dringend op tot bekering, tot ommekeer: *Kom tot inkeer!*

Maria: Ons symbool voor hoop en verwachting, terwijl zij Jezus draagt.

YOUTH.

young and free



DANKBAAR VOOR ONZE MISDIENAREN!

Iedere zondag zijn ze er weer. Rondom kwart voor 10 wordt het wat druk in de sacristie. Voorgangers, acolieten en misdienaars maken zich klaar voor de viering.

Totaal zijn er in onze regio 21 misdienaars en 9 acolieten. Met veel plezier en enthousiasme vervullen zij iedere keer weer opnieuw hun taak. We mogen dankbaar en blij zijn dat er zoveel jeugd meehelpt in de liturgie en daarmee in onze parochies.

Zaterdag 14 september hebben wij de hele groep uitgenodigd voor een gezellige middag. We begonnen met een powerpoint presentatie. Deze presentatie was bedoeld om de puntjes weer even op de i te zetten. Daarna zijn we naar de kerk gegaan om in de praktijk de puntjes op de i te zetten.

Onder de bezielende leiding van pastoor Ivan ging dit prima. Hij zorgde ervoor dat de aandacht niet verslaptte. En daarna was het tijd voor de barbecue.

Onze dank gaat uit naar Monica die samen met Kala voor het eten en drinken heeft gezorgd als ook voor de powerpoint presentatie. Ook veel dank aan pastoor Ivan die op een boeiende en speelse manier de jongelui de kneepjes van het "vak" heeft bijgebracht.

Het samenzijn van de groep acolieten en misdienaars met het pastorale team is ook weer een voorbeeld hoe we kerk zijn met elkaar.

**4 misdienaars uit
Den Helder
ontvingen 10
november hun
Kruisje en de
zegening.**

Don Eduard

Kerstdiner - 20 december

Op 20 december is voor alle jongeren en jongvolwassenen een Kerstdiner georganiseerd in Bussum. Op deze avond zullen we stilstaan bij de geboorte van Christus, is er tijd voor aanbidding (en biecht), hebben we het heel gezellig en zullen we heerlijk eten.

Opgave via:
info@jongbisdomhaarlem.nl

Weekend Echternach 3 t/m 5 januari 2025

Voor alle jongvolwassenen 25-35 jaar organiseert het jongerenpastoraat van Bisdom Haarlem-Amsterdam een weekendreis naar Echternach. Samen brengen we een bezoek aan het graf van de H. Willibrord, verder is veel vrije tijd om met elkaar de omgeving te verkennen. We verblijven in Trier, vlakbij Echternach en zullen naast elke dag de H. Mis, ook nog tijd hebben voor de stad verkennen, een optionele wijnproeverij en gezellig samenzijn.

Opgave via:
info@jongbisdomhaarlem.nl



WHAT A MIRACLE

ELEVATION WORSHIP

"Hoe goed is het om echt te begrijpen hoe breed en lang en hoog en diep Gods liefde voor ons is? We hebben allemaal genade op genade ontvangen, elke nieuwe ochtend die we hebben, en we hopen dat dit lied je aanzet om Jezus te aanbidden in een dankbare reactie," deelt Chris Brown van Elevation Worship over "What a Miracle."

*In the morning, I will sing of how You love me. In the evening, I will bless Your name.
 It's amazing when I think of the way You saved me. Every breath I breathe is for Your praise.*

WJD @ HOME

24 - 26 JANUARI 2025

- Bezinningsweekend voor jongeren tussen 16 -30 jaar.
- Keuze uit vele lezingen en workshops over katholieke indentiteit en missie.

Locatie: Emmaus bezinningscentrum Helvoirt





EEN ZACHT HART

Een paar weken geleden las ik het boek van Natascha van Weezel 'Hoe houd je je hart zacht?' In het boek kreeg zij als zevenjarig kind het advies van haar Joodse opa om een zacht hart te houden tegenover ieder mens op aarde. Natascha's opa heeft de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Door deze periode heeft hij geleerd om altijd oog te hebben voor anderen in plaats van alleen maar aan jezelf te denken. Deze uitspraak deed bij mij de vraag opkomen wat ik van Jezus kan leren om een zacht hart te ontwikkelen.

Door Jeroen Pouw

In de nieuwe encycliek 'Delixit nos' spreekt Paus Franciscus over de liefde van Jezus voor ons. Doordat Jezus ons als eerste lief heeft gehad komen wij tot geloof. Het hart is een symbool van de liefde van Jezus. De liefde van Jezus die ons door het hart wordt gegeven is een onvoorwaardelijke gevende liefde, zoals Lewis dat omschrijft in zijn boek 'Four loves'. Je zou kunnen zeggen dat Jezus zich met heel zijn hart geeft aan ons in de vorm van onvoorwaardelijke liefde. Indien je Zijn liefde wil ontvangen, stel je

dan met heel je hart open voor Hem.

Jezus vraagt slecht één eerste antwoord op Zijn liefde, namelijk dat je jouw hart openstelt voor Hem en antwoord 'Ja Heer, hier ben ik.' Dan verbindt Zijn hart zich met dat van jou. Jezus doet dit niet om mensen boos te maken, maar juist vanuit een liefdevol hart. Ten eerste mag je altijd terugkomen bij Jezus, zelfs als je meerdere keren dezelfde dingen hebt fout gedaan. Daarnaast nodigt Jezus jou uit om eerlijk te zijn tegen je vrienden, zelfs als het om iets moeilijks gaat. Dat doe je uit liefde voor de ander, om bijvoorbeeld niet in de problemen te komen. Uiteraard maakt het uit op welke wijze je de boodschap overbrengt. Daar mag je dan ook de hulp van Jezus van vragen.

Heb je vijanden lief

Vaak lukt het wel om begrip op te brengen voor je vrienden, maar het moeilijkst is het om een zacht hart op te brengen wanneer je

tegenstand ervaart van een ander of sterker nog als je iemand als een vijand beschouwt. De natuurlijke neiging van mensen is om afstand te nemen van mensen die negatief of vijandig zijn. We leggen dan de focus op onszelf en verliezen de verbinding met anderen, met als gevolg dat het nog moeilijker is om weer nader tot elkaar te komen. Jezus zegt dat je jouw vijanden lief moet hebben (Mattheüs 5, 43-44). Jezus geef het goede voorbeeld door met een barmhartig hart te bidden voor de mishandelaars en mensen die hem hebben berecht. "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen." (Lukas, 23, 34). Jezus blijft een zacht hart houden voor de ander, zelfs wanneer zij hem vreselijke dingen aan doen. Kortom Jezus roept jou op om zelfs een zacht hart te hebben naar je vijanden toe.

Je zou kunnen zeggen dat een zacht hart voor Jezus een daad van ultieme liefde is. Dit is een liefde voor jou als persoon, de dierbaren en zelfs jouw vijanden. Je wordt uitgenodigd om ook zo'n zacht hart te ontwikkelen waar je met liefde omgaat met ieder mens. Het resultaat is dat je altijd in verbinding bent met een ander en je niet door egoïsme laat leiden.

Maar ik zeg u:
Bemint uw vijanden
en bidt voor wie u
vervolgen

Mattheüs 5:44



Gloria in excelsis Deo



KERSTMIS KENT VELE GEBRUIKEN

De **stal** is volgens de Kerk een tastbare illustratie van de boodschap, dat in het kindje Jezus God mens is geworden, en als mens onder de mensen heeft willen leven.

Naast de kerststal komt aan de **kerstboom** een centrale plek in het kerstfeest toe. Toch is deze boom niet uniek voor Kerstmis. Al lang voor de geboorte van Christus werden er bomen versierd en vereerd. De kerstboom in onze huizen en kerken is waarschijnlijk verwant met zowel de Germaanse heilige boom als de middeleeuwse katholieke paradijsboom.

In veel huizen en in winkels is rond Kerstmis de **kleur rood** prominent aanwezig: rode bloemen, rode klokken en rode kaarsen. Rood is de kleur van het vuur. Het gebruik van deze kleur gaat dan ook terug op de vuren die de Germanen en andere heidense volken binnenshuis en buitenshuis stookten tijdens het feest van de winterzonnepand. Zij hielden zelfs

fakkelomgangen in de richting van de loop van de zon, om zo het zwakke, groeiende zonlicht een extra impuls te geven. Tegenover dit rood stelt de Kerk in haar vieringen als liturgische kleur juist wit, voor haar de kleur van de vreugde, die past bij het geboortefeest van Jezus Christus.

In katholieke gezinnen is het nog altijd gewoonte om eerst na thuiskomst uit de nachtmis het **kindje Jezus in de kerststal** te plaatsen; het kerstkind wordt immers pas in de nachtmis geboren. In de grote katholieke gezinnen van weleer was het overigens ieder jaar vechten om de eer, het kindje in de kribbe te mogen leggen.

Het is bij katholieken traditie om na de nachtmis met het hele gezin een **kleine maaltijd** te gebruiken. Omvang en samenstelling van de maaltijd varieert van streek tot streek.



ONZE KERST TIPS VOOR JOU!

ADVENTSKALENDER TIP:

Prachtige adventskalender speciaal voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Met korte voorleestekstjes bij de plaatjes. Als je de kalender voor een lichtbron zet, zie je de plaatjes achter de luikjes nog beter. Te bestellen via: www.samueladvies.nl



FILM TIP: ANGELA'S CHRISTMAS

Als de jonge Angela op kerstavond met haar familie naar de kerk gaat, krijgt ze een buitengewoon idee. Nu te zien op Netflix



BOEKENTIP: JEZUS IS GEBOREN
Goed nieuws! Maria heeft het voor Jozef, de ezel verkondigt het in het stadje, de duiven vertellen het aan de andere dieren. En ook de engelen hebben goed nieuws, net als de wijze mannen. En God heeft goed nieuws. Wat het goede nieuws is?



Bestel nu op Samueladvies.nl





Kerstkind



KIK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar. Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus. Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen. En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor Kerstmis horen ze slecht nieuws. De pastoor komt in paniek naar de kosteres toe rennen. 'Brenda,' zegt hij, 'we moeten snel op zoek naar een nieuw kerstkind! Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren!

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!' Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. 'Geen kerstspel dit jaar,' zucht Kik. 'Ze kunnen toch een pop nemen!' zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel! De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren. Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk inkomen. Met Jeppe. En een piepklein baby'tje, verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot, en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noëlle heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat vindt niemand raar.



Versje

Kindje, lief kindje, zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar in een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom jij, Kind, in ons lief en ons leed.
Wie weet deze nacht hoeveel jij al weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend, onwetend, zo wijs.



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Jozef, zoon van David,
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt
is verwekt door de heilige Geest.'
Matteüs 1:20b



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurniens

R JONG
BISDOM
HAARLEM
AMSTER-
DAM **ROME**

2025

**vanuit het
hart**



**naar
het hart**



jongbisdomha

**Ga mee op de jongerenpelgrimage naar Rome vanuit
bisdom Haarlem-Amsterdam van 24 juli t/m 6 augustus
2025. Meld je aan voor een reis om nooit te vergeten
via Christoffel Reizen: www.christoffelreizen.nl >
Boek een reis > Rome 2025.**



WINTERS RECEPT

Appelcake met kaneel

Ingredienten

- 200 gr Roomboter (op kamertemperatuur)
- 175 gr Suiker
- 200 gr Zelfrijzend bakmeel
- 2 tl Kaneel
- 1 el Maïzena
- 1 el Paneermeel
- 2 middelgrote appels
- 1 zakje vanillesuiker (Dr. Oetker)
- 4 grote eieren (op kamertemperatuur)
- Snufje zout
- Boter om in te vetten

Benodigheden

- Beslagkom
- Mixer of garde
- Cakevorm

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de boter in stukken en doe samen met de suiker en de vanillesuiker in een kom. Mix ze tot een romig mengsel. Mix een voor een de eieren en door en mix het 1 minuut tot een glad en luchtig mengsel.

2. Meng het bakmeel met de kaneel en een snufje zout. Voeg nu in porties bij het romige mengsel van boter en suiker en mix nog 2 minuutjes goed door op de hoogste stand. Schil de appel, snijd in blokjes en meng met de maïzena. Hierdoor heb je minder kans dat de stukjes appel naar de bodem zinken tijdens het bakken. Spatel de appels door het beslag



3. Vet de cakevorm in en bestrooi met paneermeel en doe het beslag in de cakevorm. Bak de cake in ongeveer 60 min gaar. Laat 15 minuutjes afkoelen en draai de vorm dan voorzichtig om en laat de appelcake volledig afkoelen. Lekker met poedersuiker of slagroom.

Tip: welke appels kun je het beste gebruiken in deze cake? Het is lekker om in dit seizoen (herfst en winter) te kiezen voor Goudreinet appels, deze zijn stevig en friszuur. Maar ook Jonagold, Elstar of Gala zijn heel geschikt.



De Blauwe Zusters van Heiloo

Dienaresen van de Heer en van de Maagd van Matará

Het klinkt wel gezellig, zo'n jubeljaar. Een beetje ouderwets, maar wel vrolijk. Lekker samen jubelen. Maar wat houdt het nou precies in?

In het kort

Een Jubeljaar of Heilig Jaar is een bijzonder jaar wat door een paus wordt afgekondigd om de gelovigen extra te laten profiteren van de geestelijke schatten van de Kerk. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. In het bijzonder wordt iedereen uitgenodigd op bedevaart te komen naar Rome, het hart van de wereldkerk, maar men kan zich ook thuis in gebed aansluiten of een bezoek brengen aan één van de door de bisschop aangewezen kerken. Tijdens het hele jubeljaar zijn in Rome de "heilige deuren" open.

Geschiedenis

Het katholieke gebruik om jubeljaren af te kondigen is overgenomen uit het Oude Testament. De Israëlieten vierden om de vijftig jaar een jubeljaar. Daarbij kregen families die hun eigendommen hadden verloren of hun persoonlijke vrijheid, een nieuwe kans. Doel was om de gelijkheid tussen alle kinderen van Israël te herstellen. De bescherming van de zwakken gold

daarbij als voorwaarde van gerechtigheid en maatschappelijke vrede.

Het eerste katholieke jubeljaar vond plaats in 1300. De reden voor de instelling van een Heilig Jaar was de grote hoeveelheid ellende die de christenheid te verduren had, zoals oorlogen en de pestepidemie. Velen verlangden naar goddelijke vertroosting en als een goede moeder wilde de Kerk haar kinderen steunen. Zij riep de christenen op massaal naar Rome te pelgrimeren, waar zij na het bidden bij de graven van de apostelen de pauselijke zegen in ontvangst konden nemen. Verzoend, vertroost en versterkt konden zij dan weer hun dagelijks leven tegemoet gaan.

WEETJE

Het Hebreeuwse woord yobhel, waar 'jubel' vandaan komt, is een blaasinstrument, een soort ramshoorn. Dit verwijst naar de klanken van bazuinen waarmee een Israëlitisch jubeljaar begon. Yobhel werd vergriekst tot iobelos en iabelaios, waarvan het Latijnse iubilaeus is afgeleid; daarvandaan komen de Nederlandse woorden 'jubelen' en 'jubileum'.

Uiteindelijk is besloten elke 25 jaar een “gewoon” jubeljaar te houden. Er vanuit gaande dat Jezus is geboren in het jaar 0, vieren we dan dus elke keer een jubileum van de Menswording. Naast de “gewone” jubeljaren kunnen er ook nog “buitengewone” jubeljaren worden afgekondigd, zoals 2016. Dat jaar stond bijzonder in het teken van de Goddelijke Barmhartigheid.

Hoe beleef je zo'n jaar?

In de eerste plaats staan we in een gewoon jubeljaar dus stil bij de Menswording. Een grote gebeurtenis die als het ware het centrum van de wereldgeschiedenis is geworden: God bleef niet hoog in de hemel, maar werd Mens! God wil heel dicht bij ons zijn, daar herinnert Hij ons aan in een jubeljaar. En Hij wordt een bron van genade voor ons. Hij schenkt ons vergeving, liefde hoop...

Daarom staat elk jubeljaar ook bijzonder in het teken van verzoening: met elkaar en met God. U kunt het aannemen als een bijzondere kans om oude ruzies bij te leggen, om als familie dichter naar elkaar toe te groeien. In het bijzonder wordt iedereen uitgenodigd zich met God te verzoenen in het sacrament van de Biecht. Misschien bent u helemaal niet (meer) gewend te biechten, heeft u er slechte herinneringen aan of lijkt het u een beetje ongemakkelijk? Het jubeljaar nodigt u in het bijzonder uit die obstakels te overwinnen. God wil ons zo veel geven!



Mijn naam is zuster Maria Laetitia Dei, dat betekent Maria de vreugde van God. Ik ben al 10 jaar zuster in de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Elke congregatie heeft een specifieke leefstijl en een specifiek doel. Bij ons is dat: de evangelisatie van de cultuur. Dat klinkt moeilijk, maar is eigenlijk heel eenvoudig: God is mens geworden, en wij willen Hem, zijn Evangelie, naar elke mens brengen. Naar elke mens, naar de hele mens, overal waar mensen zich bevinden. Want God houdt van elke mens en van de hele mens!

TEXEL

PAROCHIE TEXEL



Onze vieringen in Den Burg zijn te volgen en terug te vinden op kerkdienstgemist.nl onder RK KERK Den Burg Texel

Secretariaat Parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg

Tel. 0222 32 21 61, #1 in het menu
@ secretariaat@rkparochietexel.nl

Openingstijden secretariaat:
Maandag t/m woensdag
09.00 - 15.00



AGENDA

Bidden in de adventtijd: iedere dinsdag in december om 10.00 uur in de Kleine Johannes. Na afloop koffiedrinken in de pastorie op 3, 10 en 17 dec..

Kerstvieringen & oudejaardienst: zie blz. 46 & 47

De Gollards: Vieringen op 18 december en 29 januari om 10.30 in de bioscoopzaal.

19 januari 2025 Oec. Dienst Eenheid van de Christenen: ds. Wikke Huizing in RK Den Burg en Anita Captein in PKN Oosterend.

VRIJWILLIGERS BEDANKDAG : zondag 26 januari aansluitend koffie en wat versnaperingen in de Witte Burcht. Hier wordt ook de Gregorius onderscheiding uitgereikt aan koorleden die 25, 40, 50 of 60 jaar jubileum vieren bij hun koor.

LEZING INA SCHRAMA :

“Verhalen die niet vergeten mogen worden”

Op 10 november, 80 jaren op de dag, hebben wij in de Johannes de Doper kerk stilgestaan bij de terwerkstelling van de Texelse mannen, leeftijden 17-35 jaar in de Tweede Wereldoorlog. Er was een Eucharistieviering waarin speciale liederen waren gezongen door het dameskoor. Na de koffiepauze gaf Ina Schrama een ontroerende lezing op basis van het dagboek van haar vader en uit stukken van het archief. De lezing is nog te beluisteren op kerkdienstgemist.nl.





KERKBIJDRAGE 2024 - 2025

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. Parochie Texel

TEXEL



HERDERTJESVIERING - BEWONDER HET WONDER!

De leerlingen van de Jozefschool gaan dit jaar weer een gebedsviering en Kerstmusical houden in de RK kerk in Den Burg.

- donderdag 19 december 10.30 uur zijn de bewoners van De Gollards uitgenodigd om de generale bij te wonen
- vrijdag 20 december 10.00 uur optreden voor de Jozefschool
- Kerstnacht, dinsdag 24 december 19.00 uur

KERSTCONCERT

Kerstzangavond 13 december 2024 om 20.00 uur in RK Kerk te Den Burg georganiseerd door Christelijk gemengd koor Voices of Light. Een feestelijke kerstzangavond met koor, fanfare en samenzang.

Meewerkenden zijn: Voices of Light o.l.v Nelleke Schreur-Visser
Sopraan: Marja Hurkmans
Begeleiding: piano Karen Haasdijk, viool Marlies Uithoven en cello Frank Haasdijk, het Texels Blazersensemble o.l.v. Nelleke Schreur-Visser.

Collecte is voor de verwarming van de kerk.



BEZOEK UIT RÜGEN



De uitwisseling met de Evangelische kerk van Bergen op het eiland Rügen kreeg van 18 tot 22 oktober weer een vervolg in de vorm van 8 gasten die een bezoek aan Texel brachten.

PERSONALIA

Gedoopt
Koa Kuiper

Overleden
In liefdevolle herinnering...

Froukje van de Kamer-Heijs
*24-07-1956 - † 26-09-2024

Catharina Sophia Goeman
*17-01-1930 - † 14-10-2024

Wij wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.

PAROCHIE
'T ZAND

KERK
I N N
ZICHT



OLV VISITATIE

Secretariaat Parochie 't Zand
Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand

Tel. 0224 59 12 26
@ olv.visitatie@kerktzand.nl

Openingstijden secretariaat:
1e en 3e woensdag v/d maand
10.00 - 11.00

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

VRIJWILLERSBIJeenKOMST

Op 12 januari 2025 is dan echt de laatste viering in onze kerk, met aansluitend een vrijwilligersbijeenkomst in de Jonge Prins, met muzikale medewerking van Dick Raat. U als vrijwilliger bent hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd!



Kerstconcert Muziekvereniging Zijpe

Op 15 december zal de Zijper Muziekvereniging een feestelijk Kerst Maestro Concert brengen.

Vier bekenden van de muziekvereniging gaan de uitdaging aan, om het harmonieorkest te dirigeren, en hiermee te strijden om de felbegeerd gouden baton.

Tijd & lokatie:
Deuren open 14.00 uur
aanvang concert 14.30 uur
Lokatie: OLV Visitatiekerk 't Zand

Kaarten a € 5 zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Bakkerij Slijkerman, de Spar en op de website van de vereniging, en ook nog aan de deur.

Kom genieten van prachtige muziek, spanning en kerstsfeer.



Kerkbijdrage 2024 - 2025

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
i.v.m. onderhoud en vaste lasten van onze kerk.
Iban NL22 RABO 0344 9581 40 of scan de QR code
RK parochie OLV Visitatie Bijdrage SOOK 2025

'T ZAND



KOORBISNIS KERSTCONCERT

Op 21 december om 19.30 uur
brengt **KoorBisNis** de kerstsfeer
alvast tot leven met een concert
in onze mooie kerk.

U bent van harte welkom!
Kaartverkoop via de website van
het koor.

VOOR UW AGENDA

- * **Kerstavond 24 december 22.00 uur** is er een viering met medewerking van de VOP groep en Ritmisch koor.
- * **1e kerstdag 25 december om 10.00 uur** zal er een viering zijn, waarin pastoor Jan van Diepen voor zal gaan, m.m.v. koor "Lekker Zingen".
- * **zondag 29 december om 09.30 uur** verzorgt de VOP een viering m.m.v. koor "Lekker Zingen".
- * **dinsdag 31 december 19.00 uur** een Oud op Nieuwviering waarin diaken Henk Schrader voor zal gaan.

PERSONALIA

Overleden:

*

Antonius Casper Arnoldus
Muller

*

Anna Elizabeth Spaansen-
Schilder



Op 29 december zal
Neyomie van Geebergen
middels het doopsel worden
opgenomen in onze
geloofsgemeenschap

PAROCHIE ANNA PAULOWNA



Misintenties:

In december en januari kunt u op maandagochtend van 10.00- 11.00 uur terecht op de pastorie voor het opgeven van intenties.

**Secretariaat Parochie
Anna Paulowna
Nieuweweg 15
1761 CE Anna Paulowna**

**Tel. 0223 52 12 52
@ secretariaat@olvpraesentatie. .nl
www.olvpraesentatie.nl**

**Openingstijden secretariaat
Maandag: 10.00 -11.30**

KERST IN DE SPOORBUURTKERK



*Kerstavond 23.00 uur :

Eucharistieviering m.m.v. Rhythm Voice

*Eerste kerstdag 10.00 uur:

Kinderkerstviering

*Tweede kerstdag 10.30 uur:

Kerstconcert Rhythm Voice

*Oudjaarsavond 19.00 uur:

Woord- en communieviering met Marijke Tiebie



**De parochieraad wenst alle lezers een Zalig
Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2025!**

Informatie over alle vieringen kunt u vinden op
pagina 45-49 in deze Kerk-Inn Zicht.

**Kom luisteren naar het
kerstverhaal en zing de
leukste kerstliedjes mee!**

**KINDERKERSTVIERING
IN DE SPOORBUURTKERK
EERSTE KERSTDAG
AANVANG: 10.00 UUR
GRATIS ENTREE,
IEDEREEN IS WELKOM!**



SLOTVIERING

Zondag 2 februari houden we in onze kerk de slotviering. De laatste viering in ons kerkgebouw. Het wordt een plechtige Eucharistieviering met veel zang, waaronder medewerking van het koor Rhythm Voice en hopelijk alle andere

zangeressen en muzikanten. Alle parochianen en speciaal ook onze vrijwilligers worden hierbij uitgenodigd. Na afloop van de viering is er een gezellig samen zijn bij het Wapen van Holland. De uitnodiging hiervoor volgt nog!

In donkere dagen
en tijden van kou.
Lichtjes van warmte
dat wensen wij jou.



ANNA PAULOWNA

KERSTCONCERT

10.30-11.30 uur
gratis entree

26 DECEMBER | RHYTHM
VOICE

DURME, DURME

Favoriet kerstliedje van het koor Rhythm Voice. In dit tedere slaapliedje, wordt een kind in slaap gewiegd met het gebed van de Shema.

Durme, durme, ijiko de madre.
Durme, durme, sin ansia i dolor.
Slaap, slaap, kindje van moeder.
Slaap, slaap, zonder zorgen en verdriet.



KEIJZERSHOFF VIERING

Elke 3e dinsdag van de maand is er in de Keijzershoff een viering. Deze viering is toegankelijk voor iedereen. De vieringen worden muzikaal ondersteund door het Keijzerskoor. Na afloop wordt er samen koffie/thee gedronken met wat lekkers erbij. Komt u eens naar deze viering en u kunt dan zelf ervaren hoe deze vieringen beleefd worden door de aanwezigen.

Agenda : 17 december en 21 januari

.....

Peace
OVER PANIC

Faith
OVER FEAR

Wisdom
OVER WORRY

PAROCHIE DEN HELDER JULIANADORP



KERKBALANS 2025, nog nodig? JA!!

Veranderingen

Zoals u inmiddels wel weet, ziet het er niet goed uit voor de katholieke kerkgebouwen in de Noordkop. Op heel korte termijn gaan de vieringen in de kerken van Anna Paulowna, Breezand en 't Zand stoppen. De kerkgebouwen gaan (of staan al) in de verkoop, en wachten op een nieuwe bestemming. Heel verdrietig, maar u weet: het is ook onvermijdelijk, vanwege de terugloop in bezoekers, vrijwilligers en financiën.

Voor de Willibrordkerk in Julianadorp en de PP-kerk in Den Helder geldt óók dat ze eerdaags in de verkoop gaan, maar ze blijven -voorlopig- nog open. En op middellange termijn blijft er in ieder geval één kerkgelegenheid in Den Helder/Julianadorp. Het bestuur is al geruime tijd op zoek naar een geschikte plek, maar concrete vorderingen zijn er nog niet. We hopen een goede ruimte te vinden. Zeker is, dat we voor grote veranderingen staan. Hoe snel alles in zijn werk gaat, is onzeker, maar voorlopig gaat in Den Helder-Julianadorp alles gewoon door.

Heeft geven aan Kerkbalans nog zin?

De veranderingen gaan allereerst over de gebouwen. En die zijn er nog: ze zijn nog niet verkocht en het is de vraag hoe snel dat gaat gebeuren. Zolang de gebouwen er zijn, moeten we ze ook onderhouden. Uiteraard géén ingrijpend groot onderhoud, maar wel het gewone, dagelijkse onderhoud. En zolang we ze gebruiken, kost ook het gebruik geld (voor o.a. verlichting, verwarming, verzekering, heffingen) en ook het viert zelf brengt kosten met zich mee, ook al zijn we erg zuinig. En er blijven ook pastorale zorg en activiteiten, en zijn er personele kosten die door blijven gaan.

De zondagse collecten zijn heel behoorlijk en we zijn zeer dankbaar voor uw bijdrage daaraan. Maar - ook als we heel zuinig-aan doen, zijn de collectes niet voldoende.

Blijf meedoen!

De parochie Maria, Sterre der Zee heeft nauwelijks meer financiële reserves en ieders Kerkbalans-steun is daarom ook hard nodig!

Eind januari gaan de bezorgers weer op pad met heel veel Kerkbalans-brieven. Wanneer er actuele ontwikkelingen zijn zullen we u dan ook informeren. We rekenen erop dat u de Kerkbalans-post aandachtig leest. En dat u uw bijdrage iets - of iets méér dan iets - wilt verhogen.

Werkgroep Kerkbalans

Secretariaat Parochie
Den Helder - Julianadorp
Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Openingstijden secretariaat:
Donderdag 09.00 - 11.00

Mogen wij dit jaar ook op uw steun rekenen?

IBAN: NL00 xxxx 1234 5678 90

Of scan deze QR code en doneer digitaal



JULIANADORP

EEN NIEUWE STAP VOOR ORGANIST RONALD

Al bijna 30 jaar hoort u hem wel, maar ziet u hem slechts af en toe, en dan nog heel even: onze onvolprezen organist (en af en toe pianist) Ronald van der Veen. Alle koorrepetities, en elke zondag waarop het PP-koor zingt is hij van de partij, en hoe! Rots in de branding voor het koor en de dirigenten, zeer vakkundig en toegewijd, en ook nog eens een oprecht vriendelijk en bescheiden man. Zulke organisten vind je niet gauw! Het was dan ook echt een ingrijpend bericht voor het PP-koor om te horen dat Ronald vanaf januari hoofd-organist wordt in de PKN-kerk op de Markt in Schagen. Want met al zijn kwaliteiten is Ronald eigenlijk onmisbaar voor het koor en onze parochiegemeenschap. Gelukkig heeft hij in Schagen af en toe een vrije zondag, en u begrijpt dat we hem op die dagen al weer hebben 'geboekt'. Dus: hij is weg, en ook weer niet helemáál. Geen definitief afscheid dus, maar we willen zijn vertrek toch markeren, op Nieuwjaarsdag, en wensen hem dan ook vanaf 2025 een mooie toekomst in Schagen. Wie Ronald nog volop wil horen schitteren als solist en fantastische begeleider: op 24 december, middag en avond, speelt hij in beide kerstvieringen, en zoals gezegd: op 1 januari. Ronald, ontzettend bedankt voor alles! PP-koor St Caecilia en de hele PP-gemeenschap.



Voor velen is de kersttijd het hoogtepunt van de kerkelijke betrokkenheid. We proberen in deze dagen de vieringen dan ook zo feestelijk mogelijk te maken: met mooie kerstversiering, met warmte en licht rond het altaar en de kerststal, en met aansprekende woorden en muziek. U bent van harte welkom!
Vanaf bladzijde 46, vindt u alle kerstvieringen

Van Duisternis Naar Licht Oecumenische Adventsvespers 2024

M.m.v. de OKK, de RKK en de PKN Den Helder.

Deze worden gehouden op 4, 11 en 18 december in de oud katholieke Nicolaaskerk aan de Annie Romeijn- Verschoorlaan 10, om 19.00 uur. Het thema is "vrede" rond teksten uit Jesaja.

PERSONALIA

OVERLEDEN

Willem Brondsema

Sjaak Rijser

Theodorus Michels

Niek van der Geest



PAROCHIE BREEZAND



Parochie Breezand
Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand

@ secretariaat@sintjanbreezand.nl
www.sintjanbreezand.nl

Secretariaat

Het secretariaat wordt bemand door
Caroline Groot (06 47091122) en
Monique Huiberts (06 52243427).

Wilt u langskomen? Dan kunt u
Caroline of Monique bellen om een
afspraak te maken. U kunt hen ook
mailen op bovenstaand e-mail adres.

KERSTCONCERT

in de SintJanskerk

met medewerking van Bloom

Zaterdag 14 december

Aanvang: 19.30 uur

U bent welkom vanaf 19.00 uur

Entree: € 7.50 (inclusief drankje)
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur
en bij de koorleden.

Reserveren kan via
encorebreezand@gmail.com

VIERINGEN IN DE CARROUSEL

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een viering
in de Carrousel. Aanvang: 10.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid samen koffie te drinken.

In de maand december is er een extra viering.

Op **vrijdag 20 december** is er een **Kerstbijeenkoms**t
waaraan het dameskoor haar medewerking zal
verlenen. Ook deze viering begint om 10.00 uur.

Iedereen is van harte welkom

deze vieringen mee te vieren.



*Een fijne kerst en een prachtig nieuw jaar
Wees goed voor jezelf en lief voor elkaar.*



AGENDA

- Zo. 1 dec. 9.30 u. - 1ste zondag Advent
M.m.v. Encore
- Di. 24 dec. 21.00 u. - Kerstavond
M.m.v. Encore
- Wo. 25 dec. 9.30 u. - 1ste Kerstdag
M.m.v. organiste T. Faas
- Di. 31 dec. 19.00 u. - Oudjaarsavond
M.m.v. het Dameskoor

Informatie over alle vieringen kunt u vinden op pagina 45-49 van Kerk INN Zicht.

LEVEND KERSTPEL

Ook dit jaar zal er op eerste Kerstdag een levend kerstspel worden opgevoerd door kinderen van groep 7 en 8 van de Sintjansschool. Er zullen echte dieren bij aanwezig zijn. Een gelegenheidskoor zal de bekende kerstliedjes ten gehore brengen. Uiteraard mag er meegezongen worden. Kortom, een mooie kerstbijeenkomst voor het hele gezin.

Kom het meebeleven op
25 december Aanvang: 15.00 uur



PERSONALIA

Overleden

Mw. M.M.L. van den Berg



**PAROCHIE
SCHAGEN****KERK
I N N
ZICHT**

Secretariaat Parochie Schagen
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
Tel. 0224 21 24 15

@
secretariaat@rkkerkschagen.nl
www.rkkerkschagen.nl

Openingstijden secretariaat:
maandag en donderdag
09.00 - 17.00 uur

KERSTCONCERT

Op zondag 15 december geeft het Gemengd Koor St. Gregorius een kerstconcert in de Christoffelkerk. Het koor biedt u een afwisselend programma met de mooiste kerstcarols en enkele delen uit het 'Kerstoratorium' van Camille-Saint-Saëns, met zangsolisten, koor en orgel. De aanvang is 15.30 u. - inloop vanaf 15.00 u. De entree is gratis, wel wordt er een deurcollecte gehouden. En na afloop wordt er een drankje geserveerd.



De herders
op bezoek bij Jezus

OP BEZOEK BIJ JEZUS

Op eerste Kerstdag is de kerk speciaal voor jonge gezinnen open. Kom je ook op bezoek bij Jezus, net als de herders hiernaast? Je kunt dan de mooie kerststal bewonderen. Er staat een kerstwensenboom waarin je een kartonnen kerstbal met een wens kunt hangen. Bij een grote kribbe kan je een foto maken. Je krijgt een kleurplaat en wat lekkers en er valt een prijsje te winnen door het aantal kerstballen in een vaas te raden.

JUBILEUM CHRISTOFORUSBEZOEKSGROEP

Op 19 oktober vierde de CBG het 50 jarig jubileum. Vanaf 1974 lag het accent op het bezoeken van ouderen en de organisatie van de gezellige kerstmiddag. De groep bestaat nu nog uit zes leden, op de foto dus ook 'ereleden'.



ACTIE KERKBALANS

Zonder uw steun kunnen we niet 'Samen Kerk' zijn. Wilt u een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL75RABO 0146 1050 52 t.n.v. Kerkbalans Christoforus. U kunt ook de QR code scannen en op die manier uw bijdrage overmaken. HARTELIJK DANK!



'HOEKSTEEN' WORDT 'KERK INN ZICHT'

Binnenkort wordt de 'Hoeksteen' vervangen door 'Kerk INN Zicht'. Dit is, zoals u ziet, een regionaal magazine in A4 formaat en kleur. In dit, voor onze parochie nieuwe magazine, treft u verdiepende en inspirerende artikelen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen, maar ook wetenswaardigheden van onze parochie. De berichtgeving en informatie vanuit eigen parochie gaan dus door, op een andere manier en in samenwerking met meerdere parochies. Ons 'Samen Kerk zijn' wordt steeds breder.

WELKOM

Een warm welkom aan alle parochianen en andere geïnteresseerden in ons prachtig nieuw parochieblad. Wij wensen u veel leesplezier en INNspiratie. Een hartelijke groet, namens het Parochiebestuur van de Christoforuskerk in Schagen, Gabriëlle Kramer

HET PAROCHIEBESTUUR ZOEKT VRIJWILLIGERS

- De vormselgroep is op zoek naar een vrijwilliger.
 - De kerkwerkers kunnen extra handen gebruiken.
 - 14 dec. is de jaarlijkse schoonmaak van de kerk. Komt u helpen?
 - Het Pb zoekt nog enkele bestuursleden.
- LAAT PASTOOR IVAN WETEN DAT U KOMT HELPEN.

EERSTE H. COMMUNIE EN H. VORMSEL



Op zondag 18 mei is het feest van de **Eerste Heilige Communie**. De eerste ouderavond is op 11 februari 19.30 u. in onze pastorie. Op zaterdag 21 juni zal het **Heilig Vormsel** door de bisschop worden toegediend. De eerste ouderavond voor het H. Vormsel is op 6 maart 19.30 u. in onze pastorie.

LIED VOOR HET

GOUDEN PAAR

En zingen wij saam tot besluit
het halleluia luid, voluit,
als dank voor vijftig jaren heil en zegen.
Een goede toekomst, gouden paar,
geluk en voorspoed menig jaar,
ga moedig voort op ingeslagen wegen.
Halleluia, halleluia, halleluia, hallelua.



GOUDEN PAAR
Theo en Leni
Zuurbier - de Waard
50 jaar lief en leed gedeeld

PERSONALIA

OVERLEDEN PAROCHIANEN (met kerkelijke uitvaart)

Herman Lambooj
1930 - 2024

Lies Schutte - Rohde
1944 - 2024

'Heer, geef hun
de eeuwige rust,
en het eeuwige licht
verlichte hen.
Dat ze mogen rusten
in vrede.'



Helder advies voor o.a. uw:

- Testament • Huwelijkse voorwaarden • Verklaring van erfrecht
- Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Notaris kantoor
Mr. W.C.M. Baalman

Postbus 3 • 1766 ZG Wieringerwaard
Noord Zijperweg 9
Telefoon: (0224) 22 19 41 • Fax: (0224) 22 19 98
E-mail: info@notarisbaalman.nl



AANNEMERSBEDRIJF PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl



De Stolpen
Schagerbrug
't Zand
0224 571303



KENBRI

FIRE FIGHTING



Timmer
De Echte Bakker

Webshop

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop. Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland. Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.



STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl
06-516 341 64

aangesloten bij:

Topbloemen.nl'

bloemen

planten

bruidsboeketten

rouwarrangementen

bloemstukken

cadeau-artikelen



Bloemsierkunst

FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010 - open: maandag 13.00 - 17.00 dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00

Karin
Smit

Uitvaart
begeleiding



06 81 35 81 10

24/7 bereikbaar



Leonie Appers

Karin Smit

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl



Voedzame gewassen voor gezonde families

Op Flores, Indonesië, is rijst de basis van de maaltijd. Maar rijst heeft veel water nodig en dat is er steeds minder.

Adventsactie steunt partners die gezinnen helpt bij het opnieuw ontdekken van traditionele gewassen, zoals sorghum, dat veel minder water nodig heeft dan rijst en net zo voedzaam is. De wijsheid van oude technieken helpt zo mensen om te overleven in een veranderende wereld.

Helpt u mee?

Doneer eenvoudig
via de QR-code



www.adventsactie.nl

IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



HEILIGE JOZEF ALLAMANO

Feestdag 16 februari

God, U heeft in de heilige Jozef Allamano een vurig verlangen gewekt om mee te werken aan uw universele heilsplan. U heeft hem tot vormer van priesters en vader van missiegezinnen gemaakt voor de verkondiging van het Evangelie aan alle volkeren. Wij vragen U, geef dat wij mogen groeien in dezelfde ijver, tot het punt waarop wij in staat zijn ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.



HEILIGE HELENA GUERRA

Feestdag 11 april

God, onze Vader, U die de heilige Helena Guerra riep om de christenen aan te moedigen om te groeien in kennis en liefde voor de Heilige Geest, geef dat wij, gesterkt en vernieuwd door Zijn gaven, in de onzekere tijden van de wereld altijd gericht mogen zijn op het eeuwige geluk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.



HEILIGE MARIA LEONIA PARADIS

Feestdag 3 mei

God, U heeft de heilige Maria Leonia Paradis tot een voorbeeld gemaakt van toegewijde en nederige dienst aan uw kerkelijke ambtsdragers. Geef ons, bidden wij, de genade om haar deugden na te volgen, opdat wij trouw wandelend in onze eigen roeping de volmaaktheid mogen bereiken die U ons heeft voorgehouden in uw Zoon. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.



HEILIGE EMMANUEL RUIZ EN METGEZELLEN

Feestdag 10 juli

God, geef gehoor aan onze smeekbeden, nu wij de heilige Emmanuel Ruiz en metgezellen, martelaren van Damascus, gedenken. Wij vragen U, laat ons hun krachtige voorspraak ervaren, net zoals U hen met kracht hebt bekleed om uw Naam te beleiden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Wilt u de prentjes fysiek ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar nieuwe_zaligen_heiligen@hotmail.com

of een appje naar 06-51181340

Ook is het mogelijk een abonnement te nemen, zodat u alle nieuwe prentjes ontvangt. Neem gerust contact op voor meer informatie.

ZALIGEN & HEILIGEN

CARLO ACUTIS

Een initiatief dat ik ben begonnen, is Nieuwe Zaligen en Heiligen. Graag vertel ik iets over de achtergrond van dit apostolaat.

Enkele jaren geleden, tijdens de zaligverklaring van de zalige Carlo Acutis, raakte ik geïnspireerd om zalig- en heiligverklaringen te volgen.

Deze processen vinden nog altijd plaats! Zalig- en heiligverklaringen zijn officiële erkenningen door de Katholieke Kerk dat een overleden persoon in de hemel is en kan bemiddelen voor hen die tot hem of haar bidden. Omdat in Nederland vaak weinig aandacht is voor deze nieuwe hemelse vrienden en voorsprekers, ben ik gebedsprentjes gaan maken die ik verspreid onder gelovigen, parochies en gemeenschappen.

Deze erkenning wordt verleend na een diepgaand onderzoek naar het leven en de deugden van de persoon.

GOD DIENEN



Mijn naam is Wouter de Brie, ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en dochter van 1,5 jaar in De Bilt. Dit ligt vlakbij Utrecht.

Ik ben de eigenaar van A+M+D+G. Met A+M+D+G en hiermee zet ik mij als

zelfstandige in voor christelijke (in het bijzonder Rooms-Katholieke) organisaties. Met mijn werk wil ik God dienen en eer brengen. Daarom heb ik mijn bedrijf A+M+D+G genoemd. AMDG staat voor "Ad Majorem Dei Gloriam", een uitspraak van de Heilige Ignatius van Loyola.

Dat betekent: "Tot meerdere eer en grotere glorie van God".

WONDEREN NODIG

Het proces begint met de toekenning van de titel "Dienaar van God," waarmee een zaak voor zalig- of heiligverklaring officieel wordt geopend, meestal minstens vijf jaar na het overlijden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de paus het proces eerder laten starten, als de persoon bijzonder heilig heeft geleefd. Na een diocesaan onderzoek worden alle documenten naar Rome gestuurd. Wanneer de paus de heroïsche deugden van de persoon erkent, wordt hij of zij "Eerbiedwaardig" genoemd. In het geval van een martelaar volgt direct de zaligverklaring. Voor een zaligverklaring is doorgaans één wonder vereist op

voorspraak van de persoon, tenzij hij of zij de marteldood is gestorven. Bij een heiligverklaring is er een tweede wonder nodig (of één in het geval van martelaren) op voorspraak van de zalige.

Op 22 oktober '24 heeft paus Franciscus 14 zaligen heilig verklaard!

Dit is een grote vreugde voor de hele Kerk. Maar wie zijn deze nieuwe heiligen precies? Op de vorige pagina vindt u gebedsprentjes van deze nieuwe heiligen. Op de ene kant staat het levensverhaal van de heilige, en op de andere kant een afbeelding en een gebed.

Moge de nieuwe heiligen ten beste voor u spreken bij God de Vader in de hemel! Gods zegen!

Want alzo lief
Heeft God
De wereld
Dat Hij
Zijn Zoon
In het duister
Van de nacht

Ja,
Het liefste
En kostbaarste
Wat Hij had
Te midden van
De mensen bracht

Want alzo lief
Heeft God
Ook jou
Hij plaatste
De kribbe
Aan de voet
Van het kruis

Om genadevol
De weg
Te wijzen naar
Eeuwig leven
In Zijn
Vaderhuis



FILM



Op 6 december verschijnt de nieuwe film 'Mary' op Netflix met in de hoofdrollen Noa Cohen als Maria, Ido Tako als Jozef en Anthony Hopkins als koning Herodes. Volgens regisseur Caruso blijft de film dicht bij het Bijbelse verhaal mede dankzij de hulp van de inmiddels overleden bisschop David G. O'Connell.

Regisseur DJ Caruso vertelt: "Als praktiserend katholiek geloof ik, dat Maria de meest buitengewone vrouw is, die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Haar verhaal, vooral voor jongere generaties, is vaak ondergewaardeerd. Ik wilde een film maken die Maria presenteert als iemand met wie we ons allemaal kunnen identificeren."

trailer te zien: <https://youtu.be/a11rpQ4CFTI>

Menswording

Volgens de katholieke leer heeft Jezus Christus twee naturen: de goddelijke natuur van het Woord én de menselijke natuur die ons met Kerstmis in de gedaante van het kindje zo nabij is. Johannes drukt de menswording van de Zoon als volgt uit: "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (Joh.1:14).



Hier wordt de kern geraakt van het christelijk geloof zoals dat met Kerstmis wordt beleefd: God heeft mens onder de mensen willen zijn. God de Zoon werd mens in Maria's schoot. Kerstmis is dus het Hoogfeest van de Menswording van God.

Meer 'Kerst'weetjes? kijk op Vier.nu

Mooie sluitzegels voor de kerstpost of op een lief kerstcadeautje.



U vindt ze bij dagelijksebroodkrumels.nl



Boekentip

Ken je ze al? De boeken geschreven door Kristin Hannah? Zij is een New York-Times-bestsellerauteur van meer dan twintig romans, waaronder De nachtegaal, Aan het einde van de wereld en De vergeten vrouwen. Ze woont afwisselend in het noordwesten van Amerika en op Hawaï.

Literatuur, Romans, Thrillers

DE LEVENSBOM

De levensboom komen we bij veel culturen en spirituele stromingen tegen. Vaak wordt de boom gebruikt als symbool voor het leven zelf. *The Tree of Life* weerspiegelt hoe alles met elkaar verbonden is en dat het om ontwikkeling draait. Door de seizoenen heen zie je *The Circle of Life*, van geboorte, groei, dood en wedergeboorte. Ook in de Bijbel komen we de levensboom tegen. In de Hof van Eden staat de Boom des Levens. Symbool voor eeuwig leven, dat ons herinnert aan onze band met God.

De mens

Mensen beginnen, net als bomen, heel klein en ook wij ontwikkelen ons. We groeien tot we volwassen zijn. Officieel zijn we volwassen zodra we 18 jaar zijn. We zijn dan lichamelijk volgroeid. Maar wanneer bereiken wij geestelijke volwassenheid?

Tijdens het leven leren we door te ervaren. We komen tot inzichten, die geleidelijk ontluiken. Zo groeien wij als mens.

Vanuit Christelijk oogpunt bekeken, is geestelijke groei het proces waarin wij steeds meer op Jezus Christus gaan lijken. We gaan steeds meer leven vanuit het hart.



Leven uit het hart is een simpel doel. In het dagelijks leven blijkt dit echter niet zo eenvoudig. Is er iets dat ons kan helpen een liefdevoller mens te zijn?

De stam

De stam staat in het heden en verbeeldt de persoonlijkheid. Hoe dikker de stam hoe sterker de boom. Maar vooral de diepte van de wortels is bepalend of de boom bestand is tegen elke storm. Wortels zijn voor het oog onzichtbaar. Wie wil weten waar zijn wortels liggen, zal daar moeite voor moeten doen.

Onze wortels

Wat Jezus zo bijzonder maakte, is dat hij zich zijn oorsprong kon herinneren. Hij kwam uit de wereld van Licht, van God. Wanneer wij naar onze wortels kijken, kijken we waarschijnlijk naar onze voorouders. Maar zijn wij niet allen kinderen van God? Draggers van liefde en licht.



Takken en bladeren

De takken tonen onze mogelijkheden. Ze groeien in de lucht naar het licht. De lucht is de onzichtbare wereld.

Wanneer we onsenkel op het fysieke richten, zullen we ons identificeren met het lichaam en onze aardse persoonlijkheid. Op deze manier ervaren we onszelf als sterfelijk wezen én als afgescheiden van God. Wanneer we door de ogen van de ziel kijken, zien we de wereld vanuit een geheel ander perspectief. We zien dan hoe alles met elkaar verbonden is en dat wijzelf drager zijn van goddelijk licht.

Herfst

Om bij dit licht te komen, is het nodig los te laten. Al je gehechtheid aan wat

tijdelijk is. Gelijk een boom zijn gehele bladerdek laat vallen. Tijdens dit proces zet je je hart steeds verder open en zo groei je meer en meer.

Winter

Na de herfst volgt de winter. Tijd voor bezinning. Aan de buitenkant zal het lijken of je niets doet, want je gaat je binnenwereld verkennen. Hiervoor zoek je de stilte op. Dit vergt enige oefening. Want vaak komen gedachtes de vrede verstoren. Maar ook die zijn tijdelijk en drijven voorbij.

Lente

Wie vanuit de ziel gaat leven, wordt als het ware een nieuw mens. Dit nieuwe heeft tijd nodig om te groeien
Dan komt de lente, bomen raken in de knop.

Een voorbode voor de zomer, nog even en dan bloeit de boom volop.

Zomer

Wie het licht in zichzelf heeft gevonden en dit alle ruimte geeft, zal dit goddelijk licht uit gaan stralen. Zo komt Gods liefde tot uitdrukking door de mens.

Een boom herken je aan zijn vruchten. Liefde handelt niet om iets te verkrijgen. Liefde stelt zich dienstbaar op. Je kijkt naar wat je hebt te geven. Verbonden met de Bron van liefde, kun je delen uit overvloed.

Iedere editie kunt u van mij een artikel verwachten, met een verscheidenheid aan onderwerpen, waarbij ik gebruik maak van oude geschriften, lessen uit eigen ervaring en moderne psychologie.

Ellen Winnubst
redactielid Breezand

MARIA



In de vorige uitgave van Kerk Inn Zicht zijn wij begonnen met een cyclus van teksten over de Maagd Maria. Deze keer zullen wij het hebben over de Aankondiging.

Het hoogfeest van de Aankondiging wordt gevierd op 25 maart, dus precies 9 maanden voor Kerst, de dag van de geboorte van Jezus.



Het verhaal van de Aankondiging wordt ons verteld door de evangelist Lucas aan het begin van zijn evangelie (Lucas, hoofdstuk 1, verzen 26 t/m 38).

We lezen daarin dat toen Elisabeth zes maanden zwanger was de aartsengel Gabriël door God naar Maria werd gezonden. Elisabeth, zoals bekend, is de moeder van Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, van Jezus. Zijn geboorte werd ook door de engel Gabriël aangekondigd. Dit gebeurde in de tempel van Jeruzalem, de meest vooraanstaande religieuze plaats die men zich kon bedenken. We weten ook dat de vader van Johannes, Zacharias, de aankondiging van de geboorte van zijn zoon niet wilde of kon geloven.

Het is dus heel anders geweest toen de engel bij Maria kwam. Ze was toen in de stad Nazareth, die helemaal niet belangrijk was en die ook geen goede faam had. Maria, zoals we lezen in het evangelie, geloofde meteen en met groot vertrouwen in de almacht van God, in wat haar door de engel werd verteld, namelijk dat ze moeder

zal worden van de “Zoon van de Allerhoogste”, de Redder van de mensheid. Maria, door “ja” te zeggen tegen Gods plan, is volledig vrij tegenover hem. Maar zij voelt zich aan de andere kant ook persoonlijk verantwoordelijk voor de toekomst van de mensheid, die afhangt van haar reactie. Het “ja” van Maria kan dus worden beschouwd als de vooronderstelling en de basis voor de vervulling van het plan dat God in zijn barmhartigheid en welwillendheid heeft voorbereid voor de verlossing van de mens.

Met haar volledige onderwerping en gehoorzaamheid aan Gods wil, is Maria bereid alles te aanvaarden en bovendien met vreugde alles te doen wat God haar haar hele leven zal vragen. Maria, die zichzelf de “Dienstmaagd van de Heer” noemt, is van plan zich te wijden aan de persoonlijke vervulling van de dienst die God van heel zijn volk verwacht. Ongetwijfeld wil Maria, door haar leven in dienst van de Heer te stellen, het tegelijkertijd ook in dienst stellen van haar naaste. Dat wil dus zeggen - voor ons allen, zodat wij ons altijd met onze noden en zorgen tot Maria kunnen richten, omdat zij ons steeds wil helpen.

LOURDES



De reizen voor 2025 zijn al gepland:
8-daagse treinreis (TGV): 17 t/m 24 mei 2025
6-daagse vliegtuigreis: 22 t/m 27 september 2025

Vakantiebedevaarten 2025 Lourdesgroep Alkmaar

Met de thuiskomst van alle deelnemers is het bedevaartseizoen 2024 van de Lourdesgroep Alkmaar afgerond. Dit jaar vonden er twee bedevaarten plaats, in mei en september.

Van 27 april tot 4 mei reisden 30 pelgrims en vrijwilligers met de trein naar Lourdes. De tweede reis, van 28 september tot 1 oktober, met 21 pelgrims en vrijwilligers, ging per vliegtuig.

De groepen namen deel aan verschillende vieringen, zowel met Nederlandstalige pelgrims als met de eigen Alkmaarse groep, en genoten van wandelingen, bezoeken aan Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën.

Alle deelnemers zien terug op een prachtige Lourdes reis.

Voor meer informatie en aanmelding:
Tineke Barsingerhorn: 06 28 58 24 05
Jeroen van den Berg: 06 46 28 82 57
Nico Graaf: 06 53 54 33 89
Ans Captijn: 06 28 87 69 04

Wilt u in de tussentijd alvast sfeer proeven, dan kan dat op onze website: www.lourdesactiealkmaar.nl. U kunt daar van alles lezen over onze activiteiten!

Wilbert Groot

Stichting
Lourdes

Actie
Alkmaar



VIERINGEN

1e ZONDAG ADVENT	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 30 november	't Zand	19.00	Eucharistie
Zondag 1 december	Breezand De Cocksdorp, Texel Schagen Den Helder	09.30 10.00 10.00 11.00	Woord en Communie - parochianen/ Encore! Eucharistie Eucharistie / Gregoriaans koor Eucharistie / Inzingkoor
Dinsdag 3 december	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 4 december	't Zand	14.00	Aanbidding
Donderdag 5 december	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Woord en Communie - diaken
Vrijdag 6 december	Schagen Carrousel, Breezand Den Helder	09.30 10.00 10.00	Eucharistie en aanbidding Woord en Communie - diaken Eucharistie

2e ZONDAG ADVENT	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 7 december	't Zand	19.00	Eucharistie
Zondag 8 december	Julianadorp Anna Paulowna Den Burg, Texel Schagen Den Helder	09.30 09.30 10.00 10.00 11.00	Woord en Communie - parochianen Woord en Communie - catechiste m.m.v. Carolien en Ria Woord en Communie - diaken Eucharistie Eucharistie / Caeciliakoar
Dinsdag 10 december	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 11 december	de Bron, Schagen 't Zand	10.45 14.00	Eucharistie Aanbidding
Donderdag 12 december	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Eucharistie
Vrijdag 13 december	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding

VIERINGEN

3e ZONDAG ADVENT	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 14 december	Breezand	19.30	Kerstconcert van Encore
Zondag 15 december	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Woord en Communie - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie
	't Zand	14.30	Kerstconcert van Muziekvereniging Zijpe
	Schagen	15.30	Kerstconcert van Gemengdkoor
Maandag 16 december	Anna Paulowna	10.00	Aanbidding
Dinsdag 17 december	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
	Keijzershof, AP	10.00	Woord en Communie - diaken
Woensdag 18 december	Gollards, Den Burg	10.30	Eucharistie
	't Zand	14.00	Aanbidding
	De Bron, Schagen	19.00	Oecumenisch Kerstviering / Dameskoor
	Den Helder	19.00	Boeteviering
Donderdag 19 december	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	09.45	Kerstviering
Vrijdag 20 december	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
	Carrousel, Breezand	10.00	Woord en Communie - diaken/Kerstviering
4e ZONDAG ADVENT	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 21 december	Anna Paulowna	19.00	Eucharistie m.m.v. Eef en Truus
	't Zand	20.00	Kerstconcert van Koorbisnis
Zondag 22 december	Julianadorp	09.30	Eucharistie
	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie
Maandag 23 december	Schagen	19.00	Boeteviering
Dinsdag 24 december KERSTAVOND	Den Helder	16.00	Eucharistie
	Schagen	16.00	Kinder kerstviering / Kinderkoor
	Callantsoog	19.00	Eucharistie m.m.v. E. Raatgers en F. Visser <i>Gratis kaarten, meer informatie zie p. 49</i>
	Julianadorp	19.00	Woord en Communie - parochianen /Willibrordkoor
	Den Burg, Texel	19.00	Herdertjesviering - parochianen
	Schagen	20.00	Eucharistie / Gemengdkoor
	De Cocksdorp, Texel	20.15	Woord en Communie - diaken
	Breezand	21.00	Eucharistie / Encore
	't Zand	22.00	Woord en Communie - parochianen /Ritmisch koor
	Den Helder	22.00	Eucharistie / Caeciliakoor
	Den Burg, Texel	22.15	Woord en Communie - diaken
	Anna Paulowna	23.00	Eucharistie / Rhythm Voice



VIERINGEN

KERST	LOCATIE	TIJD	VIERING
Woensdag 25 december 1e KERSTDAG	Julianadorp	09.30	Eucharistie
	Breezand	09.30	Woord en Communie - diaken
	Anna Paulowna	09.30	Woord en Communie - parochianen
	't Zand	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Woord en Communie - diaken
	Schagen	10.30	Eucharistie / Dameskoor <i>De kerk is later ook open vanaf 15 tot 16 uur</i>
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Cantores
	Julianadorp	11.30	Kerststpel
Donderdag 26 december 2e KERSTDAG	Anna Paulowna	10.30	Kerstconcert Rhythm Voice
	Schagen	10.30	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie
	Schagen	16.00	Tamil Eucharistie
Vrijdag 27 december	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
ZONDAG VAN DE H. FAMILIE	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 29 december	't Zand	09.30	Woord en comunie - parochianen
	Den Burg, Texel	10.00	Eucharistie
	Schagen	10.30	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie
Dinsdag 31 december Oudjaarsavond	Den Helder	09.30	<i>Eucharistie vervalt</i>
	PKN, De Cocksdorp	16.00	Oecumenisch viering
	Julianadorp	19.00	Woord en Communie - parochianen
	Breezand	19.00	Eucharistie / Dameskoor
	Anna Paulowna	19.00	Woord en Communie - parochianen
	't Zand	19.00	Woord en Communie - diaken
	Schagen	19.00	Eucharistie
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag Hoogfeest van H. Maria, Moeder van God	Schagen	10.30	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Caeciliakoors
Donderdag 2 januari	Den Helder	09.30	<i>Aanbidding vervalt</i>
	De Zandstee, 't Zand	09.45	Eucharistie
Vrijdag 3 januari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
	Carrousel, Breezand	10.00	Eucharistie
	Den Helder	10.00	<i>Eucharistie vervalt</i>

VIERINGEN

DRIE KONINGEN	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 5 januari	De Cocksdorp, Texel Schagen Den Helder Schagen	10.00 10.00 11.00 16.00	Eucharistie Eucharistie / Gregoriaans koor Eucharistie Tamil Eucharistie
Dinsdag 7 januari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Donderdag 9 januari	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Eucharistie
Vrijdag 10 januari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
DOOP VAN DE HEER	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 12 januari	't Zand Julianadorp Schagen Den Burg, Texel Den Helder	09.30 09.30 10.00 10.00 11.00	Eucharistie / Laatste viering in de kerk Woord en Communie - parochianen Eucharistie Woord en Communie - diaken Eucharistie / Caeciliakoor
Dinsdag 14 januari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 15 januari	De Bron, Schagen	10.45	Eucharistie
Donderdag 16 januari	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Woord en Communie - diaken
Vrijdag 17 januari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
2e ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 19 januari	Den Burg, Texel PKN Kerk, Oosterend Schagen Den Helder	10.00 10.00 10.00 11.00	Oecumenisch viering voor de eenheid Oecumenisch viering voor de eenheid Eucharistie / Gemengdkoor Eucharistie
Dinsdag 21 januari	Den Helder Keijzershof, AP	09.30 10.00	Eucharistie en aanbidding Eucharistie
Woensdag 22 januari	De Bron, Schagen	10.45	Eucharistie
Donderdag 23 januari	Den Helder Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Woord en Communie - parochianen
Vrijdag 24 januari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding

VIERINGEN

3e ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 26 januari	Julianadorp	10.00	Oecumenisch viering - parochianen Willibrordkoor
	Schagen	10.00	Eucharistie - Familie zondag / Kinderkoor
	Den Burg, Texel	10.00	Eucharistie / Vrijwilligersbedankdag
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Caeciliakoar
Dinsdag 28 januari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 29 januari	Gollards, Den Burg	10.30	Eucharistie
Donderdag 30 januari	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	09.45	Woord en Communie - parochianen
Vrijdag 31 januari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
MARIA LICHTMIS	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 2 februari	Anna Paulowna	09.30	Eucharistie - Laatste viering in de kerk
	De Cocksdorp, Texel	10.00	Woord en Communie - diaken
	Schagen	10.00	Eucharistie / Dameskoor
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Inzingkoor
Dinsdag 4 februari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Donderdag 6 februari	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	09.45	Eucharistie
Vrijdag 7 februari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
	Carrousel, Breezand	10.00	Woord en Communie - diaken
	Den Helder	10.00	Eucharistie



Voor de viering op de Kerstavond in
CALLANTSOOG (Kerkplein 1)
om 19 uur zijn er
GRATIS KAARTEN verkrijgbaar bij:
mw. P. Bleijendaal
(Duinroosweg 51, Callantsoog;
tel. nr. 0224 582006).
en mw. J. Bellis
(Abbestederweg 4, Callantsoog;
tel. nr. 0224 581683)



Uitvaartvereniging
ZIJPE

*Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin*

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:




Anita Messelaar Marjan Korver

OVERLIJDEN MELDEN?
BEL: 0224-563511
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Ook voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Zonder winsttoegmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl



Oplossing oktober/november




**Wilms
onderhoud-
storing**

Ontzorgt. Lost op. Direct

Heeft u geen warm water of voelt het te koud in huis? Wat er ook met uw cv-ketel is, onze monteurs lossen het graag voor u op.

wilmsonderhoudstoring.nl
T 0223 - 630 900

Weer warmte en comfort in huis?

wilms regelt 't gewoon



Breggit Smit
Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

**Voor het melden van een overlijden: 06-51847890
24 uur per dag bereikbaar**

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Horizontaal

1 De naam van het natuurfenomeen 'El Niño' is een verwijzing naar het ___? **9** Muzieknoot **10** Gebarenspeel **11** Roem **13** Baai **15** Zuigbuisje **16** Het geheel van iemands vermogen **18** Uitroep **19** Werk van Maurice Ravel **20** Paar **21** Landbouwwerktuig **22** Drukknop bij de voordeur **24** Internetextensie van Zweden **26** Kloostermoeder **28** Hondje **30** Rivier in Duitsland **32** Stad in Duitsland, bekend van de Basilica van Constantijn **33** Ideaalbeeld **34** Kraaiachtige vogel **35** Conferentie met alle leiders van de Europese Unie (2-3) **36** Bijwoord **38** Windrichting (afk.) **40** Dakplaat **42** Voermansroep **44** Staat in de VS **46** Poolse componist (1810-1849) **49** Schildvleugelig insect **50** Vooral ook **51** Dood **53** Geschenk van een van de wijzen uit het Oosten **54** Gebergte op Kreta **55** Niet bedekt **57** Symbool voor bismut **58** Religieuze taal.

Verticaal

1 Oud-Nederlands woord voor voederbak **2** Cycloop **3** Beledigen **4** Tijdschakelklok (Eng.) **5** Lengtemaat (afk.) **6** Loofboom **7** Filiaal **8** De naam van deze Bijbelse stad betekent letterlijk 'broodhuis' **12** Bestuursvakantie **14** Duivels oord **17** Deel van een hotel **20** Lange rij mensen **23** En dergelijke (afk.) **25** Vocht-afborserend ondergoed **26** Maand (afk.) **27** Gracht **28** Niet contra **29** Gemeente in Groningen **31** Jazzstijl **32** Goddelijke drieuldigheid **33** Bijgevolg **35** Bevelschrift **37** Fries water **39** 'Het ___ is vlees geworden.' (Joh. 1:14) **41** Predikante **42** Tot vermeerdering van het genoemde **43** Zondig **45** 'Mij komt de ___ toe en de vergelding.' (Deut. 32:35) **47** Verblijf van God, Christus, engelen en de gelukzaligen **48** Oplosmiddel **52** Gevangenis **56** Paardenkracht (afk.).



OOGZORG
BRILLEN
CONTACTLENZEN



EyeCare Schagen
Gedempte Gracht 56
1741 GD Schagen
0224 29 67 62

Twitteren met God

3.58 Is 25 december de verjaardag van Jezus?

Kan ik geen kerst vieren zonder hem?

Waarom al die kaarsjes?

In de Bijbel wordt geen datum genoemd voor de geboorte van Jezus. In de eerste eeuwen werd Kerstmis over het algemeen minder (groot) gevierd dan Pasen. Vroege geleerden concludeerden dat de wereld werd geschapen op 25 maart en dat Jezus stierf op 25 maart. Hoewel het niet duidelijk is hoe ze tot deze conclusie kwamen, leidde het tot het instellen van 25 maart als de datum waarop we de aankondiging van de conceptie van Jezus in Maria vieren. Negen maanden later vieren we Kerstmis. Het woord Kerstmis zelf bevat de naam van Jezus Christus:

Christus-Mis is de viering van de Eucharistie van Jezus' geboorte met een plechtige Mis, traditioneel om middernacht. Kerstmis en Jezus Christus zijn zo intrinsiek met elkaar verbonden dat de een niet zonder de ander kan. Op het noordelijk halfrond is Advent de donkerste periode van het jaar. Er is een oude adventstraditie om vroeg op te staan voor de viering van de Gulden Mis, vaak gevierd in een kerk die alleen verlicht wordt door kaarsen. Kaarsen brengen licht, net als de komst van Jezus in ons leven.

*"Ik ben het licht
voor de wereld.
Wie mij volgt loopt
nooit meer
duisternis, maar
heeft licht dat
leven geeft."*