

KERK INN ZICH



FEBRUARI/MAART 2025



PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
TEXEL-'T ZAND-ANNA PAULOWNA-DEN HELDER-JULIANADORP-BREEZAND-SCHAGEN

CONTACT

R.K. Parochie Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN: NL13 RABO 0330 6031 75

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54
1982 GJ Den helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

R.K. Parochie O.L.V. Visitatie

Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand
Tel. 0224 59 12 26

@ olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl
IBAN: NL05 RABO 0374 4016 31

R.K. Parochie St. Jan

Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand
Tel. 0223 52 12 52

@ secretariaat@sintjanbreezand.nl
www.sintjanbreezand.nl
IBAN: NL07 RABO 0109 0010 60

R.K. Parochie O.L.V. Praesentatie

Nieuweweg 15
1761 EC Anna Paulowna
Tel. 0223 53 13 32

@ secretariaat@olvpraesentatie.nl
www.olvpraesentatie.nl
IBAN: NL35 RABO 0109 0082 19

R.K. Sint Christoforus Parochie

Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
Tel. 0224 21 24 15

@ secretariaat@rkkerkschagen.nl
www.rkkerkschagen.nl
IBAN: NL67 RABO 0146 1013 16

R.K. Parochie Texel

Molenstraat 34
1791 DL Den Burg
Tel. 0222 32 21 61

@ secretariaat@rkparochietexel.nl
www.rkparochietexel.nl
IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

H. Johannes de Doperkerk

Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk

Molenlaan 2
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk

De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild

PASTORAAL TEAM



Ivan Garcia Ferman
Pastoor
06 17 12 96 42
fgi0017@gmail.com



Maciej Grądzki
Kapelaan
06 25 57 49 66
maciej.pnl@gmail.com



Henk Schrader
Diaken
06 10 30 60 86
hjmschrader@gmail.com

Kopijdatum uitgave april/mei 2025
uiterste inleverdatum 4 maart 2025
redactiekerkinnzicht@gmail.com

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een bron van INNspiratie, vol verdieping, nieuws,
interviews en weetjes.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een moment van
bezinning is en geestelijk water voor u mag zijn.

COLOFON

JAARGANG 7
februari/maart 2025
Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per jaar

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht
verschijnt 6 maal per jaar.

REDACTIE
Eveline van Arem
Anita Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do
Mirjam Schouten
Joanne Matulis
Lorena Garritsen
Bertus Rijpstra
Mirjam Kops
Ellen Winnubst
Piet Steur
don Eduard Moltzer

CONTACT REDACTIE
redactiekerkinnzicht@gmail.com
Tel. 0223-612550

LOGO ONTWERP
Sergio Calzada Mayoral

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk
in overleg met de auteur).



God ziet jou

In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet,
bij Hem ben je veilig,
Hij die jou ziet.



YOUTH.

young and free

10



9



- | | | | | | |
|-----|---|-----|--|-----|---|
| 7. | Pastoraal woord
<i>Pastoor Ivan</i> | 24. | Parochie
Anna Paulowna | 40. | Uitvaart?
<i>Die regel je zelf!</i> |
| 9. | Vastentijd
<i>Aswoensdag</i> | 26. | Parochie Den Helder -
Julianadorp | 42. | NIEUW!
<i>Kerk in Beweging</i> |
| 10. | YOUTH
<i>Jongeren en tieners</i> | 28. | Parochie Breezand | 44. | Allerheiligste
<i>door Pater Wijers</i> |
| 14. | Young & Free
<i>Kids</i> | 30. | Parochie Schagen | 47. | Rooster vieringen |
| 16. | Verdieping
<i>Eucharistie</i> | 33. | Vele wegen | | |
| 18. | De Blauwe zusters
<i>Vastentijd</i> | 34. | Zaligen & Heiligen
<i>Wouter de Brie</i> | | |
| 20. | Parochie Texel | 36. | Inspiratie
<i>Mindset Dankbaarheid</i> | | |
| 22. | Parochie 't Zand | 38. | Maria
<i>Maria bezoekt Elizabeth</i> | | |

HUISPAASKAARS

De Paaswake begint met de paaskaars die wordt binnengedragen door de diaken of (indien niet aanwezig) de priester. Dit, omdat de diaken de 'heraut' is van het Goede Nieuws. Daarom zingt de diaken na het binnendragen van de Paaskaars de jubelzang en leest (verkondigt) hij ook altijd het evangelie.

Het ontsteken van de paaskaars is voor velen een indrukwekkend moment waarbij de verduisterde kerk wordt gevuld met het licht van de paaskaars dat het licht van Christus voorstelt.

Een paaskaars thuis is ook een mooi en troostend gebaar. U kunt informatie over een huispaaskaars opvragen of een huispaaskaars bestellen via het dichtsbijzijnde kerksecretariaat. Denkt u er ook aan of u deze wilt laten zegenen? Graag dit aangeven bij het opgeven van uw bestelling.

Interesse?

Neem dan contact op met:

Texel, Joanne Matulis te bestellen op 9 en 23 februari ná de zondagviering of bij het secretariaat - Molenstraat 34, Den Burg (maandag t/m woensdag).

Den Helder, Els van Deutekom: te bestellen op 9 en 23 februari ná de zondagviering of op het parochiecentrum op donderdagochtend.

Schagen: te bestellen tijdens de 40-dagentijd via het secretariaat, secretariaat@rkkerkschagen.nl

OPGAVE MISINTENTIES

U kunt altijd een misintentie opgeven bij de kerk waar u de intentie wilt laten aflezen:

Schagen, via de email naar secretariaat@rkkerkschagen.nl of op het secretariaat Gedempte Gracht 64: ma en do van 09.00-17.00 uur di en woe van 09.00-12.00 uur

BESTUUR REGIO

We staan aan het begin van dit nieuwe jaar op naar het Licht, maar voor een aantal parochies is het nu ook een moeilijke/donkere tijd. Een aantal kerkgebouwen zijn in de verkoop: Anna Paulowna en 't Zand. Breezand, Den Helder en Julianadorp zullen nog volgen. Ook worden de laatste officiële reguliere vieringen in de eerste maanden van dit jaar gehouden. Dat is niet makkelijk, want afscheid nemen doet pijn.

De kerken blijven totdat ze echt zijn verkocht wel nog beschikbaar voor bijzondere vieringen, zoals uitvaarten, huwelijken, etc. En wij houden hoop, want de parochianen blijven verbonden met elkaar door het geloof en de gemeenschap!

Als regiobestuur zijn - en gaan - we in gesprek met de verschillende groepen, zoals de koren, koster, voorgangers, etc. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat parochianen elkaar op verschillende plaatsen kunnen blijven ontmoeten voor gebed, zang en geloof. Laten we omzien naar elkaar, zodat we evengoed hoopvol dit jaar ingaan. Mocht u vragen of aandachtspunten hebben, laat het ons via de mail van de parochie weten.



Beste parochianen,

Het jaar 2024 is voorbij en wij beginnen aan een nieuwe jubeljaar in 2025!

De paus heeft dit jubeljaar (of heilige jaar) op 24 december 2024 geopend door de Heilige Deur van de Sint Pieterbasiliek te openen. De paus heeft een bijzonder jaar van genade geopend waar wij ook deel van zijn. Dit gebeurt elke 25 jaar sinds 2000. Het jubeljaar is een tijd voor vernieuwing en vergeving en nodigt ons uit om speciale zegeningen en aflaten te ontvangen door daden van geloof, gebed en bedevaart.

Wij kunnen naar Rome pelgrimeren en door de Heiligen Deuren van de vier basilieken van Rome gaan. Ook thuis kunnen wij op een bijzondere manier dit jaar beleven. Daarom zijn wij dit jaar ook begonnen onder de bescherming van Maria, de moeder van God en ónze moeder. Wij vertrouwen onze parochie aan Maria toe, al onze plannen voor dit jaar, de vrijwilligers, families, de kinderen van de eerste communie, de vormelingen, alle mensen die ons helpen op verschillende manieren met hun tijd, gebed, enz. Alles wat wij dit jaar mee zullen maken, waar wij de kracht van God zullen ervaren en Hij ons kan helpen.

Wij vragen God ons dit jaar te helpen omdat onze regio voor veranderingen staat die met onze geschiedenis - of misschien met een traditie - te maken heeft. Een geschiedenis waar

Meet you at church

wij mooie en minder mooie momenten meegemaakt hebben.

Het sluiten van verschillende kerken in ons dekenaat raakt iedereen van ons en dat is pijnlijk. Hier hebben wij de kracht, de genade en de steun van God en de kerkgemeenschap nodig. Het is een proces waar wij sámen door mogen gaan. Daarom vragen wij de kracht van Maria onze helmelse Moeder.

Met Maria beginnen wij ook deze Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima. Wij beginnen deze tijd met de viering van Aswoensdag op 5 maart. Vastentijd is een periode van bezinning, het denken over het leven van Jezus, zijn lijden, sterven en verrijzenis. In deze veertigdagentijd aanschouwen wij het leven van Jezus met behulp van de (mis) vieringen.

Het is niet alleen een tijd van vasten van voedsel of lekker dingen - maar vooral een tijd om Jezus Christus te ontmoeten door het gebed en de sacramenten. Het is een tijd van aalmoezen, vasten en gebed. Dit zijn de woorden die in deze tijd ons kunnen helpen en begeleiden.

Wij beginnen deze tijd en dit jaar met de zekerheid dat wij niet alleen staan, maar dat er iemand is die naast ons staat, God. Hij is met ons in de woestijn en bij de beproevingen in ons leven.

Hij komt om Zijn aanwezigheid in onze geschiedenis te laten ervaren.

Pastoor Ivan

Vastenactie 2025

In Oeganda worden de maaltijden gekookt op vuur, maar houtskool en hout zijn voor veel gezinnen onbetaalbaar. Vastenactie-partner RUGLI zette daarom een productielocatie op voor goedkope briketten van gft-afval. Marion Muhindo: "Vroeger kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin; nu kan ik plannen maken en kunnen mijn kinderen naar school!"

Helpt u mee?

Al voor 40 euro kan een vrouw een half jaar deelnemen aan het project.



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Help Marion
haar dromen
waar te maken!



www.vastenactie.nl

VASTENACTIE



OOGZORG
BRILLEN
CONTACTLENZEN



EyeCare Schagen
Gedempte Gracht 56
1741 GD Schagen
0224 29 67 62

ASWOENSDAG

het begin van de veertigdagentijd

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen wij het askruisje op ons voorhoofd. De as waarmee we getekend worden is een teken van boete. De ontvanger vraagt om Gods barmhartigheid voor zijn fouten en geeft aan zich te willen inspannen om te blijven zoeken naar de balans tussen de aandacht voor zichzelf, zijn naaste en God.

Ons bestaan

As herinnert ons ook aan de vergankelijkheid van het bestaan. Vroeg of laat keren we allemaal terug tot stof. We kunnen dan niets meenemen. Alles wat we ooit hebben gekregen moeten we dan uit handen geven. Zo herinnert as ons daarmee ook aan de betrekkelijkheid van al het materiële. Als we dat tot ons laten doordringen spoort de as ons ertoe aan, ons in te zetten voor wat niet vergaat: een leven dat Gods Rijk dichterbij brengt, een leven in liefde, barmhartigheid en vrede.

Vorbereiding op Pasen

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Vanouds werd deze tijd de 'vastentijd' genoemd. Veertig dagen lang werd er sober geleefd, minder gegeten en gedronken. In de jaren zestig van de vorige eeuw is dit wat anders geworden. Als echte vastendagen kennen we nu alleen nog Aswoensdag en Goede Vrijdag.

Bezinning en inkeer

Iedere christen weet dat vasten niet alleen met eten en drinken te maken heeft. De veertigdagentijd is ook een periode van inkeer en bezinning. Daar doelt de profeet Joël op als hij zegt: Zo spreekt God de Heer: 'Keer tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geweene en met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw kleren, keer terug tot de Heer uw God.'

'Scheur uw hart niet uw kleren', dat betekent: vast niet alleen uiterlijk, met eten en drinken, maar laat dit een tijd zijn van inkeer en bezinning. Maak je in de veertigdagentijd vrij van overbodige activiteiten en creëer zo ruimte voor wat en vooral voor wie het allerbelangrijkste is in je leven.

Dichter bij God

Ga anders leven om dichter bij God te komen door te vasten, meer te bidden en extra aandacht te geven aan mensen in nood. Dat alles is een goede voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.

Piet Steur



U bent van harte uitgenodigd om de eucharistieviering op Aswoensdag mee te vieren:

Schagen - 19.00 uur

Den Burg - 19.00 uur

Den Helder - 19.00 uur

YOUTH.

young and free

👁️ Check dit!

Op naar Pasen - pagina 18-19

Heb je ooit nagedacht over wat de Veertigdagentijd écht betekent? Geen saaie verplichtingen, maar een kans om meer vreugde en rust te vinden! Zuster Maria Laetitia deelt op pagina 18-19 hoe deze tijd je leven kan verrijken, waarom vasten niet alleen om opoffering gaat, en hoe het Jubeljaar hier perfect bij aansluit.

Mis haar inspirerende verhaal niet en ontdek hoe je deze bijzondere tijd op een hele nieuwe manier kunt beleven!



DE STILLE ONGANG

2025

Lopend door de straten in de nacht van 15 op 16 maart terwijl we het Mirakel van Amsterdam herdenken en bidden. Een tocht waarbij het rumoer van het uitgaansleven ruimte maakt voor de stilte van het gebed. Loop jij dit jaar mee met de Stille Omgang 2025?

Luisteren naar de stem van God, Zijn oproep aanvaarden

Mled je aan voor het jongerenpagina via deze link:
<https://www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma/>

BOEKENTIP

VOOR DE CHRISTEN DIE MENS WIL WORDEN

Je bent jong. Je bent katholiek. Je leeft in een westers seculier land. Soms voelt het alsof je een vreemdeling bent in een maatschappij waar de standaard levenswijze op belangrijke gebieden haaks op het katholieke geloof staat.

Hoe ga je daarmee om? Door allerlei aspecten van het christelijke geloof te overwegen vanuit een menselijk en een goddelijk perspectief, probeert de auteur jongeren te helpen om met beide benen midden in de wereld te staan en met hun hoofd in de hemel, zodat ze in staat zijn om met hun hart het goddelijk en het menselijk licht van Christus te laten schijnen om zich heen.



NEW THING COMING

ELEVATION WORSHIP

"Er is een vrijheid die ik nooit heb gekend
 Uit de schaduw de overloop in
 Er gebeurt iets heel krachtigs
 De duisternis buigt voor de dag
 Bergen gaan uit de weg
 Er is iets nieuws op komst."





Ik hoop dat...

Door Jeroen Rouw

Misschien ken je dat gevoel, dat iets niet lukt wat je graag wil of dat een situatie niet beter wordt. Dit gevoel kan je hebben wanneer het studeren niet lukt of je een conflict met iemand hebt die niet verbetert. Je zegt dan, “daar word ik hopeloos van.” Aan de andere kant hebben mensen allerlei verlangens, bijvoorbeeld dat je favoriete sportteam een wedstrijd wint of dat een artiest naar Nederland komt.

Dit verlangen wordt ook wel hopen genoemd. Vaak gebruik je in het taalgebruik de volgende zin “ik hoop dat...” Dit roept twee vragen op. Ten eerste: bedoelen vanuit een christelijke opvatting op het begrip hoop hetzelfde en vervolgens bestaat hopeloosheid. Geloof, hoop en liefde worden samen de goddelijke deugden genoemd. Zij vormen de fundering van het menselijk leven. Deze deugden zijn zeer nauw met elkaar verbonden. De liefde is de grootste, aldus Paulus (1 Kor 13:13). Hoop is het verlangen naar het rijk der hemelen en het eeuwig leven. Hierbij leunen mensen niet op hun eigen krachten, maar op de hulp en genade van God. De deugd van de hoop beantwoordt aan het diepe

menselijke verlangen naar geluk, wat God in ieder mens heeft gelegd. De hoop bepaalt het handelen ten diepste, want naast dat het gericht is op het eeuwig leven, behoedt het je

voor ontmoediging. Ze is een steun voor bij eenzaamheid en brengt vreugde in het hart voor de toekomst. Uit deze zinnen wordt duidelijk dat hoop richting geeft aan het handelen van de mensen, en dus ook op jouw handelen. Misschien heb je het niet altijd door. Wanneer je de Bijbel leest of naar het Evangelie luistert tijdens de H. Mis kan je in Jezus prediking hoop ontdekken. Jezus spreekt hier veel over.

Tijdens Zijn openbaar optreden laat Hij aan zijn leerlingen zien dat ondanks zware beproevingen er zicht is op het rijk der hemelen. Let maar eens op of je in de tekst tekenen van hoop kunt herkennen.

Pelgrims van hoop

Paus Franciscus heeft het jubeljaar het thema 'Pelgrims van hoop gegeven.' Dit thema mag je op twee manieren opvatten. Ten eerste nodigt de paus jou uit om hoopvol naar je eigen leven te kijken en je hart open te stellen voor Jezus. Daarnaast spreekt de paus over het herkennen van de tekenen van de tijd waar juist weinig hoop is. De paus doelt bijvoorbeeld op mensen in de gevangenis, armoede, ziekte, en eenzaamheid. Je wordt door de paus opgeroepen om tekenen van hoop te zijn voor deze mensen. Een teken van hoop word je door iemand in zo'n positie te bezoeken, voor eten te zorgen. Het zou jouw goede voornemen kunnen zijn om dit jaar juist een teken van hoop te worden voor iemand die het moeilijk heeft.

En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.

Romeinen 5:5

Hopeloos

Je zou kunnen zeggen dat er altijd een sprankje hoop is, dat het eeuwig leven altijd een richtpunt is. Het leven brengt mensen in heel moeilijke posities, en toch zie je bij deze mensen een teken van hoop. Hoe kan dat? Juist doordat hoop verbonden is met liefde. De liefde van God voor jou. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Het is een liefde die het menselijk verstand te boven gaat. Je mag Gods liefde beantwoorden met geloof, oftewel je durft op Hem te vertrouwen.



Jeremia 29 vers 11

BOEKENTIP!

IK ZAL JEZUS VOLGEN

Ontdek hoeveel God van jou houdt, zoals Hij ook van Noach hield. Hoe je op God kunt vertrouwen, zelfs als je er niets van begrijpt, net zoals Abraham dat deed. Leer hoe je samen met God goede, maar soms moeilijke keuzes kunt maken, net zoals Jezus de moeilijkste keuze ooit maakte door voor ons te sterven aan het kruis.

Verkrijgbaar op webshop:
www.samueladvies.nl





Als nieuw



KIK

Na de kerkdienst heeft de pastoor een nieuwtje. 'Mensen,' zegt hij, 'U zag het al, de kerstversiering is opgeruimd. Nu willen we graag wat spullen wégdoen, ook van de zolder. Daarom is er zaterdag een ROMMELMARKT! Komt allen!' In de kerk steekt geroezemoes op, want rommelmarkten vindt iedereen leuk. Ook de muizen spitsen hun oren. Dat wordt smullen! Die week zetten de kerkmensen tafels klaar voor de markt. Ze krijgen elk een titel: 'Oud en Kapot', 'Mooi Oud', 'Nuttig' en 'ALS NIEUW'. Ernaast staan dozen vol met kerstspullen, huisraad, boeken en nog veel meer. Vrijwilligers sorteren ze en plakken er prijsjes op. 'Niet te duur maken!' roept de pastoor, 'Alles moet WEG!'

Die zaterdag sneeuwt het en toch komen er massa's mensen naar de rommelmarkt. Iedereen is blij. Behalve een mevrouw die een Bijbel wil kopen. 'Deze is beslist niet ALS NIEUW!' moppert ze, 'Hij is stukgelezen! Bah!' De pastoor zegt vriendelijk: 'Deze Bijbel, mevrouw, is oud, maar het verhaal blijft ALTIJD nieuw. Probeer maar!' De mevrouw betaalt hoofdschuddend twee euro. Kik en de muizen snoepen de hele middag. 's Avonds bij het opruimen vinden ze onder de tafel een vreemd ding met een gekruld onderstel. Kik weet wat het is: een miniatuur van een slee! De muizen slepen hem mee naar huis en mama poetst hem tot hij glimt als nieuw. De slee krijgt een plekje onder het orgel. En morgenvroeg mogen de muizen hem proberen, in de knispernieuwe sneeuw.



Januari

Hier lees je 15 dingen die bij januari passen. Hun eerste letter is rood. Er horen 15 tekeningetjes bij. Als je elke **rode** letter in het bijpassende tekeningetje hebt gezet, lees je van links naar rechts het goede nieuws van januari!

Oplossing:
De lente
Klopt aan

Afwachten **P**lensbui
Kale bomen **E**endjes voeren
Opruimen **D**riekoningen
Eerste sneeuwkllokje **L**eesboek
Nachtvorst **T**egenwind
Ademwolk **T**ijp tijp
Langere dagen **E**gel in winterslaap
Neusverkouden

Uit de Bijbel

Geliefde broeders en zusters, ik geef jullie in deze brief geen nieuw gebod maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, werkelijk, in Jezus' leven en in jullie leven. Naar 1 Joh. 2,7-8





Eucharistie - begrijp je wat je viert?

Wie als gedoopte katholiek bewust vanuit zijn geloof wil leven, zal naar de kerk willen gaan om deel te nemen aan die typisch katholieke viering: de 'heilige Mis' of 'Eucharistie' genoemd. Om een vruchtbare deelname aan de Eucharistie te bevorderen zullen wij in een aantal artikelen de verschillende aspecten van de eucharistieviering toelichten.

Eerst nu een korte inleiding over de betekenis van de woorden 'liturgie' en 'eredienst'.

Liturgie en eredienst

'Liturgie' en 'eredienst' zijn woorden die door elkaar heen worden gebruikt en min of meer hetzelfde betekenen. 'Liturgie', letterlijk vertaald 'dienst', wordt gebruikt voor allerlei soorten diensten/vieringen. Zo is er o.a. de liturgie van het doopsel, van het huwelijk, van de Paaswake. De liturgie van een viering verwijst dus met name naar de eigen opbouw van de betreffende viering.

Maar daarbij is alle liturgie ook 'eredienst'. Want in de liturgie brengen we eer aan God. Zo willen we in de Eucharistie (=dankzegging), God danken, eren, loven en prijzen voor wat Hij ons geschonken heeft in Jezus Christus. Dit thema komt in een van de volgende afleveringen aan de orde bij de 'grote lofprijzing'. 'Eredienst' staat overigens niet los van de alledaagse

werkelijkheid, niet los van ons leven buiten de Eucharistie. Want het sacrament van de Eucharistie vormt ons om tot volgelingen van Jezus Christus en zet ons dus aan tot een dagelijks leven waarin alles (zoveel mogelijk) gedaan wordt ter ere van God.

De essentie van de eredienst

Wie de essentie van de eredienst, en met name van de Eucharistie, probeert te beschrijven weet vooraf dat het hem maar ten dele zal lukken. Want het zichtbare in de eredienst is vol van de onzichtbare goddelijke werkelijkheid en dat geheim uit de hemel is niet in woorden te vangen. 'Het geheim', zo lezen we in de Constitutie over de Eucharistie, 'is dat Christus zelf in de liturgische handelingen aanwezig is. Tijdens de Eucharistie is Hij aanwezig in de persoon van de bedienaar, aanwezig ook in zijn Woord, want Hijzelf spreekt in de lezingen. En Hij is heel bijzonder tegenwoordig onder de eucharistische gedaante van brood en wijn.

Persoonlijk is Hij ook aanwezig in het verzamelde volk dat bidt en zingt, want Hij heeft beloofd: Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik hun midden' (Mt.18,23). Deze aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie en de vereniging met Zijn Lichaam en Bloed in de communie doen ons delen in zijn goddelijk leven en geven richting aan ons christelijk leven.

Zondag 'de dag van de Heer'

Zondag is 'de dag van de Heer'. Het is een dag van vreugde, van rust en liefde. Een dag om meer mens te worden, om dichter te komen bij je gezin, je geliefden, je omgeving. Het is zeker ook de dag om dichter bij God te komen door het vieren van de Eucharistie, want in de Eucharistie vieren we het 'wekelijkse Pasen'. Iedere zondag worden we opgeroepen de verrijzenis van de Heer Jezus te vieren en God te danken. Want Hij heeft ons 'opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop' (1 Petrus 1,3).

Kerkklokken die luiden

We horen op zondagmorgen het gelui(d) van de kerkklokken. Dat gelui(d) roept ons weg uit de vertrouwde omgeving van thuis, net als destijds Abraham weggeroepen werd uit zijn vertrouwde land. Want: 'God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis'. We gaan naar de kerk om Hem te zoeken, Hem te ontmoeten, ons leven te richten op Hem en op elkaar.

Piet Steur

Voor deze artikelen is gebruik gemaakt worden van enkele boeken: 'De geest van de liturgie' van Joseph Ratzinger, onze vorige paus; 'Begrijp je wat je viert' van Christof van Buijtenen en 'De viering van de eucharistie', van J Hermans. Hiernaast heb ik een publicatie van het Titus Brandsma Instituut geraadpleegd alsook het document 'Sacramentum Redemptionis' (Sacrament van de Verlossing) dat in 2004 werd uitgegeven door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.





De Blauwe Zusters van Heiloo

Dienaresen van de Heer en van de Maagd van Matará

Op naar Pasen

Vroeger vond ik de Veertigdagentijd de verschrikkelijkste tijd van het jaar. Geen koekje bij de thee en geen snoep aannemen, het gaf de dagen een triest tintje.

Het ergste waren Aswoensdag en Goede Vrijdag, dan mochten we alleen brood met kaas of pindakaas (bah) en 's avonds rijst met ei. Ik had het idee dat die dagen je verplichtten om chagrijnig te zijn. Wat dat laatste betreft, is het duidelijk dat ik niet goed oplette bij het Evangelie van Aswoensdag: "Als ge vast, zet dan geen strak gezicht..." Geen ruimte voor chagrijnigheid. Maar ook los van je gezichtsuitdrukking heb ik in de loop van de tijd mogen leren dat de Vastentijd juist geen vervelende, maar juist een mooie en ook vreugdevolle tijd is.

Laten we even terugkomen op wat het liturgisch jaar ook alweer is, want daarin vindt de Vastentijd zijn plek. Soms wordt het liturgisch jaar gezien als een eenvoudig "voor alles is een tijd": we kunnen nou eenmaal niet tegelijkertijd de geboorte, het lijden én de verrijzenis van Jezus vieren, en dus nemen we voor elk een apart moment. Maar er is méér dan dat. Het liturgisch jaar is een uitvinding van God Zelf, die, hoewel Hijzelf Zich buiten de tijd bevindt, Zich in de tijd aan de mensen wil geven. De Kerk, het verlengde van Christus op aarde, schrijft ons voor wat we op welk moment moeten vieren en herdenken, we kunnen het niet zelf beslissen.

Dat heeft ermee te maken dat God, die door de Kerk blijft spreken zoals Hij 2000 jaar geleden sprak door het Mensgeworden Woord, voor elk van de momenten van het liturgisch jaar speciale genaden klaar heeft liggen. Die genaden zijn eigen aan elk feest. De Vastentijd is meer dan alleen maar uitkijken naar Pasen, waarbij we ons het één en ander ontzeggen zodat we straks met Pasen extra goed feest kunnen vieren en genieten van wat we 40 dagen lang hebben moeten missen. Pasen brengt ons zijn genaden, maar de Vastentijd heeft haar eigen genaden.

Op Aswoensdag horen we: "bekeert u en gelooft in het Evangelie." De Vastentijd is echt een tijd van bekering. De zonde is, zoals H. Augustinus het beschrijft: "zich afkeren van God en naar de schepselen keren." De bekering die nu van ons gevraagd wordt is omgekeerd: ons afkeren van de schepselen en naar God keren. En het goede nieuws is: God is veel beter dan alle schepselen bij elkaar! God is beter dan de koekjes die we nu niet eten, beter dan de telefoon die we proberen minder te gebruiken, beter dan die slechte gewoonte die we proberen af te leren. Helaas trekken al die schepselen veel harder aan ons dan de goede Heer, die Zich nooit opdringt maar altijd met zachte stem blijft roepen. Daarom laten we ons maar al te vaak van Hem afkeren en richten ons op de schepselen, die ons zo veel minder kunnen brengen dan de Schepper! En wat is het moeilijk ons daarvan te bekeren. Zelf kunnen we dat helemaal niet.

DE BLAUWE ZUSTERS

En daarom is de Vastentijd zo'n prachtige tijd: het is de tijd waarin God ons vraagt ons te bekeren, ons naar Hem toe te keren, en dus ook de tijd waarin Hij daarvoor hele speciale genaden klaar heeft liggen. Het is een tijd waarin Hij ons in het bijzonder helpt om ons te bekeren, meer nog dan in andere tijden.

Daar komt dan nog eens bij dat we middenin het Jubeljaar zitten. Een jaar wat in het bijzonder in het teken staat van verzoening en opnieuw beginnen. En zoals we al gezien hebben: hoe meer we ons naar Hem keren in plaats van naar de schepselen, hoe meer Hij ons kan vullen met Zijn liefde, Zijn vreugde en Zijn geluk. Daarom zijn in het Jubeljaar de thema's van vreugde en verzoening zo nauw met elkaar verbonden.

Kortom: de Vastentijd - en meer nog: deze Vastentijd, van 5 maart tot 19 april 2025, is hét moment om het ware geluk te vinden in God!

Eigenlijk dus niet de verschrikkelijkste, maar juist de allerbeste tijd van het jaar.

Ik zou zeggen: grijp je kans!



Mijn naam is zuster Maria Laetitia Dei, dat betekent Maria de vreugde van God. Ik ben al 10 jaar zuster in de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Elke congregatie heeft een specifieke leefstijl en een specifiek doel. Bij ons is dat: de evangelisatie van de cultuur. Dat klinkt moeilijk, maar is eigenlijk heel eenvoudig: God is mens geworden, en wij willen Hem, zijn Evangelie, naar elke mens brengen. Naar elke mens, naar de hele mens, overal waar mensen zich bevinden. Want God houdt van elke mens en van de hele mens!

PAROCHIE TEXEL



Onze vieringen in Den Burg zijn te volgen en terug te vinden op kerkdienstgemist.nl onder RK KERK Den Burg Texel

**Secretariaat Parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg**

**Tel. 0222 32 21 61, #1 in het menu
@ secretariaat@rkparochietexel.nl**

**Openingstijden secretariaat:
Maandag t/m woensdag
09.00 - 15.00**

9 maart - viering in De Cocksdorp wegens Feestdag Francisca Romana

Deze maand wat anders dan wat u gewent bent - de tweede zondag een viering in De Cocksdorp (in plaats van op de eerste zondag van de maand). Waarom? De feestdag van de heilige Francisca Romana valt op een zondag. Aangezien dit jaar is uitgeroepen tot jubeljaar waarin gelovigen zijn gevraagd naar Rome te gaan is op deze manier onze prachtige kerk verbonden met de Eeuwige stad.

Haar relieken bevinden zich te Rome in de Santa Francesca Romana aan de Via dei Fori Imperiali bij het Forum Romanum. Ze werd heiligverklaard in 1608.

Ze is patrones van Rome; van vrouwen in het algemeen, huisvrouwen, moeders en weduwen; sinds 1925 geldt ze naast Christoffel en de profeet Elias ook als patrones van automobilisten (omdat ze zich stipt hield aan de adviezen van haar engelbewaarder), motorrijders, vliegeniers en piloten van alle gemotoriseerde verkeer. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest en tegen de kwellingen van het vagevuur.

Ze wordt afgebeeld in zwart habijt en witte sluier (dracht van benedictijner kloosterzusters); met engelbewaarder; omgeven door engelen; knielend voor een monstrans waarvan de stralen haar hart treffen; met een muilnier dat met hout (voor de armen) is beladen; met een mand met brood; met gebroken pijlen.

Weerspreuk(en)

'Ciska, Ciska, schei er uit;
en schudt toch al die broel niet uit.'

bron: <https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/f/francisca-romana>

Lezing over de Psalmen

Zaterdag 22 februari wordt er in de Maartenskerk (Oosterend) een psalmenavond gehouden. Arie Maasland (neerlandicus en herdichter) geeft een lezing over de nieuwe psalmbereijming.

En natuurlijk gaan we samen zingen. Kerk open om 18.30, toegang: vrijwillige bijdrage.



KERKBIJDRAGE 2024 - 2025

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. Parochie Texel



Wilt u De Deel bezoeken of steunen als vrijwilliger of met een donatie? Neem dan contact op met de coördinator van De Deel, Geert Nader, Telefoon 0222-312 696, welzijn@texelswelzijn.nl

Locatie:
De Deel/Odyseus, Emmalaan 65, Den Burg, Texel



EILANDELIJK DIACONAAL PROJECT 2024-2026

Ontmoetingsplek voor mensen met een haperend brein

De Deel is een ontmoetingsplek en inloop voor mensen met een hersenaandoening veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk, een infarct of dementie. De Deel richt zich op ontmoeting, kennisoverdracht, inspiratie en ontspanning. Dit alles in een ongedwongen sfeer.

Er is geen indicatie nodig om deel te nemen aan de activiteiten van De Deel. Ook manelzorgers, familie of vrienden zijn welkom.

AGENDA

Nieuw! Koffiedrinken na de viering in de Francisca Romana. Met ingang van februari kunt u blijven na de viering een kopje koffie (of thee) drinken met de parochianen. Gezellig!

Denkt u er ook aan. Op 2 maart om 10.00 uur is de viering in Den Burg. Op 9 maart om 10.00 uur in De Cocksdorp.

Bidden in de Vastentijd begint dinsdag 11 maart om 10.00 uur in de Kleine Johannes. Iedereen is welkom en na afloop is er koffiedrinken in de pastorie.

Iedere woensdagochtend om 10.00 uur is er inloop in de pastorie. De koffie staat voor u klaar.

De vieringen in de Gollards staan vermeld in het algemene vieringsrooster achterin dit boekje.

PERSONALIA

Overleden
In liefdevolle herinnering...

Sieb Zijlstra
* 14-10-1934 – † 24-11-2024

Hanny Veeger – de Graaf
* 18-12-1941 – † 12-12-2024

Wij wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.

PAROCHIE 'T ZAND

KERK
I N N
ZICHT



OLV VISITATIE

Secretariaat Parochie 't Zand
Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand

Tel. 0224 59 12 26
@ olv.visitatie@kerktzand.nl

Misintenties kunnen per mail
worden doorgegeven.

Stand van zaken verkoop kerkgebouw

Op 16 december jl was bij een notaris in Haarlem de sluitingsdatum voor gegadigden om bij inschrijving een bod te doen op onze kerk met pastorie en dierenpark.

Er bleken 2 bidders te zijn en beiden hadden contact met de Stichting kerkgebouw 't Zand. Dus dat was op zich een hele gunstige ontwikkeling, want beide partijen onderschrijven de doelstellingen van de Stichting Kerkgebouw 't Zand.

Nadat door het regiobestuur de kavel aan de hoogste bidder was gegund, kwam de advocaat, die namens het bisdom het verkoopcontract opstelt, tot de ontdekking dat er een fout was gemaakt bij de taxatie van onze kavel in 't Zand. Deze moest eerst hersteld worden voordat men verder kan met de verkoopprocedure.

De laatste stand van zaken (13-01-2025) is dat de makelaar beide partijen in kennis heeft gesteld, in afwachting van de nieuwe taxatie. Helaas dus enige tegenslag en heel vervelend voor de bidders.

Vooraankondiging Voorjaarsactie 2025

Ook dit jaar organiseren we weer een VOORJAARSACTIE, waarbij u tetjes en blauwe druifjes kunt bestellen. Deze zal dit jaar gehouden worden op 7 en 8 maart 2025.

Meer informatie volgt binnenkort via www.tzand.info, het informatiebord bij de Spar, etc. De opbrengst is voor Stichting Toekomst Kerkgebouw.

Alvast hartelijk dank,
Fons Dekker,
Tineke Sneekes,
Margret van Muijen
en Sandra de Groot.

PERSONALIA

Overleden
In liefdevolle herinnering...

Overleden:

*

Hubertus Hendrik Pijnacker

*

Anna Johanna Ester-v Woesik

Wij wensen hen die
achterblijven veel kracht en
sterkte om het verlies
te dragen.





Kerkbijdrage 2024 - 2025

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
i.v.m. onderhoud en vaste lasten van onze kerk.
Iban NL22 RABO 0344 9581 40 of scan de QR code
RK parochie OLV Visitatie Bijdrage SOOK 2025

februari en maart:
woensdag van
14.00 - 15.00 uur
Stille Aanbidding
(behoudens 19 februari)

Laatste reguliere viering in 't Zand en vrijwilligers bijeenkomst

Op 12 januari 2025 werd in 't Zand de laatste reguliere viering gehouden, waarbij het ritmisch koor, Esther Raatgers en Joke van Geebergen, begeleid door Hans Lakeman en Robbert Smit voor de muzikale omlijsting zorgden.

De opkomst voor deze viering was fantastisch, naar schatting zo'n 225 parochianen waren getuige van een mooie, maar ook bijzondere viering. Tijdens de viering werden namelijk 3 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Mirjam Schouten ontving bloemen voor haar jarenlange inzet voor de Schalmei, later Kerk INN Zicht, nieuwsbrieven en vele hand- en spandiensten bij allerlei gebeurtenissen in de kerk.



Daarnaast werden er 2 onderscheidingen uitgereikt aan vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor de parochie.

Roos van der Klaauw was vanaf de jaren '70 al betrokken als lectrice, VOP-lid en lid Avondwakegroep en heeft op 29-12-2024 met de VOP groep afscheid genomen.

Gerard Schouten is vanaf 2009 actief als bestuurslid voor de parochie in 't Zand en heeft in de afgelopen jaren als voorzitter van de parochieraad leiding gegeven in een zeer roerige tijd van veranderingen.

Aan beide vrijwilligers werd door de bisschop het Ereteken van Sint Bavo toegekend.



Na de viering ging een heel groot deel vanuit de kerk naar De Jonge Prins, omdat daar een vrijwilligers bijeenkomst was georganiseerd.

Onder het genot van koffie met gebak werd er vervolgens nog een vrijwilliger in het zonnetje gezet, namelijk Jos Beers.

Jos is ook vanuit de jaren '70 al actief voor de kerk. Eerst in de parochie van Burgerbrug en sinds 2000 voor de parochie van 't Zand, ook als VOP-er, maar sinds 2004 ook als bestuurslid, als secretaris en later ook nog 2e penningmeester. Ook aan Jos heeft de bisschop het Ereteken van Sint Bavo toegekend. De bijeenkomst werd vervolgens een gezellig samenzijn. Hiermee komt een einde aan 161 jaar kerkvieringen en rest ons alleen nog een viering waarbij de kerk aan de Eredienst wordt onttrokken.

PAROCHIE ANNA PAULOWNA



Secretariaat Parochie
Anna Paulowna
Nieuweweg 15
1761 EC Anna Paulowna

Tel. 0223 53 1332
secretariaat@olvpraesentatie.nl
www.olvpraesentatie.nl
facebook/olvpannapaulowna

Openingstijden secretariaat
Maandag: 10.00 -11.00 uur

SLOTVIERING

Op zondag 2 februari is de allerlaatste officiële viering in de mooie Onze Lieve Vrouw Praesentatie kerk. Verschillende voorgangers, zanger(essen) en muzikanten zullen deze dienst begeleiden. Het belooft een mooie afwisselende dienst te worden.

Na afloop willen we in Het Wapen van Holland samenkomen om herinneringen met elkaar te delen.

U bent hierbij van harte uitgenodigd!

Alle vrijwilligers hebben hiervoor speciaal een uitnodiging ontvangen.

Eucharistieviering: 9.30 uur

Wapen van Holland: 11.00-12.30 uur

Parochieraad Anna Paulowna



KEIJZERSHOFF VIERING

Elke 3e dinsdag van de maand is er in de Keijzershoff een viering. Deze viering is toegankelijk voor iedereen. Na afloop wordt er samen koffie/thee gedronken met wat lekkers erbij. Komt u eens naar deze viering en u kunt dan zelf ervaren hoe deze vieringen beleefd worden door de aanwezigen. Zie voor de data het rooster achterin het parochie magazine.



KERKBIJDRAGE 2025

Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?
Voor vaste lasten en onderhoud van bijv. de Mariakapel.
NL35 RABO 0109608219 of scan de QR-code. Dank!



MARIAKAPEL

Sinds mei 2024 hebben we bij de Spoorbuurtkerk een mooie Mariakapel. Zo zien we maar, als er een deur dicht gaat, gaat er elders een deur open. En dat is de deur van onze eigen Mariakapel. Een kapel die mooi aansluit bij de begraafplaats, maar ook passanten uitnodigt voor een bezoekje. Dit pareltje van de Spoorbuurt zal met de steun van de gemeenschap toekomstbestendig zijn. Een groepje vrijwilligers zal volgens een rooster de kapel elke ochtend openen en rond zonsdondergang weer sluiten. De tuinploeg blijft de begraafplaats en de tuinen rond de kapel verzorgen. Ook het onderhoud van de kapel en schuur is in goede handen. Dank aan allen die dit mogelijk maken en wees welkom voor gebed en/of een lichtje.

PASTORALE

Afgelopen week heeft Tilly Ruijgrok tijdens de repetitie van het koor een bedankje gekregen voor het 12 jaar redigeren van het parochieblad De Pastorale. Nogmaals van harte dank voor je inzet al die jaren. Was echt heel fijn!



COLLECTIE WIJWATERBAKJES

In onze pastorie is sinds 2015 een hele mooie verzameling wijwaterbakjes tentoongesteld. Deze verzameling is geschonken door de familie Wijnker-Schotten. Het zijn ongeveer 450 hele mooie diverse exemplaren en zijn afkomstig uit de hele wereld. Door de toekomstige verkoop van onze kerk zijn we op zoek naar een nieuwe mooie bestemming. Heeft u een mooie ruimte of weet u misschien een mooie bestemming? Kom eens langs om te kijken en dan bespreken we de mogelijkheden. U vindt de contactgegevens op bladzijde 26. Denkt u met ons mee?

PERSONALIA

In liefdevolle herinnering...

Overleden

Frans Veul
Piet van Zanten
Hans Wijnker
Lies Bijwaard- Beers

Wij wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies.

PAROCHIE DEN HELDER JULIANADORP



Onderweg - waar gaan we naartoe?

Dat is de eerste gedachte van het lied dat ik vandaag in de schijnwerper zet. Deze tekst, van de vorig jaar overleden dominicaan Henk Jongerius, is geschreven voor de komende tijd van veertig dagen. Het past bovendien goed bij de situatie in onze roerige tijden: niets lijkt zeker of veilig in de wereld. Waar gaan we naartoe? En ook dichterbij -voor onze parochies in de Noordkop: we laten kerk-huizen achter, (waar) vinden we een nieuw thuis? We zijn zoekend en ervaren het (kerkelijk) leven als een onzekere woestijn-tijd.

Vaak zingen we onze kerkliederen wat onnadenkend. Als de melodie ons bevalt, is het al gauw goed. Maar het gaat natuurlijk alleréerst om de woorden. Daarom zonder muzieknoden, als leesvoer:

God roept een mens op weg te gaan,
het leven is een reis:
'Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat ik u wijs.

Het volk van God was veertig jaar
-een mensenleven lang-
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

'De mens leeft niet van brood alleen'
zo hebben zij geleerd,
en 'niet beproeven zult gij Hem
die het heelal beheert.'

Vereren moet gij slechts de Naam
des Heren: - Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan,
licht in de duisternis.

Heer, geef ons moed - en doe ons gaan
uw weg dóór de woestijn,
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest:
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

In elk van de coupletten wordt een directe verbinding gemaakt met woorden en beelden uit de bijbel: Abraham die uit zijn veilige, vertrouwde land op weg wordt gestuurd naar het onbekende; het zwervende Joodse volk dat veertig jaar.

Secretariaat Parochie
Den Helder - Julianadorp
Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Openingstijden secretariaat:
Donderdag 09.00 - 11.00

vervolg tekst blz. 26

moet dwalen voor het zijn bestemming bereikt; de verleiding om het maar óp te geven, omdat ze zoveel tegenslag -twee generaties lang- toch niet hebben verdiend.

Maar de in de tweede helft klinkt de tweede gedachte: de ervaring dat God méétrekt, als wolk of als lichtzuil, en het vertrouwen dat Jezus ons er doorheen leidt, net als ooit Mozes deed. Een belofte, ooit al aan Adam -de eerste mens- gedaan, die voor ons, nu, in onze situatie ook geldt Er is uitzicht op iets beters, ongetwijfeld 'anders', maar het laaiende vuur van Pasen wordt straks echt ontstoken.

In de komende veertigdagentijd zingen we in de PP (en misschien elders ook wel) het lied elke zondag. Als slotlied: een lied dat we meenemen om met moed en vertrouwen op weg te gaan. Misschien ons nu meer bewust van de tekst. De melodie is prachtig. Dat is 'mooi meegenomen', onderweg..

Paul Sanders



Mogen wij dit jaar ook op uw steun rekenen?

IBAN: NL45 INGB 0007 2359 92

Of scan deze QR code en doneer digitaal



Kerkbalans

Bij deze uitgave van Kerk-inn-Zicht ontvangt u ook een envelop met informatie over KERKBALANS. Van harte aanbevolen. U steun wordt zeer gewaardeerd.

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.



Uw steun is welkom!
 NL05 RABO 0335 9052 42
 PCI H. Maria Sterre der Zee

Heeft u zelf een hulpvraag?
 Stuur een mailtje naar:
 pcidenhelder@kpnmail.nl

PERSONALIA

Gedoopt:

14-12-2024
 Jeanmarie Krijnen
 zoon van
 Ronald Krijnen en
 Lena Cristina Barone

Overleden

in liefdevolle herinnering...

Kees Pennings
 Willem Vos
 Kees Zweedijk
 Geer Oerlemans
 Joyce Swartz-Hessink
 Jeanne Langelaan-Konijn

Wij wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.

PAROCHIE BREEZAND

KERK
I N N
ZICHT



Parochie Breezand
Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand

@secretariaat@sintjanbreezand.nl
www.sintjanbreezand.nl

Kaarsje branden

In de Sint Janskerk is het mogelijk om een kaarsje te branden. Hiervoor staat achterin, in een nis, een standaard met waxinelichtjes. Een kaarsje branden kan om verschillende redenen. Om een persoonlijk gebed kracht bij te zetten, voor een overledene of iemand die ziek is, of uit dankbaarheid. Een kaarsje aansteken is een middel om concreet wat te doen bij iets wat onzeker en ongrijpbaar is.

Een kaarsje symboliseert liefde en warmte. Een lichtpuntje als eenvoudig teken van hoop.



Kaarsengeld € 0,50

Wilt u een kaarsje aansteken, maar heeft u geen contant geld bij u, dan kunt u de QR-code (die ook bij de standaard hangt) scannen met de camera app op uw telefoon.



*Hoop is een lichtje in je hart
dat vandaag moed geeft en morgen kracht.*

Encore! in concert



Encore! 10 jaar 'We zullen doorgaan'

Zaterdag 5 april 2025
Aavang: 20.00 uur

Onder de bezielende begeleiding van Yvonne Kapiteyn-Baltus en Johan Wijnker werkt Encore toe naar een mooi concert op zaterdag 5 april 2025. Dit keer krijgt Encore medewerking van Paula Leek, PinkGin en Paul Sanders.

Meer informatie volgt later via social media. U kunt ook mailen naar encorebreezand@gmail.com



Sintjanskerk Breezand
ook te vinden op facebook



<https://www.facebook.com/sintjanbreezand>

PERSONALIA

Overleden In liefdevolle herinnering...

Op 20 november 2024
Mevr. J. Zwarts-de Jong

Op 7 januari 2025
Mevr. J. Langelaan-Conijn

Wij wensen hen die
achterblijven veel kracht en
sterkte om het verlies te
dragen.



PAROCHIE SCHAGEN



Secretariaat Parochie Schagen
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
Tel. 0224 21 24 15

@
secretariaat@rkkerkschagen.nl
www.rkkerkschagen.nl

Openingstijden secretariaat:
maandag en donderdag
09.00 - 17.00 uur

ZIE HET LAM GODS



Christelijke kunst, religieuze afbeeldingen verdiepen ons geloof. Ze brengen ons in contact met de hemelse werkelijkheid, met het bijzondere leven van Christus, met God.

Al direct bij binnenkomst is het van achter uit de kerk te zien: het Lam Gods op de deur van het tabernakel. Voor de Israëlieten was het tabernakel de tent waarin God verbleef in hun midden en die heilige functie heeft het nog steeds.

De afbeelding van het Lam Gods was in de loop van de tijd dof en donker geworden, maar onze parochiaan Michael Forrester heeft het weer in volle glorie hersteld. En nu glanst dit sprekende symbool voor Christus weer als nieuw. Het centrum van ons leven is zo ook weer het stralende middelpunt op het hoogaltaar.

Rondom het Lam zijn aan de bovenkant van de deur korenaren en wijnranken te zien. Het zijn de symbolen van het Brood en de Wijn in de viering van de Eucharistie, en speciaal van het heilig Brood dat in het tabernakel bewaard wordt.

'Zie het Lam Gods', zei Johannes de Doper toen hij Jezus zag, 'Ecce Agnus Dei', in het Latijn. Woorden die hem van bovenaf moeten zijn geopenbaard, waar hij voor openstond en waarvan hij getuigde.

Het 'Lam Gods' doet ons denken aan het 'Paaslam'. Want zoals het Joodse volk door het bloed van het geslachte lam op de deurposten, gered werd uit de slavernij van Egypte, zo heeft het bloed van Christus de mensheid bevrijd van zonde en dood. Als teken daarvan draagt het Lam een overwinningsvaandel.

Het Lam staat op het Boek met de zeven zegels. Aan het einde der tijden zal Christus terugkeren en het Boek openen dat Gods oordeel bevat over de mens en de wereld. Als overwinnaar van alle kwaad mag alleen het Lam het Boek openen: 'Gij zijt waardig de boekrol te openen en de zegels te verbreken' (Openbaring 5.9).

ACTIE KERKBALANS

Samen zijn wij kerk, allen dragen we bij.
Hartelijk dank voor uw gave.



SCHAGEN

EEN TERUGBLIK OP KERSTMIS



In alle uitbundigheid hebben we in Schagen in verschillende vieringen weer de geboorte van Jezus Christus mogen vieren. Iedereen heeft haar en zijn beste beentje voorgezet, zowel voor als achter de schermen. De kerk was tevoren al met veel verve schoongemaakt en in de kerstsfeer gebracht. Bezoekers hebben op 15 december al genoten van een mooi kerstconcert en tijdens de kerstdagen van de feestelijke vieringen met prachtige zang.

Maar speciaal zoom ik in op de mooie kinderviering. Het enthousiasme van het kinderkoor onder de bezielende leiding van Stephanie met achter het keyboard de talentvolle Ravin! Het kerstspel door de kinderen is altijd weer ontroerend, vooral door de overtuiging waarmee de kinderen het spel brengen. Het moment waarop kapelaan Maciej de kleine Jezus in de kribbe legt laat ons weten: het is Kerstmis.

Dank aan allen, Een enthousiaste don Eduard

VAN DE BESTUURSTAFEL

Onze laatste Hoeksteen, een belangrijke schakel binnen de parochie, is bezorgd en het parochiebestuur wil alle medewerkers hartelijk bedanken voor hun jarenlang grote inzet. We sluiten nu volledig aan bij Kerk Inn Zicht. Voor de Actie Kerkbalans 2025 zijn ook de brieven bezorgd. Om onze parochie, onze Christoforuskerk en de Mariakapel op de Keins te behouden zijn we afhankelijk van uw hopelijk gulle gaven. Het zou heel mooi zijn als u mee zou willen helpen aan een toekomst voor deze drie betekenisvolle plaatsen hier in Schagen.

Wij kijken terug op mooie Kerstdagen en een goed jaar waarin heel veel vrijwilligers, groot en klein meewerkten. Het zijn er te veel om op te noemen maar iedereen willen we heel hartelijk bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar. Alsnog een Zalig Nieuwjaar gewenst en alle goeds, gezondheid en vrede voor ons en de wereld.

Namens het parochiebestuur, Gabriëlle Kramer

UIT DE AGENDA

- 26 Januari Familiezondag, Aanvang Eucharistie 10.00 u.
- 2 Februari Rozenzondag en uw gave voor de voedselbank
- 11 Februari Ouderavond 1ste Communie 19.30 u. in de pastorie
- 2 Maart Rozenzondag en uw gave voor de voedselbank
- 6 Maart Ouderavond Vormsel 19.30 u. in de pastorie
- 30 Maart Familiezondag, Aanvang Eucharistie 10.00 u.

BLIJF ZOEKEN, MAAR WEET DAT JE AL LANG GEVONDEN BENT

Personalía

Overleden

In liefdevolle herinnering...

Adrianus Joseph

Arie Groot

12-05-1940 24-12-2024

Josephus Anthonius

Joop Brügemann

12-02-1941 10-01-2025

Wij wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.



Helder advies voor o.a. uw:

- Testament • Huwelijkse voorwaarden • Verklaring van erfrecht
- Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Notaris kantoor
Mr. W.C.M. Baalman

Postbus 3 • 1766 ZG Wieringerwaard
Noord Zijperweg 9
Telefoon: (0224) 22 19 41 • Fax: (0224) 22 19 98
E-mail: info@notarisbaalman.nl



AANNEMERSBEDRIJF PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl



**De Stolpen
Schagerbrug
't Zand
0224 571303**



KENBRI

FIRE FIGHTING



STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl
06-516 341 64



**Timmer
De Echte Bakker**

Webshop

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop. Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland. Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.

aangesloten bij:
Topbloemen.nl

bloemen
planten

bruidsboeketten

rouwarrangementen

bloemstukken

cadeau-artikelen

Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsterweg 30 • 't Zand • 0224 870010 - open: maandag 15.00 - 17.00 dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00

Eucharistische wonderen

Van maandag 21 april t/m woensdag 30 april, van 12.00-17.00 uur, kunt u in de Bedevaartkapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo de tentoonstelling 'Eucharistische wonderen' bezoeken. Deze tentoonstelling staat geheel in het teken van het werk van de zalige Carlo Acutis, een jongere die de Eucharistie in zijn leven centraal stelde en bekend werd door zijn documentatie van deze wonderen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Eucharistie en diverse Eucharistische wonderen die wereldwijd hebben plaatsgevonden. Specifieke aandacht wordt besteed aan Eucharistische wonderen in Nederland.



HABEB Pelgrimstocht langs (oude) religieuze plaatsen in Noord-Holland, fietsend of lopend!

Scan de QR-CODE voor meer informatie!



Op de cover staat het logo van het Jubeljaar.

Een kleine uitleg van dit mooie logo gemaakt door Giacomo Trivisani:

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

de moel
Mannenmode



40dagenretraite.org

Dieper ingaand op het proces van heiligverklaring

Misschien vraagt u zich af waarom de Kerk nog steeds personen zalig en heilig verklaart. Daar is een korte en duidelijke verklaring voor: de roeping van ons allen is heiligheid! En op onze weg naar heiligheid hebben wij voorbeelden nodig, mensen die ook hun leven met Jezus hebben geleefd. Iedere heilige heeft een uniek leven geleefd. Neem bijvoorbeeld de zalige Carlo Acutis. Hij heeft in onze tijd geleefd en heeft o.a. het internet gebruikt om te evangeliseren en mensen over Jezus te vertellen. Zo kunnen wij ook leren van deze zaligen en heiligen hoe wij dichterbij Jezus kunnen groeien.

Heiligenverering bestond al in de begin eeuwen van de kerk. Martelaren werden vereerd als heiligen, en gelovigen zagen hun als voorbeelden. Maar de Kerk verklaart natuurlijk niet zomaar iedereen heilig. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Op de volgende pagina komt u een infographic tegen, waarin u stap voor stap kunt zien wat er gebeurt in het proces van heiligverklaring.

Vastgesteld in het Divinus Perfectionis Magister (Normen voor zalig- en heiligverklaringsprocessen) op 25 januari 1983, kan een heiligverklaringsproces worden gestart door een actor (verzoeker), vijf jaar na het overlijden van een persoon in fama sanctitatis (reputatie van heiligheid) of in odium fidei (gedood uit haat tegen het geloof). De verzoeker kan een individu zijn of, zoals gebruikelijk, een groep die wordt erkend door kerkelijke autoriteiten.

Mijn naam is Wouter de Brie, ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en dochter van 1,5 jaar in De Bilt. Dit ligt vlakbij Utrecht. Ik ben de eigenaar van A+M+D+G. Met A+M+D+G en hiermee zet ik mij als zelfstandige in voor christelijke (in het bijzonder Rooms-Katholieke) organisaties. Met mijn werk wil ik God dienen en eer brengen. Daarom heb ik mijn bedrijf A+M+D+G genoemd. AMDG staat voor "Ad Majorem Dei Gloriam", een uitspraak van de Heilige Ignatius van Loyola. Dat betekent: "Tot meerdere eer en grotere glorie van God".



De verzoeker is verantwoordelijk voor de financiering en de bevordering van het heiligverklaringsproces. In sommige gevallen kan de paus de wachttijd van vijf jaar opheffen. Dit is mogelijk bij personen met een grote reputatie van heiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de H. paus Johannes Paulus II en de H. moeder Teresa. Vanaf het begin van de zaak wordt de kandidaat voor heiligverklaring "Dienaar Gods" genoemd. De actor moet een postulator benoemen, die officieel wordt erkend door de bisschop van het bisdom waar de Dienaar Gods is overleden. De postulator fungeert als advocaat van de zaak en vertegenwoordigt de actor bij de Dicasterie van Heiligverklaringen.

Er volgt een grondig diocesaan onderzoek naar het leven, de geschriften en getuigenissen over de kandidaat. Bij een positieve beoordeling stuurt de bisschop de resultaten naar de Dicasterie van Heiligverklaringen in Rome. Hier wordt de zaak verder onderzocht door historici, theologen, medici en prelaten.

Bij goedkeuring en na pauselijke instemming wordt een decreet opgesteld over de heroïsche deugden of martelaarschap van de Dienaar Gods. Vanaf dat moment krijgt de Dienaar Gods de titel "Eerbiedwaardige".

Voor martelaren volgt na de verklaring van hun martelaarschap direct de vaststelling van een datum voor hun zaligverklaring. In het decreet van de martelaar staat vermeld aan welke vorm van martelaarschap de kandidaat (of kandidaten) gestorven is: in odium fidei; in defensum castitatis; ex aerumnis carceris; per testimonium caritatis fortis; ex accertatibus et vexationibusque pro fidei quibus pertulit (betekenissen staan in de afbeelding, hopelijk kan ik hier nog een keer verder op in gaan).

Voor niet-martelaren is er een extra vereiste: dat er een bewezen wonder heeft plaatsgevonden door de voorspraak van de eerbiedwaardige. De postulator en de bisschop van het bisdom waar het wonder gebeurde, dienen een verzoek in bij de Dicasterie van Heiligverklaringen om een onderzoek te starten. Het bewijs wordt beoordeeld door een medisch panel en vervolgens door theologen en prelaten.

Na goedkeuring van het wonder door de paus kan de zaligverklaring worden gepland. Vroeger vond de zaligverklaring altijd plaats in Rome, maar tegenwoordig in het bisdom waar het onderzoek is gestart. De verering van de zalige blijft aanvankelijk beperkt tot een specifiek bisdom of religieuze gemeenschap.

Voor de heiligverklaring is een tweede wonder vereist, dat plaatsvindt na de zaligverklaring. Het proces voor dit wonder is vergelijkbaar met dat van de zaligverklaring, waarbij het bewijs opnieuw wordt onderzocht door medische experts en theologen. Na goedkeuring door de paus en een speciaal consistorie met kardinalen, wordt de datum voor de heiligverklaring vastgesteld. Tijdens de ceremonie wordt de zalige uitgeroepen tot heilige, waarna zij of hij aan de gehele kerk wordt gepresenteerd ter verering en navolging.

Wat zeker nog belangrijk is om te vermelden: vanzelfsprekend bidt de paus bij ieder proces van heiligverklaring tot God om licht voor de beslissingen in de zaak.



MINDSET

Dankbaarheid

Hoe ervaar jij de wereld om je heen? Ben je gelukkig met je leven? Ervaar je de wind vaak mee of vaker de wind tegen? Ieder mens komt in zijn leven zowel mooie als moeilijke momenten tegen. Soms wordt iets een succes. Soms loopt het anders dan je het had gehoopt. We kunnen ergens blij van worden of teleurgesteld raken. Maar zijn het de omstandigheden die de mate van ons geluk bepalen? Of zijn 'de lenzen' waardoor we kijken bepalend voor hoe we het leven ervaren?



Door: Ellen Winnubst

Hier twee verhalen over twee vrouwen, die met ieder een andere mindset, dezelfde dag ervaren.

Het begin van een dag van Monique

Het is vroeg in de morgen wanneer Monique haar wekker gaat. Als eerste denkt ze aan wat ze vandaag allemaal moet doen. Ze zucht. Ze heeft helemaal geen zin om op te staan. Monique kijkt op haar mobiel of ze berichtjes heeft. Ze stapt uit bed, de vloer voelt koud en ze denkt: was het maar weer zomer. Ze neemt een douche, zoals iedere morgen.

In de keuken zet ze op de automatische piloot koffie en smeert een broodje. Al etend leest ze het nieuws van de dag. Daar wordt ze niet vrolijk van, maar ze is weer op de hoogte. Dan op de fiets naar het werk. 'Bah, wat is het koud,' zegt ze tegen zichzelf. Op haar werk aangekomen knikt ze naar een collega. Ze pakt de lijst met werkzaamheden om te kijken wat ze vandaag moet doen. Nog twee jaar volhouden. Ze kijkt uit naar haar pensioen.

Het begin van een dag van Katinka

Het is vroeg in de morgen wanneer Katinka haar wekker gaat. Als eerste voelt ze hoe heerlijk warm en zacht haar bed is. Katinka bedenkt dan drie dingen waar ze dankbaar voor is. Dat doet ze bewust iedere morgen. Katinka stapt uit bed en loopt naar de badkamer om van een warme douche te genieten.

In de keuken zet ze koffie en smeert een broodje. Ze laat de heerlijke geur van de koffie tot zich doordringen. Ze voelt zich dankbaar, dat ze elke dag genoeg te eten heeft. Ze neemt de tijd voor haar ontbijt. Haar manier om de dag ontspannen te beginnen. Dan op de fiets. Het is koud vandaag. Hierdoor is ze extra blij met haar warme jas. Op haar werk aangekomen groet ze haar collega's en goedgehumeurd gaat ze aan de slag. Nog twee jaar dan gaat ze met pensioen. Ze weet al veel leuke dingen die ze dan wil gaan doen. Maar daar denkt ze nu niet aan. Ze is veel te lekker bezig met wat ze vandaag mag doen.

Perspectief

Met welke mindset leef jij je leven? Kijk je vooral naar de mooie dingen en naar wat het leven je allemaal heeft gegeven? Of kijk je naar de minder mooie dingen en neem je het goede voor lief? Bekijk je alles vanuit een positief of negatief perspectief?

Een positieve instelling maakt het leven lichter. Je zult vaker tevredenheid en vreugde ervaren. Maar vanuit een positieve mindset leven, gaat niet bij iedereen vanzelf. Zo lijkt het wel of de een van nature levensluchtig is en een ander somberder is ingesteld. Ook kan het gebeuren dat je zelf niet in de gaten hebt dat het positiever kan. We denken bijvoorbeeld, dat het de buitenwereld is waardoor we weinig geluk ervaren. Wat er om ons heen gebeurt, is inderdaad ook niet allemaal even fraai. Er gebeuren nare dingen. Toch lijkt de één neerslachtiger te worden, terwijl een ander zich niet uit het veld laat slaan.

Positieve mindset

Wil je een meer positieve mindset, dan kun je bepaalde oefeningen doen. Als eerste kun je jezelf corrigeren als je een negatieve gedachte hebt. 'Het zit ook altijd tegen.' Van dit soort gedachten word je niet alleen niet vrolijk, je trekt ook aan wat je uitstraalt. Dus: vandaag is een nieuwe dag. Ik sta open voor wat de dag mij brengt. Je kunt ook een dankbaarheidsboekje bijhouden, waarin je iedere avond opschrijft waarvoor je dankbaar bent van die dag. Zo leer je je focussen op wat je hebt, in plaats van wat je mist.

Dankbaarheid is een sleutel naar meer positiviteit. Je kunt voor heel veel dingen dankbaar zijn. Voor de lucht die je inademt. Voor de zon die schijnt. Voor de mensen die je tegenkwam. Voor je handen, benen, stem, ... Waardoor je van alles kan doen, zoals scheppen, lopen, zingen ...

Je mindset wordt positiever als je hart gevuld is met dankbaarheid.

Voordelen positieve mindset
Een positieve houding draagt bij aan je emotionele, mentale en fysieke welzijn. Het draagt bij aan de kwaliteit van je relaties. Anderen mogen op hun beurt dankbaar zijn voor jouw positiviteit. Want vrolijke positief ingestelde mensen verhogen de sfeer. Wanneer we allemaal die houding hebben, bereiken we samen meer ...

Tot slot, maar op de eerste plaats, mogen wij dankzeggen aan God die alles mogelijk heeft gemaakt.

'Dank U, oh Heer, ik wil U danken, dat ik danken kan.'



In de vorige uitgave van Kerk Inn Zicht bij onze cyclus over Maria, hadden we het over de Aankondiging. Deze keer zullen we het hebben over het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. **(Lc 1, 39-45)**



Deze gebeurtenis wordt beschreven in het evangelie volgens Lucas, hfdst 2, verzen 39-45. We lezen erin dat Maria kort nadat ze van de aartsengel Gabriel de aankondiging heeft gehoord, dat ze moeder zal worden van Jezus, met spoed naar Elisabeth reist. Elisabeth, een nicht van Maria, is ook in verwachting, ze zal moeder worden van Johannes de Doper, de Voorloper van de Messias, van Jezus.

Het evangelie vertelt ons dat toen Elisabeth Maria zag aankomen en haar groet hoorde, het kind in haar schoot werd vervuld met de Heilige Geest en dat zij met luide stem riep: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot Jezus". Deze woorden zijn ons allemaal bekend, het zijn de woorden van het gebed "Wees gegroet".

Verder spreekt Elisabeth ook haar dankbaarheid uit. Zij is er zich van bewust dat met Maria ook Jezus bij haar komt.

We zien in dit verhaal dat Maria sinds het begin Jezus bij de mensen wil brengen. Het is ook heel mooi en troostvol voor ons allemaal, omdat we er zeker van kunnen zijn dat Maria ook hetzelfde voor ons wil doen, tot op de dag van vandaag.

Ze wil namelijk Jezus naar ons brengen, en/of andersom, ons naar Jezus brengen. Maria die Jezus brengt, brengt ons de vreugde en vrede, en zo laat ze ons zien dat ze onze liefdevolle moeder is die altijd voor ons wil zorgen.

Tenslotte prijst Elisabeth het geloof van Maria, die vertrouwen heeft geschonken aan het woord van de engel die zei dat ze moeder zal worden van Jezus, de Redder van de mensen.

Wij kunnen zelf altijd aan Maria vragen om ons te helpen om op God te vertrouwen.



Een hoopvolle toekomst



'Ook als het ons soms tegenzit leven wij vanuit hoop', aldus paus Franciscus in dit Jubeljaar 2025 dat als thema heeft: 'Pelgrims van hoop'. Met een tekst van Paulus benadrukt de paus dat onze hoop verankerd is in Gods liefde: 'En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods Liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken' (Rom.5,5). N.a.v. het thema 'Pelgrims van hoop' willen we duiden op welke wijze de katholieke kerk, bij een uitvaart, hoop biedt aan de nabestaanden.

Een venster op toekomst

Wanneer u een dierbare verliest aan de dood wordt de hoop op toekomst danig op de proef gesteld. Uw eigen toekomst ziet er plots heel anders uit en voor de overledene lijkt er geen toekomst meer. Misschien kan een katholieke uitvaart dan helpen om toch 'pelgrim van hoop' te blijven. Want bij een uitvaart klinken gelovige woorden die een venster openen op toekomst. Er wordt gesproken over een nieuw leven voor onze dierbare overledene, een leven in vrede, liefde en licht. Dat kan de nabestaanden troosten in hun verdriet, hoop geven en nieuwe moed.

Elkaar nabij - Woorden en Symbolen

De zware klok luidt somber, de overledene wordt de kerk binnen gebracht. We zijn er samen, elkaar nabij en tot troost: gedeelde smart is halve smart. Na het welkom worden rondom de overledene kaarsen aangestoken. Het licht is afkomstig van de vlam van de Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus. De overledene mag delen in zijn verrijzenis. Dankbaar gaan we onze dierbare dode gedenken; herinneren ons wat zij/hij heeft betekend binnen het gezin, de kring van de familie, de samenleving en de kerkgemeenschap. We zingen liederen die troosten en horen eeuwenoude woorden over Gods Liefde die sterker is dan de dood. Er zijn ook momenten waarin we de stilte laten spreken. En dit alles brengt ons in aanraking met een liefdevolle wereld die reikt tot voorbij onze eigen horizon.

Gebeden

We geloven in een God die naar ons luistert, die door de geschiedenis heen steeds weer naar mensen omziet. De woorden en daden van Jezus, opgetekend in de Bijbel, getuigen er op iedere bladzijde van. Tijdens de uitvaart richten we ons op verschillende momenten, biddend tot God. We vragen Hem onze overledene op te nemen in zijn woning van louter licht. En aan het einde van de viering klinken de volgende of soortgelijke woorden, gevolgd door een afsluitende zegen.

De laatste woorden en de zegen

'We nemen tot slot afscheid volgens een aloude christelijke traditie door de besprenkeling van het dode lichaam met gewijd water. Het water verwijst naar het sacrament van het doopsel dat de overledene aan het begin van zijn leven ontving. Destijds was dat water een teken van zijn nieuwe geboorte in God. Moge het vandaag een teken zijn van zijn opstanding met de verrezen Christus tot een nieuw en onvergankelijk leven.' Na deze woorden en de afsluitende zegen leggen we onze dierbare vol hoop en vertrouwen in de handen van de levende God.

'Ook bij een overlijden leven wij vanuit hoop'



Om in te vullen, uit te knippen en om met uw dierbaren te bespreken:

Bij overlijden wil ik graag:

- Een uitvaartdienst in de R.-K. kerk.
- Een uitvaartdienst op de begraafplaats.
- Een bijdrage van een priester bij de afscheidsdienst in het uitvaartscentrum.

Veel mensen bezoeken een notaris om hun testament te beschrijven.

Zet het ook op papier als u een kerkelijke uitvaart wilt en praat erover met uw nabestaanden en priester.

Bijzonderheden:

Naam en handtekening:

Datum en plaats:

KERK IN BEWEGING



Kerstfeest in onze kerken



Afscheid... heel veel dank!

Kerstfeest Tamil gemeenschap - Schagen



Kaarsje opsteken bij Maria



Laatste viering OLV Visitatie - 't Zand



Viering Zandstee - 't Zand

*K*erk, beste mensen, kerk zijn we hier,
hier moeten we voor elkaar zorgen.

Citaat pater Deins



Onze congregatie is gesticht door de heilige Pierre-Julien Eymard (1811 - 1868), een Frans priester die opgroeide in La Mure, een klein plaatsje in het zuiden van Frankrijk, niet ver van de grote stad Lyon. In het heiligdom van O.L. Vrouw van Fourvière in Lyon ontvangt pater Eymard op 21 januari 1851 een sterke roepingsgenade.

Het Allerheiligst Sacrament

Mijn naam is pater Gerard Wijers s.s.s. Ik ben lid van de Congregatie van het H. Sacrament (de Eucharistie) en met vier medebroeders vormen wij samen een gemeenschap aan wie de bediening van de Begijnhofkapel in het centrum van Amsterdam is toevertrouwd. De Begijnhofkapel is toegewijd aan het Mirakel van Amsterdam, een eucharistisch wonder uit 1345, waarop ook de jaarlijkse Stille Omgang teruggaat.

Eeuwigdurende aanbidding

Hij hoort: "Onze Heer is in het Allerheiligste Sacrament alleen, zonder een instituut dat Hem bewaakt, dat Hem eert en dat Hem doet vereren. Waarom niet iets stichten, een Derde Orde, enz." Op maandag 18 april 1853, tijdens de dankzegging na de H. Mis, vroeg Jezus duidelijk aan pater Eymard om "alles in het werk te stellen om een eeuwigdurende aanbidding van het sacrament van de Eucharistie door alle mensen tot stand te brengen". Deze inspiratie leidde uiteindelijk tot de stichting van onze Congregatie van het Heilig Sacrament in Parijs op 13 mei 1856. Pater Eymard weet zich begaan met de geestelijke problemen en noden van zijn tijd onder priesters en leken, ook wat betreft het gebrek aan besef van, en eerbied voor, het sacrament van de Eucharistie.

Vereniging rond Emmanuel

In 1864 schrijft hij: "De samenleving gaat ten onder omdat zij geen middelpunt van waarheid en liefde heeft en ook geen familieverband. Iedereen isoleert zich, is op zichzelf gericht, wil zichzelf genoeg zijn; de ontbinding is nabij. Maar de maatschappij zal krachtig herboren worden als alle leden zich komen verenigen rond onze Emmanuel (God met ons). De onderlinge verhoudingen zullen zich op een geheel natuurlijke wijze opnieuw vormen op grond van een gemeenschappelijk aanvaarde waarheid; waarachtige en sterke vriendschapsbanden zullen opnieuw ontstaan als uitwerking van eenzelfde liefde; dat zal de terugkeer zijn naar de mooie dagen van de zaal van het Laatste Avondmaal in Jeruzalem". In de slotwoorden van hetzelfde artikel lezen we onder andere: "Het grote kwaad van deze tijd is dat men niet naar

Jezus Christus gaat als naar zijn Verlosser en naar zijn God. Men verlaat het enige fundament, de enige wet, de enige genade van heil. ... Wat moeten wij dus doen? Teruggaan naar de bron, naar Jezus; niet alleen naar Jezus die rondtrok in Judea, of naar de verheerlijkte Jezus in de hemel, maar meer nog en vooral naar Jezus in de Eucharistie. ... Uw Rijk kome". Onnodig te zeggen dat deze woorden profetisch zijn te noemen, want zij zijn niet alleen van toepassing op de maatschappelijke en kerkelijke wantoestanden in het Frankrijk van na de revoluties van 1789 en 1848, maar letterlijk ook op onze eigen huidige westerse samenlevingen. In de tijd van pater Eymard bestond het verschijnsel Wereldoorlog nog niet. De vorige eeuw werd opgeschrikt door de ongekende rampen en ellende van twee Wereldoorlogen en in onze tijd lopen de internationale spanningen opnieuw soms hoog op.

Verzoening

Dit jaar 2025 is een Heilig Jaar, een Jubeljaar, waarin de verzoening tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling centraal staat. Het thema van dit Jubeljaar is "Pelgrims van Hoop". Hopen wij met paus Franciscus mee, dat dit Jubeljaar velen mag brengen tot bekering en tot geloof in de levende, verrezen Heer, die op het kruishout alle zonden van de mensen op zich heeft genomen, die verrezen is met een nieuw en onsterfelijk lichaam, en die in het sacrament van de Eucharistie met zijn Lichaam en zijn Bloed altijd en overal onder ons aanwezig blijft. Met velen mogen wij al eeuwenlang en wereldwijd belijden: "Ik geloof in de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen." Beseffen wij bovendien de kracht en de inhoud van de woorden van Johannes de Doper, die wij elke Eucharistieviering herhalen vóóordat wij te communie gaan: "Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld". Weten wij met pater Eymard onze Verlosser aanwezig in elk tabernakel en in elke monstrans.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam.

Karin Smit

Uitvaart
begeleiding



📞 06 81 35 81 10

24/7 bereikbaar



Leonie Appers

Karin Smit

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

K	E	R	S	T	K	I	N	D	█	B	
R	E	█	M	I	M	E	█	E	R	E	
I	N	H	A	M	█	P	I	P	E	T	
B	O	E	D	E	L	█	█	O	C	H	
B	O	L	E	R	O	█	S	T	E	L	
E	G	█	N	█	B	E	L	█	S	E	
█	█	L	█	A	B	D	I	S	█	H	
█	P	U	P	P	Y	█	E	L	B	E	
T	R	I	E	R	█	D	R	O	O	M	
R	O	E	K	█	E	U	T	O	P	█	
I	█	R	E	E	D	S	█	T	█	█	
N	W	█	L	E	I	█	D	█	H	O	
I	O	W	A	█	C	H	O	P	I	N	
T	O	R	█	█	T	E	M	E	E	R	
E	R	A	A	N	█	M	I	R	R	E	
I	D	A	█	O	P	E	N	█	B	I	
T	█	K	E	R	K	L	A	T	I	J	N

oplossing puzzel uitgave dec2024/jan2025

Boeken bestel
je toch bij de
lokale boekhandel?



BOEKHANDEL PLUKKER
SCHAGEN

Webshop:
WWW.BOEKHANDELPLUKKER.NL
Gratis afhalen en thuisbezorging

VIERINGEN

MARIA LICHTMIS	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 2 februari	Anna Paulowna De Cocksdorp, Texel Schagen Den Helder	09.30 10.00 10.00 11.00	Eucharistie - Laatste viering in de kerk Woord en Communie - diaken Eucharistie / Dameskoor Eucharistie / Inzingkoor
Dinsdag 4 februari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Donderdag 6 februari	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Eucharistie
Vrijdag 7 februari	Schagen Carrousel, Breezand Den Helder	09.30 10.00 10.00	Eucharistie en aanbidding Woord en Communie - diaken Eucharistie
5e ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 9 februari	Julianadorp Den Burg, Texel Schagen Den Helder Schagen	09.30 10.00 10.00 11.00 16.00	Woord en Communie - parochianen Eucharistie Eucharistie / Gregoriaanskoor Eucharistie / Caeciliakoor Tamil Eucharisie
Dinsdag 11 februari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 12 februari	de Bron, Schagen	10.45	Eucharistie
Donderdag 13 februari	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Eucharistie
Vrijdag 14 februari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
6e ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 16 februari	Den Burg, Texel Schagen Den Helder	10.00 10.00 11.00	Eucharistie Eucharistie / Gemengdkoor Eucharistie
Dinsdag 18 februari	Den Helder Keijzershof, AP	09.30 10.00	Eucharistie en aanbidding Woord en Communie - diaken
Donderdag 20 februari	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding vervalt Woord en Communie - diaken
Vrijdag 21 februari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding

VIERINGEN

7e ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 23 februari	Julianadorp	09.30	Woord en Communie - parochianen / Willibrordkoor
	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Woord en Communie - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Caeciliakoar
Dinsdag 25 februari	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 26 februari	Gollards, Den Burg	10.30	Eucharistie
	De Bron, Schagen	10.45	Eucharistie
Donderdag 27 februari	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	09.45	Woord en Communie - parochianen
Vrijdag 28 februari	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
8e ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 2 maart	Schagen	10.00	Eucharistie / Kinderkoor
	Den Burg, Texel	10.00	Woord en Communie - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Inzingkoor
Dinsdag 4 maart	Den Helder	09.30	Eucharistie
Woensdag 5 maart Aswoensdag	Schagen	19.00	Eucharistie
	Den Burg	19.00	Eucharistie
	Den Helder	19.00	Eucharistie
Donderdag 6 maart	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	09.45	Woord en Communie - parochianen
Vrijdag 7 maart	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
	Den Helder	10.00	Eucharistie
	Carrousel	10.00	Eucharistie
1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 9 maart	Julianadorp	09.30	Woord en Communie - parochianen
	Schagen	10.00	Eucharistie / Gregoriaanskoor
	De Cocksdorp, Texel	10.00	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Caeciliakoar
	Schagen	16.00	Tamil Eucharistie

VIERINGEN

	LOCATIE	TIJD	VIERING
Dinsdag 11 maart	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 12 maart	De Bron, Schagen	10.45	Eucharistie
Donderdag 13 maart	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Eucharistie
Vrijdag 14 maart	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 16 maart	Den Burg, Texel Schagen Den Helder	10.00 10.00 11.00	Eucharistie Eucharistie / Gemengdkoor Eucharistie
Dinsdag 18 maart	Den Helder Keijzershof, AP	09.30 10.00	<i>Eucharistie vervalt</i> Woord en Communie - diaken
Donderdag 20 maart	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Woord en Communie - diaken
Vrijdag 21 maart	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 23 maart	Julianadorp Den Burg, Texel Schagen Den Helder	09.30 10.00 10.00 11.00	Woord en Communie - diaken / Willibrordkoor Woord en Communie - parochianen Eucharistie / Dameskoor Eucharistie
Dinsdag 25 maart	Den Helder	09.30	Eucharistie en aanbidding
Woensdag 26 maart	Gollards, Den Burg De Bron, Schagen	10.30 10.45	Eucharistie Eucharistie
Donderdag 27 maart	Den Helder De Zandstee, 't Zand	09.30 09.45	Aanbidding Woord en Communie - diaken
Vrijdag 28 maart	Schagen	09.30	Eucharistie en aanbidding
4e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 30 maart	Den Burg, Texel Schagen Den Helder	10.00 10.00 11.00	Woord en Communie - diaken Eucharistie - Familiezondag / Kinderkoor Eucharistie / Ceaciliakoor



Uitvaartvereniging
ZIJPE

*Elke uitvaart tot in de puntjes verzorgd
Zonder commercieel gewin*

OVERLIJDEN MELDEN? BEL: 0224-563511
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

Alles omvattende uitvaartzorg Persoonlijke aanpak Ook voor niet-leden	Zonder winstoogmerk Eigen uitvaartcentrum Betaalbaar voor iedereen	Fiscaal aantrekkelijk sparen Alles conform uw wensen Word ook lid!
---	--	--

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




**Wilms
onderhoud-
storing**

Ontzorgt. Last op. Direct

Heeft u geen warm water of voelt het te koud in huis? Wat er ook met uw cv-ketel is, onze monteurs lossen het graag voor u op.

wilmsonderhoudstoring.nl
T 0223 - 630 900

Weer warmte en comfort in huis?

Wilms regelt 't gewoon



 **Breggit Smit**
Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06-51847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Horizontaal

1+12 Bekend bij de Heer (4 woorden, naar *Jesaja 49:16*)
 9 Koolstofmonoxide 10 Serie 11 Wier 13 Uitroep 15 Verlichtingsmiddel 17 Windrichting (afk.) 18 Speciaal onderwijs (afk.)
 19 Heldendicht 21 Kader 23 Franse sterkedrank 25 Stand 27 Kledingstuk 28 Zware hamer 30 Engelse titel 31 Gezongen toneelspel 32 Café au lait (Ital.) 33 Uitgelezen groep
 35 Keukengerei 38 Uitroep van weigering 39 Beuren 40 Sine profe (afk.) 41 Tegel 43 Groep van drie 45 Tweestrijd 48 Britse graaf 49 Internetextensie van IJsland 50 Honderd vierkante meter 52 Ergens in de tijd 54 Naaldboom 55 Lichaamsdeel 57 Oosterse speciaalzaak 59 Symbool voor cesium 60 Vleidend instrument uit 2 *Kronieken 7:6*.

Verticaal

1 Byzantijnse voorstelling van Christus 2 Middag 3 Gemeente in Noord-Brabant 4 Muzieknoot 5 Derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israël 6 Hectopascal (afk.) 7 Leer voor handschoenen 8 Deciliter (afk.) 12 *Zie 1 Horizontaal* 14 Ribbenstoot 16 Grappige afbeelding die vaak online gedeeld wordt 18 Gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens 20 Omloopbaan van een satelliet 22 Zoon van Jakob en Zilpa (*Genesis 49:20*) 24 Bovenste punt 26 Kloosterling 28 Zwaar voorwerp uit *Mattheüs 18:6* 29 Politiepet 30 Meeuwachtige vogel 34 Melaatsheid 36 Lied van Herman van Veen 37 Naaldboom 41 Alleenzang 42 Redacteur 44 Tropisch hout 46 Stuk doek 47 Periode in december 51 Snelheidswedstrijd 53 In tegenstelling tot (afk.) 54 Bedrag 56 Oude lengtemaat 58 Knock-out (afk.).



©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



gebak

taarten

chocolade

hartige hapjes

koek

kado artikelen

u kunt bij ons terecht voor:

Het allerlekkerste hoeft niet duur te zijn

Gedempte gracht 65 Schagen
 Tel. 0224-212 216
 E-mail: info@bakker-koster.nl
 website: www.bakker-koster.nl

Twitteren met God

5.1 Is er een christelijke manier te leven tijdens een crisis met een onbekende uitkomst?

Het is eenvoudig om wanhopig te worden als je niet meteen een uitweg uit een crisis ziet. Gelukkig vertelt ons geloof ons dat er altijd hoop is. Jezus zelf zegt keer op keer in de Bijbel: "Wees niet bang" (Mt 14,27). Zelfs in de donkerste situatie is hij bij ons. En dat maakt alles anders!

In een grimmige rampsituatie kun je echt een verschil maken als je een boodschap van liefde en hoop verspreidt in plaats van de wanhoop die al om je heen is. Wanneer deze boodschap gebaseerd is op je (kleine) geloof in God, zijn deze liefde en hoop echt.

Als christenen hoeven we nooit te wanhopen, want we zijn niet alleen. Zelfs in de meest ernstige situatie is er de belofte van Jezus dat we na dit onvolmaakte leven op aarde bij hem zullen zijn. Zijn aanwezigheid en belofte kunnen je helpen kracht te vinden om te doen wat je kunt om de negatieve gevolgen van de crisis te bestrijden met een waakzaam oog voor vooral ouderen en behoeftigen.

"De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken."

Romeinen 5:5