

KERK INN ZICHT

JAARGANG 7 - EDITIE 1 - APRIL/MEI 2025



PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
TEXEL-'T ZAND-ANNA PAULOWNA-DEN HELDER-JULIANADORP-BREEZAND-SCHAGEN

CONTACT

R.K. Parochie Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN: NL13 RABO 0330 6031 75

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54
1982 GJ Den helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

R.K. Parochie O.L.V. Visitatie

Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand
Tel. 0224 59 12 26

@ olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl
IBAN: NL05 RABO 0374 4016 31

R.K. Parochie St. Jan

Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand
Tel. 0223 52 12 52

@ secretariaat@sintjanbreezand.nl
www.sintjanbreezand.nl
IBAN: NL07 RABO 0109 0010 60

R.K. Parochie O.L.V. Praesentatie

Nieuweweg 15
1761 EC Anna Paulowna
Tel. 0223 53 13 32

@ secretariaat@olvpraesentatie.nl
www.olvpraesentatie.nl
IBAN: NL35 RABO 0109 0082 19

R.K. Sint Christoforus Parochie

Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
Tel. 0224 21 24 15

@ secretariaat@rkkerkschagen.nl
www.rkkerkschagen.nl
IBAN: NL67 RABO 0146 1013 16

R.K. Parochie Texel

Molenstraat 34
1791 DL Den Burg
Tel. 0222 32 21 61

@ secretariaat@rkparochietexel.nl
www.rkparochietexel.nl
IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

H. Johannes de Doperkerk

Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk

Molenlaan 2
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk

De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild

Kopijdatum uitgave juni/juli 2025
uiterste inleverdatum 6 mei 2025
redactiekerkinnzicht@gmail.com

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een bron van INNspiratie, vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een moment
van bezinning is en geestelijk water voor u
mag zijn.

PASTORAAL TEAM



Iván Garcia Ferman
Pastoor
06 17 12 96 42
fgi0017@gmail.com



Maciej Grądzki
Kapelaan
06 25 57 49 66
maciej.pnl@gmail.com



Henk Schrader
Diaken
06 10 30 60 86
hjmschrader@gmail.com



Hans Bruin
Anita Captein
Monica Wildeboer
Eduard Moltzer

COLOFON

JAARGANG 7
april/mei 2025

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht
verschijnt 6 maal per jaar.

REDACTIE

Eveline van Arem
Anita Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do
Mirjam Schouten
Joanne Matulis
Lorena Garritsen
Bertus Rijpstra
Mirjam Kops
Ellen Winnubst
Piet Steur
don Eduard Moltzer

CONTACT REDACTIE

redactiekerkinnzicht@gmail.com
Tel. 0223-612550

LOGO ONTWERP

Sergio Calzada Mayoral

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk
in overleg met de auteur).







- | | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 7. | Pastoraal woord <i>Pastoor Iván</i> | 20. | Parochie Texel | 38. | Maria <i>Opdracht in de tempel</i> |
| 8. | Goede Week <i>Informatief</i> | 22. | Parochie 't Zand | 40. | NIEUW! <i>Paul Graas</i> |
| 10. | YOUTH <i>Jongeren en tieners</i> | 24. | Parochie Anna Paulowna | 42. | Bevrijding <i>80 jaar bevrijding</i> |
| 12. | Volharden in het lijden <i>Jeroen Pouw</i> | 26. | Parochie Den Helder - Julianadorp | 45. | Terugblik <i>Kerk in Beweging</i> |
| 14. | Young & Free <i>Kids</i> | 28. | Parochie Breezand | 47. | Rooster vieringen |
| 16. | Verdieping <i>Eucharistie</i> | 30. | Parochie Schagen | | |
| 18. | De Blauwe zusters <i>Paastijd</i> | 33. | Vele wegen | | |
| | | 34. | Zaligen & Heiligen <i>Wouter de Brie</i> | | |
| | | 36. | Inspiratie <i>De leringen van Jezus</i> | | |

DEKENAAT SCHAGEN



Een deel van het dekenaat Schagen, bestaande uit: diaken Henk Schrader, pr. Kees van Lent, pr. Iván Garcia Ferman, pr. Maciej Grądzki, pr. Maciej Sendeki, diaken Hans Bruin, catechiste Anita Captein, catechiste Monica Wildeboer en pr. Eduard Moltzer. Wij missen op de foto: diaken Toon Jorink, pr. Javier Acuña en pr. Paul Bindels.

bromlewe
cv | dak | water installateurs

www.bromlewe.nl

Witte Paal 1 b | Schagen | (0224) 297038

- cv ketels
- warmtepompen
- badkamers
- zinken goten
- onderhoud
- storingen

Gecertificeerd volgens de Gasketelwet en water-/gasinstallaties.



✓ KOOLMONOXIDE VRIJ
✓ VEILIGE INSTALLATIE



De zondagse mis in de Christoforuskerk te Schagen zijn te volgen via een livestream op youtube:

@r.k.sintchristoforusparoch2434

PAROCHIERADEN REGIO

De dagen worden weer langer en dat zorgt hopelijk voor meer licht in ons hoofd en hart. En dat kunnen we ook als bestuur wel gebruiken. De processen rondom de verkoop van de kerken verlopen traag en dat vraagt om doorzettingsvermogen.

Ondertussen richten we ons al meer op de samenwerking met Schagen. Alle parochieraden hebben met elkaar kennis gemaakt en de situatie per parochie met elkaar besproken. Het was een fijne bijeenkomst waarin we elkaar beter hebben leren kennen.

Daarnaast richten we ons natuurlijk ook nog steeds op wat we per parochie kunnen blijven bieden en dat is best veel en hiermee zullen we zeker blijven doorgaan. We kijken uit naar een mooi paasfeest wat ons hopelijk nieuwe energie geeft om de juiste stappen of keuzes te maken.

Onze parochieraden zien dat parochianen de weg goed weten te vinden naar onze kerken in de regio. Zo zijn wij gemeenschap, over de grenzen van ons eigen dorp of stad heen!



Meet you at church

Beste parochianen!

De veertigdagentijd is net begonnen. Een bijzondere tijd van bezinning en om ons te voorbereiden op Pasen.

Pasen is elk jaar een heel belangrijk moment voor de hele Kerk en zo ook voor onze parochie. Wij gaan de Verrijzenis van Jezus Christus vieren, zijn opstanding, de overwinning van de dood en zo ook de overwinning van onze grootste angsten: angst voor de dood, voor het lijden, voor de wanhoop. Pasen is dus voor ons een reden tot vreugde.

Pasen van dit jaar is ook weer anders; omdat het elk jaar anders is, is het elk jaar nieuw. Wat bedoel ik hiermee? Pasen is niet alleen een viering, een herdenking die wij uit gewoonte of traditie elke jaar herhalen. Het is veel meer en veel groter. Het geloof zegt ons, dat met Pasen Jezus Christus verrijst, dat het niet een simpele herdenking is die wij vieren, maar dat wij deze verrijzenis van Jezus vandaag mogen ervaren en beleven. Dat wij vandaag met Hem mogen verrijzen.

De veertigdagentijd is een tijd die bedoeld is als de voorbereiding op Pasen. Voorbereid te zijn op Pasen betekent diep in het hart verlangen naar de Verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus. Misschien beleven sommigen van ons een moeilijke tijd, is iemand ziek of bezorgd over de gezondheid van dierbaren of angstig voor de toekomst. Misschien voelen wij ons eenzaam en verlaten of bezorgd om zijn of haar baan te verliezen. Misschien hebben wij afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar is.

Zo zijn er talloze moeilijkheden, die ons angstig maken. Soms kunnen wij echt ervaren dat onze situatie gelijk is aan die van de leerlingen van Jezus. Na zijn dood waren ook zij triest, angstig, gesloten en hadden geen hoop meer. Zij waren een aantal jaren samen met Jezus en nu was Hij

dood, zij dachten, dat er voor hen geen toekomst meer was. Toch, op de ochtend van de derde dag na Zijn dood vinden zij het lege graf en later verschijnt Jezus aan hen. Hij leeft! En zo begint hun leven als het ware opnieuw. God, die een liefdevolle Vader is, wil dat wij hetzelfde ervaren wat de leerlingen hebben ervaren. Hij wil dat wij met Pasen de Verrezen Jezus ontmoeten.

Wij verlangen allemaal naar vrede en uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is die ons kan helpen, iemand die machtig is en die voor ons allemaal zorgt en ons nooit alleen laat.

Met andere woorden: wij verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven vol van vreugde, hoop en liefde. God de Vader wil ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor óns verrijst. Wij hoeven alleen te geloven en het te willen en dan wordt ons leven anders; ook al lossen niet alle problemen zich meteen op. Het is anders omdat wij dan weten dat wij niet alleen zijn. Wij weten dat Jezus voor ons en met ons leeft.

Met Palmzondag begint de Goede Week. Op Witte Donderdag herdenken wij het Laatste Avondmaal waarin Jezus de sacramenten van de eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld. Op Goede Vrijdag zullen wij luisteren naar het Passieverhaal en stil staan bij het lijden van Jezus voor alle mensen van alle tijden. En dan komt natuurlijk de Paaswake, waarin wij, hopelijk, de Verrijzenis van Christus kunnen ervaren.

Ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen aan de vieringen van de Goede Week!

Ik wens jullie allemaal een Zalig Pasen!
Pastoor Iván

DE GOEDE WEEK begint op Palmzondag, ook wel Passiezondag genoemd. Centraal in deze week staat het overwegen van het lijden en sterven van de Heer. In geen andere week van het kerkelijk jaar komen zoveel verschillende emoties naar boven: vreugde, verdriet, verstilling, herkenning van al het lijden in de wereld, maar ook hoop en geloof dat het toch goed zal komen.

En uiteindelijk komt het ook goed, want de GOEDE WEEK wordt gevolgd door de PAASWAKE en door het gejubel van PASEN: 'alleluia, de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.'

De Goede Week omvat: Palmzondag - Witte Donderdag - Goede Vrijdag - Stille Zaterdag.

Palmzondag

Beseffen wij dat wij op Palmzondag beginnen aan de meest heilige week van het kerkelijk jaar? De Goede Week.

"Hosanna!" roept de menigte, terwijl Jezus Jeruzalem binnenkomt. We luisteren naar Zijn onderwijs, we zien hoe Hij de voeten wast van zijn leerlingen en hoe Hij hen zijn Lichaam en Bloed aanbiedt. Dit ondanks het feit dat Hij weet dat één van hen Hem zal verraden en dat de rest Hem in de steek zal laten.

Deze week hebben wij de kans om Jezus te vergezellen op zijn weg naar het kruis. Hij nodigt ons uit om Hem te danken en te prijzen voor zijn machtige daden. Hij nodigt ons uit om zijn Lichaam en Bloed te ontvangen dat Hij vrijwillig voor ons heeft prijsgegeven. Hij nodigt ons uit om met Hem wakker te blijven, en zijn oproep te beantwoorden: " Staat op en bidt, dat ge niet op de bekoring ingaat" (Lucas 22,46).

Gebed:

"Jezus, help mij om deze week dicht bij U te blijven"

Goede vrijdag

Het is Goede Vrijdag, de dag waarop christenen over de hele wereld stilstaan bij het lijden van Jezus aan het kruis. Dringt het echt tot ons door hoe Hij al die pijn heeft doorstaan om de mensheid te redden? Bedenk dat Hij, terwijl Hij het kruis doorstond voor de zonden 'van velen', ook speciaal aan jou, aan u dacht. Hij deed het allemaal uit liefde voor jou!

De eerste lezing van deze dag laat ons nadenken:

"Geminacht en gemeden werd hij door de mensen" (Jesaja 53,3).

Jezus liet het gebeuren dat mannen en vrouwen Hem de rug toekeerden. Hij heeft afwijzing verdragen zodat WIJ in het hemelse koninkrijk binnen kunnen komen.

Gebed:

"Jezus, terwijl ik vandaag naar uw kruis kijk, dank ik U voor alles wat U vrijwillig gedragen hebt voor mij!"



Paaswake

Vanavond vieren wij de opstanding van onze Heer Jezus. Er zal een vreugdevuur ontstoken worden waaraan de Paaskaars aangestoken worden.

Beide symboliseren het licht van Christus dat de duisternis van zonde en dood verdrijft. Binnen, in de duisternis van de kerk zullen onze kaarsjes aangestoken worden aan de Paaskaars en geven wij het licht van Christus aan elkaar door.

Zo zijn wij niet alleen toeschouwers, maar zijn wijzelf betrokken in dit grote kosmische gebeuren! Dit horen wij ook in de lezing van deze Paaswake.

Sterven is een wezenlijk onderdeel van ons hele leven op aarde. Zolang we leven zullen we moeten sterven aan de zonde. Maar we leven in Christus! Zijn licht verdrijft de duisternis en vult ons met genade en barmhartigheid, zodat wij ook met Hem kunnen opstaan. Alleluja!

Pasen

"Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd"
(Johannes 20,2).

Wat een heerlijke dag!
Het is Paaszondag, de dag van de opstanding! Alleen, Jezus verschijnt niet. De evangelielezing van vandaag richt zich op de afwezige Jezus. Maria Magdalena, Petrus en Johannes worden geconfronteerd met een leeg graf en ze weten niet waar Hij is. Je kunt je voorstellen dat - in plaats van zich te verheugen - ze teleurgesteld, verbijsterd en bang zijn.

Dus waarom zouden wij ons vandaag verheugen? Omdat Jezus werkelijk is opgestaan, of we Hem nu zien of niet!
Alleluia!

Hij heeft daadwerkelijk de dood overwonnen, en wij horen werkelijk bij Hem!
Alleluia!

Op een dag zullen wij Hem zien. En totdat die dag komt, kunnen wij ervaren hoe zijn Geest ons vult met Gods liefde en geleidelijk onze harten transformeert.
Alleluia!

Jezus loopt naast en met ons in ons leven!

Uit: het Woord onder ons, veertigdagentijd 2025

YOUTH.

young and free

HEILIG VORMSEL

Op zaterdag 21 juni zullen in totaal 13 jongens en meiden hun Heilig Vormsel ontvangen. Dit zal plaatsvinden in de Petrus- en Pauluskerk in Den Helder.

Dit zijn de vormerlingen van 2025:



Vanuit Julianadorp: Jarissa en Salomé
Vanuit Den Helder: Werownika*, Milan,
Kevin* en Benjamin
Vanuit 't Zand: Oliewier
Vanuit Anna Paulowna: Blazej

* niet aanwezig op de foto



Vanuit Schagen: Ravin, Evie, Nithish, Prinshika, Fayah

DOE HIER DE EO-PAASQUIZ!**WAT IS PASEN?**

De EO heeft een paasquiz gemaakt, en jij mag je best doen op de topscore van de dag te behalen! Ontdek de betekenis van Pasen, doe de EO-paasquiz en laat je inspireren door mooie fragmenten en persoonlijke verhalen. Hoeveel weet jij van Pasen?

Scan de QR-Code en doe de quiz!

**YAHWEH WE ♥ YOU**

"Mighty warrior, sovereign King
You win every battle, even in the shadows
Gentle Father, rich in love
You clothe the orphans and double
their portions"

BOEKENTIP**DE BIJBEL VOOR JONGEREN**

Ben je klaar voor de stap van een kinderbijbel naar de echte Bijbel? De Bijbel voor Jongeren helpt je op weg! In dit boek vind je bijna 140 belangrijke verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, helder en boeiend verteld in korte teksten van twee pagina's per verhaal.

Wat maakt dit boek extra tof?

-  **Duidelijke en begrijpelijke taal**, maar nog steeds trouw aan de originele Bijbeltekst.
-  **Achtergrondinfo in de kantlijn** - ontdek meer over de tijd, cultuur en plekken waar de verhalen zich afspelen.
-  **Kaarten en foto's** die de verhalen tot leven brengen.
-  **Prachtige illustraties** die de Bijbelverhalen visueel maken.

Dit is niet zomaar een boek, maar een perfecte manier om de Bijbel beter te leren kennen. Geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar!



Lijden is niet het eindstation

Al maanden, misschien zelfs wel jaren, volg ik paus Franciscus vol bewondering. Hij legt nooit zijn dienstwerk als paus neer, zelfs als hij ziek is werkt hij door. Nu ligt de paus inmiddels al enkele weken in het ziekenhuis. Toch, op de achtergrond, werkt de paus door. Hij ontvangt mensen en belt met een priester uit de Gazastrook. De vraag is natuurlijk waar de paus de kracht vandaan haalt om in het zware lijden van zijn gezondheid zijn dienstwerk te blijven voortzetten.

Door Jeroen Pouw

Paus Franciscus kan enkel dit zware lijden doorstaan door het te verbinden met het lijden van Christus. Jezus heeft het op de meest extreme en harde manier voorgedaan hoe de mens, in dit geval de Paus dient om te gaan met het lijden. We dienen ons niet te verzetten tegen lijden, maar helemaal door het lijden heen te gaan. Lijden is nooit leuk en fijn. Het doet pijn en het zorgt voor verdriet. Jezus heeft veel geleden, zoals we in de vier passieverhalen uit de Evangelieën kunnen lezen. Uiteindelijk, hoe moeilijk ook, laat Jezus zien dat lijden niet voor niets is. Het lijden brengt Jezus tot het sterven aan het kruis, maar dat is niet het einde. Op de derde dag verrijst Jezus uit de doden. Hoe indrukwekkend de verrijzenis van Jezus is, laten Maria Magdalena en de leerlingen

zien. Zij zijn namelijk overdonderd en vervolgens worden ze aangezet tot actie, ze keren terug naar Jeruzalem of prijzen de Heer (Joh 20: 1-18). De verlossing die Jezus is voorgegaan staat ook ieder mens te wachten. Daar mag je ook op vertrouwen.

Het voorbeeld van paus Franciscus voelt misschien ver weg of je beschouwt het als een 'vanzelfsprekend' dat hij als de opvolger van Petrus Jezus kan volgen door het lijden. Ook dichterbij vind je mensen die het lijden omarmen en er doorheen gaan. Mogelijk ken je iemand in je directe omgeving die erg lijdt door een ziekte, verlies of lijden van een naaste. Wanneer je met deze persoon praat proef je het diepe vertrouwen bij deze mensen dat het lijden

niet het eindstation is, maar dat er uiteindelijk verlossing wacht. Dat is hetzelfde vertrouwen die Jezus ervaart wanneer hij aan het kruis hangt. Uiteindelijk geeft hij zich over en legt hij letterlijk alles in de handen van de Vader. In het Johannesevangelie doet Jezus dat door de volgende woorden: "Het is volbracht. Daarop gaf hij de geest" (Joh 19: 30). Zo leggen deze mensen ook alles in de handen van Jezus en wordt het mogelijk om het lijden te dragen. Hij helpt met het dragen van het juk om de last lichter te maken (Matt, 11:29).

Paus Franciscus en de mensen in je directe omgeving zijn voorbeelden voor jou. Een voorbeeld hoe je ook in moeilijke tijden kan vertrouwen op Jezus en Hij je kan helpen om deze moeilijke tijden door te komen. Altijd na het lijden komt altijd de vrucht van de verlossing. Hoe die vrucht eruitziet weet je wanneer je er middenin zit nog niet. Er ontstaat een diepere vrede in je leven. Aan dat vooruitzicht mogen we ons vasthouden.

De komende periode zou ik je willen uitnodigen om kijken of je mensen herkent die door een lijden uiteindelijke diepe vrede hebben mogen ervaren. Zij zijn namelijk een voorbeeld voor je. Een teken van vreugde en licht en een teken dat lijden niet het laatste woord heeft.

'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.'

Mathëus 11:29





PALMPASEN STOKKEN MAKEN! IEDEREEN IS WELKOM!

In Schagen kunnen kinderen op zaterdag 12 april om 15:00 uur palmpasen stokken maken.

Locatie: pastorie Schagen, Gedempte Gracht 64.

Opgave is niet nodig en voor alle benodigdheden wordt gezorgd!

PALMPASEN STOKKEN MAKEN! IEDEREEN IS WELKOM!

In Den Helder kunnen kinderen op zaterdag 12 april palmpasen stokken maken. *Tijdstip zal via de mail gedeeld worden,*

Locatie: pastorie Petrus en Pauluskerk in Den Helder

Opgave bij Anita Captein
(capte000@outlook.com)



COMMUNICANTEN SCHAGEN

Op zondag 18 mei zullen 10 kinderen hun Eerste Heilige communie ontvangen.

De viering zal om 10.00 plaatsvinden in de St. Christophorus kerk te schagen.

Dit zijn de communicanten van Schagen:

Abigail, Storm, Diego, Jerin, Adishaya, Ella, Pieter, Sky, Lynn, Jada

We wensen de communicantjes heel veel plezier met de voorbereidingen,

COMMUNICANTEN NOORDKOP

Dit jaar weer een prachtige groep communicanten, maar liefst 21 kinderen zullen op zondag 1 juni hun eerste communie ontvangen in de Petrus en Pauluskerk in Den Helder.

Vanuit Den Helder: Nersan, Franciszek, Thomas, Eva Kevin H, Kevin B, Alex, Noël, Anastazja en Jean Marie*

Vanuit Jullianadorp: Siebren, Olivia, Antonina, Ilaria*.

Vanuit Callantsoog: Kaja.

Vanuit Anna Paulowna: Ksawery, Alan, Anastasia.

Vanuit 't Zand: Vivian, Simon, Nicolas, Chris *niet op de foto



Kane, Stef, Evi, Manoek, James en Chris



Dopen



KIK

Het tienerkoor hoort groot nieuws van dirigent John. In de paasnacht zal iemand worden gedoopt! Maikel muis, die onder het gordijn zit, gaat het meteen vertellen aan zijn broers en zusjes: "Er wordt iemand gedood in de paasnacht!" "O néé!" roepen ze en rennen naar Kikker. "Kik! Er wordt iemand gedood in de paasnacht, met het tienerkoor erbij!" Kik rolt met zijn ogen: "Muisjes toch, Pasen is het feest van het leven! Jezus, die dood was, zal met Pasen opstaan." Maikel roept: "Maar meester John zei het zelf! En toen leerden ze een lied, 'Met wind in de haren en zon in de rug'!" "Ahá!" kwaakt Kik, "Dan wordt er iemand GEDOOPT! Vandaar dit blijde lied!"

De muizen zijn opgelucht. "Dopen, dat is toch met een baby die water over zijn hoofdje krijgt? Dan is het feest!" Kikker lacht: "Precies. En met Pasen ..." maar de muizen zijn al weg. Ze gaan van muizenwol een knuffelmuis maken voor de baby. In de paasnacht wachten de muizen onder de voorste kerkbank op de doop. Er loopt een meneer naar voren - zónder baby. Hij buigt zijn hoofd over de doopschaal en de dominee zegt: 'Sebastiaan Arthur, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.' Het koor zingt 'Met wind in de haren ...!' "Waar is de baby?" fluisteren de muizen. Kik heeft nog veel uit te leggen. En hopelijk is Sebastiaan blij met het knuffelmuisje dat onder de bank ligt ...



Versje

Opdat je nooit de weg vergeet,
en niet verloren zult lopen
maar in je hart de richting weet,
daarom gaan we je dopen.

Opdat je niet de moed verliest,
maar op het licht blijft hopen
en de weg van vrede kiest,
daarom gaan we je dopen.

Opdat je Jezus' eenvoud kent,
je geen onzin laat verkopen
maar weet dat je Gods wonder bent,
daarom gaan we je dopen.

Opdat je opgroeit tot een mens
met alle zintuigen open,
gedragen door onze zegenwens.
Daarom gaan we je dopen.



Uit de Bijbel

We zijn allemaal gedoopt. We hebben
allemaal die ene heilige Geest gekregen.
Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden,
voor slaven en voor vrije mensen.
Wij vormen samen één geheel.
(1 Korintiërs 12:13 BGT)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns



Eucharistie - begrijp je wat je viert?

Wie als gedoopte katholiek bewust vanuit zijn geloof wil leven, zal naar de kerk willen gaan om deel te nemen aan die typisch katholieke viering: de 'heilige Mis' of 'Eucharistie' genoemd. Om een vruchtbare deelname aan de Eucharistie te bevorderen zullen wij in een aantal artikelen de verschillende aspecten van de eucharistieviering toelichten.

De vorige aflevering eindigde met het gelui(d) van de kerkklokken dat ons 'op de dag van de Heer', naar de kerk roept om deel te nemen aan de viering van de heilige Eucharistie en God en elkaar te ontmoeten. Maar eigenlijk roepen de kerkklokken ons niet samen, want het is God zelf die roept. Hij wil ons innig met Hem en elkaar verbinden, ons inspireren door het leven van Jezus Christus en ons laten ervaren dat we altijd bij Hem kunnen schuilen.

BINNENTREDEN IN DE HEILIGE RUIMTE

Ik stap over de drempel van Gods huis, maak een kruisteken met wijwater en zeg stil in mijn hart: 'In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest'. Het kruisteken herinnert me aan Christus die uit Liefde voor mij gestorven is aan het kruis. Door het noemen van de Naam van God, Vader, Zoon en heilige Geest, belijd ik dat ik niet mijn eigen werk ben: ik besta in Gods' Naam.

Mijn leven komt voort uit Hem en ik ben onderweg naar Hem toe.

Een couplet uit het lied 'De dag gaat open voor het Woord des Heren...', vat dit prachtig samen:

'Door U geschapen om uit U te leven / hartslag en adem hebt Gij ons gegeven / land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven / oorsprong en toekomst.'

GODSLAMP

Het kruisteken met wijwater herinnert me ook aan mijn doopsel, waardoor ik 'uit water en de heilige Geest', geestelijk opnieuw geboren ben en op grond waarvan ik de Eucharistie mee mag vieren. En tenslotte realiseer ik me door het kruisteken dat ik een heilige ruimte betreed die gevuld is met Gods tegenwoordigheid. Als teken van die aanwezigheid brandt de Godslamp. Natuurlijk bedenken we dit alles niet als we binnenkomen, maar het is goed om er zo af en toe weer eens bij stil te staan.

Na het kruisteken gaan we de kerk in. En dan zijn er altijd mensen die knielen of eerbiedig buigen voordat ze de kerkbank in gaan. Zij weten bij wie ze binnenkomen en realiseren zich dankbaar en blij het grote mysterie van Zijn aanwezigheid. We begroeten onze broeders en zusters in de bank en bereiden ons in een moment van stilte voor op de Eucharistie. We hoeven daarbij niet veel woorden te gebruiken. Zeg de Heer maar wat je bezighoudt; deel je vreugde en zorgen met Hem, vraag of Hij je onrustig hart tot rust wil brengen en weet dat Hij je wil laten delen in zijn Vrede.

HEILIGE MIS

Dan begint de H. Mis die uit vier delen bestaat, twee hoofddelen en twee delen daaromheen:

1. Openingsriten
2. LITURGIE van het WOORD
3. LITURGIE van de EUCHARISTIE
4. Slotriten

DE OPENINGSRITEN

Aan het begin van de viering klinkt de bel en gaan allen staan. Staan is hier een teken van eerbied voor de priester die Christus vertegenwoordigt. Maar het is ook een teken van 'opstanding', van deelhebben aan de verrijzenis van de Heer. Onder het gezang van het intredelied loopt de priester met zijn assistenten naar voren. Het kruis, Christus zelf, gaat voorop en het evangelieboek, Gods Woord, wordt eerbiedig in de processie megedragen. Voor in de kerk aangekomen, wordt geknield of gebogen waarna men via de treden het altaar op gaat. Vervolgens kust de priester liefdevol de altaartafel, symbool van Christus zelf. Deze tafel verwijst ook naar de tafel van het Laatste Avondmaal.

HET ALTAAR

'Altaar' betekent 'offerhoogte' en legt de zichtbare verbinding tussen de H. Mis en het kruisoffer van Jezus Christus op de Calvarieberg. In het blad van de altaartafel zijn vijf kruisen gegraveerd die ons herinneren aan de vijf kruiswonden van Christus.

De linnen altaardwalen (kleden op de altaartafel)

verwijzen naar de lijkwade waarin Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus wikkeld na de kruisafname. En de brandende kaarsen op het altaar symboliseren het licht van Christus' verrijzenis. Duidelijker kan de directe band tussen de eucharistie en het lijden, sterven en verrijzen van Christus niet worden weergegeven.

BEGROETING ALTAAR EN GEMEENSCHAP

Na de altaarkus en het kruisteken begroet de priester de aanwezigen met woorden uit de H. Schrift: 'De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen' (2 Kor. 13,13).

Direct al aan het begin van de viering worden we herinnerd aan Gods belofte: 'Ik ben met je. Ik weet wat je nodig hebt, stel je vertrouwen dus op Mij.' Het gelovige volk wenst de priester vervolgens toe dat ook zijn geest mag openstaan voor Gods genadevolle werking en antwoordt daarom: 'En met uw geest.' Daarna heet de priester de gelovigen welkom in alledaagse bewoordingen. Dit welkom biedt tevens de gelegenheid om met enkele zinnen iets te zeggen over de heilige, het thema of de lezingen van de betreffende dag.

Met de intrede, de altaarkus, het kruisteken, de begroeting en een welkom/inleiding zijn de openingsriten nog niet voltooid. Aan het begin van de viering willen we ook nog ons hart zuiveren om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

Daarover de volgende keer!

Piet Steur



De Blauwe Zusters van Heiloo

Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará

Een tijd van vreugde

De Paastijd is een tijd van vreugde, een tijd dat Jezus heel dicht bij ons is. Misschien denkt u wel eens: die leerlingen van Jezus hadden het toch goed, zij waren elke dag bij Hem, zij zagen Hem wonderen doen, zij konden met al hun vragen bij Hem komen. Logisch dat zij allemaal heilig zijn geworden, zij hadden het lekker makkelijk!

Maar eigenlijk zitten we er dan naast. Want ja, de leerlingen hebben drie jaar lang samen met Jezus geleefd, maar eigenlijk hebben ze er in al die tijd weinig van begrepen, want toen Hij gekruisigd werd, dachten ze allemaal dat het voorbij was. "En wij dachten nog wel dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen."

Kortom, in die drie jaar dat ze met Jezus optrokken hadden ze inderdaad begrepen dat Hij een bijzonder persoon was, maar niet dat Hij God is. En dat is best een wezenlijk verschil.

Wij daarentegen weten heel goed: Jezus is de Zoon van God! Jezus is God die almachtig is en die oneindig veel van ons houdt. Oké, zegt u dan, goed punt, maar daar heb je toch maar weinig aan want die God is naar de Hemel opgestegen en van daaruit houdt Hij heel veel van mij, maar ik kan Hem niet zien, ik kan niet met Hem praten, en dat konden de leerlingen toch wel.

Maar, u ziet 'm al aankomen, ook dat is niet helemaal – of misschien zelfs helemaal niet – waar. Hij is namelijk altijd bij ons gebleven. Vanaf het moment dat Jezus Mens is geworden in de schoot van Maria, is Hij altijd op aarde gebleven. Hij houdt zo veel van ons, dat Hij ons niet meer in de steek wilde laten en daar een oplossing voor bedacht heeft die alleen God kan bedenken: de Eucharistie.

In de Eucharistie is Jezus écht aanwezig, niet symbolisch, maar net zo echt als toen Hij rondliep in Jeruzalem. Het enige verschil is dat we Hem niet zien, maar dat is meer een probleem van onze kant.

Om te begrijpen hoe dat precies zit, volgt hier een minicursusje filosofie.

Neem nou een appel. Die kan groot zijn of klein, rood of geel of groen, maar het blijft een appel. Dat wat die appel appel maakt, noemen we de substantie. Die andere eigenschappen noemen we accidenten.

De accidenten kunnen veranderen, zonder dat de substantie verandert: de appel kan groeien of verkleuren, maar het is nog steeds een appel. De substantie kan wel veranderen als de accidenten heel erg veranderen: bijvoorbeeld als ik 'm pureer, dan is het geen appel meer maar appelmoes.



De substantie kan niet veranderen zonder dat de accidenten veranderen. Zolang de appel de vorm, kleur, geur, smaak etc. van een appel heeft, blijft het een appel. Behalve... in de Eucharistie!

In de H. Mis, als de priester de woorden van de Consecratie uitspreekt, gebeurt er een transsubstantiatie. De accidenten van de hostie blijven hetzelfde (het ziet er hetzelfde uit, smaakt hetzelfde etc.) maar de substantie verandert: in plaats van een stukje brood wordt het Jezus!

Dat is de manier waarop Hij bij ons is in de Eucharistie. De accidenten verhullen Hem, maar Hij is het helemaal.

Zoiets kan alleen God bedenken, gedreven door Zijn grote liefde voor ons. Ik wil u uitnodigen om gebruik te maken van dit grote geschenk, bijvoorbeeld door bewuster deel te nemen aan de H. Mis of door af en toe eens naar de Aanbidding te gaan. Sta er dan maar even bij stil dat u iets unieks beleeft, wat de mensen in Jezus' tijd niet hadden: Jezus recht voor mij, God zelf, helemaal beschikbaar voor mij!

zuster Maria Laetitia



Mijn naam is zuster Maria Laetitia Dei, dat betekent Maria de vreugde van God. Ik ben al 10 jaar zuster in de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Elke congregatie heeft een specifieke leefstijl en een specifiek doel. Bij ons is dat: de evangelisatie van de cultuur. Dat klinkt moeilijk, maar is eigenlijk heel eenvoudig: God is mens geworden, en wij willen Hem, zijn Evangelie, naar elke mens brengen. Naar elke mens, naar de hele mens, overal waar mensen zich bevinden. Want God houdt van elke mens en van de hele mens!

PAROCHIE TEXEL



*Onze vieringen in Den Burg zijn te volgen en terug te vinden op Kerkdienstgemist.nl onder **RK KERK Den Burg Texel***

Secretariaat Parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg

Tel. 0222 32 21 61, #1 in het menu
@ secretariaat@rkparochietexel.nl

*Openingstijden secretariaat:
zie mededeling.*

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER HET SECRETARIAAT

Wegens omstandigheden is het secretariaat beperkt bereikbaar tot nader bericht. U kunt uw vraag sturen naar secretariaat@rkparochietexel.nl of bellen op 0222-322161 (kies 1 in het keuzemenu) om een voicemail in te spreken. We zullen u dan zo snel mogelijk beantwoorden. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

VAN HET BESTUUR...

Op zondag 26 januari 2025 vond ook bij de parochie Texel de vrijwilligersbedankdag plaats. Na de viering was er een gezellig samenzijn in De Witte Burcht. Na de koffie was een korte toespraak van het parochiebestuur waarvan we enkele fragmenten ook in KerkinZicht willen afdrucken.

Er zijn drie RK-kerkgebouwen op Texel: St. Johannes de Doper (Den Burg), St. Martinus (Oudeschild) en de St. Francisca Romana (De Cocksdorp). Deze kerkgebouwen zijn dagelijks open. Aan de vele opgestoken kaarsjes is merkbaar dat deze kerken veel worden bezocht door zowel Texelaars als toeristen. Daarnaast vinden activiteiten plaats waarvan de jaarlijkse druk bezochte Herdertjesviering (Kerstviering voor de Jozefschool) en de concerten zeker genoemd mogen worden. Bijzonder was de Roparun die dit jaar ook letterlijk door de St. Johannes de Doperkerk ging. De vele hardlopers en wandelaars liepen voor het goede doel; het inzamelen van geld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met kanker. In de kerk was een gedachtenisplek gemaakt waar kaarsen konden worden opgestoken. Jaarlijks ondersteunt de parochie in de zomermaanden het toeristenpastoraat van het Bisdom Essen.

De kerkgebouwen zijn nodig voor het goed functioneren van de parochie. Daarom moeten we zorgen voor het (dagelijks)onderhoud en zijn blij dat mensen zich hiervoor inzetten. Het zijn voortdurende onderhoudsvragen, zowel exterieur als schilderwerk en interieur als kachels. Uiteraard worden we geconfronteerd met onderhoudszaken die zich plotseling voordoen en ook meteen moeten worden aangepakt. De parochie staat er niet alleen voor. Zo bood de gemeente Texel een energiescan aan door het Bureau Groene Grachten. De resultaten en adviezen vanuit deze energiescan zullen in combinatie met een door ons te maken onderhoudsplan voor het onderhoud van de gebouwen in de komende jaren.



KERKBIJDRAGE 2025

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. Parochie Texel

VAN HET BESTUUR... (vervolg)

Niet erg interessant maar toch wel belangrijk: voorbereid zijn op veiligheid in het kerkgebouw zoals ontruimen in geval van brand. Het protocol 'Kerk en Veiligheid' van het bisdom is hiervoor het uitgangspunt.

We kunnen als parochiegemeenschap niet functioneren zonder alle vrijwilligers en betrokkenen. Daarbij valt te denken aan de koren, organisten, dirigenten, koster, schoonmakers, lectoren, koffiezetgroep, bakgroep, bezorgers van KerkinZicht, klussers, drukkers, medewerkers Caritas, vertegenwoordigers in overleggen als de Texelse Raad van kerken, verzorgers van bloemen voor de kerken, etc. En iedereen die op wat voor wijze dan ook op zijn of haar manier betrokken is bij onze parochiegemeenschap...Heel, heel, veel dank.

GREGORIUS UITREIKING

Op zondag 26 januari werd tijdens de vrijwilligers bedankdag bij RK parochie weer de jaarlijkse Gregorius onderscheiding uitgereikt. Dit jaar werd deze onderscheiding uitgereikt aan Ulrike Weirich vanwege het 25 jarig lidmaatschap van het RK kerkkoor. Zij heeft eerst jaren in Oudeschild gezongen en na de sluiting van deze kerk zingt zij bij het RK Dameskoor in Den Burg. Na lovende woorden van koren coördinator Hennie Zoetelief werd de onderscheiding uitgereikt door pastor Ed Moltzer.



AGENDA

zondag 6 april : Oecumenische Taizé viering in de PKN-kerk in De Koog. Diaken Henk Schrader en predikante Wikke Huizing gaan voor. Aanvang is 19.30 uur en er is koffiedrinken na afloop.

mei, iedere dinsdag: rozenkransbidden, zie bladzijde 38.

zaterdag 3 mei : Kerkenpad 2.0, de RK-kerken doen mee! zie advertentie op deze pagina.

zondag 25 mei: Hennie Zoetelief 60 jaar organist, details volgen.

Kerkenpad 2.0
– langs kerken op Texel –

Op Texel staan op zaterdag 3 mei 2025 de kerken open. Om Texelaar en toerist een indruk te geven van activiteiten die hier vandaag de dag plaatsvinden. Muziek, voordrachten, gesprekken, verstillings, kaarsen branden.

Van 11.00 uur tot 15.00 uur op elk hele uur een programma van een kwartier.

Daarna gelegenheid om op pad te gaan – liefst per fiets – naar de volgende kerk.

www.texelplein.nl/raad-van-kerken
info@kerkpleintexel.nl
Tel. 06 51 18 45 73

PERSONALIA

Overleden
In liefdevolle herinnering...

Truus Zijm - Boogaard
* 29-3-1930 - † 1-3-2025



PAROCHIE 'T ZAND

KERK
I N N
ZICHT



OLV VISITATIE

Secretariaat Parochie 't Zand
Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand

Tel. 0224 59 12 26
@ olv.visitatie@kerktzand.nl

Misintenties kunnen per mail worden
doorgegeven.

ZANDSTOCK

ZANDSTOCKVIERING 2025

Hoewel we geen vieringen meer houden in onze kerk, willen we natuurlijk nog wel 'vieren' en zeker de Zandstockviering willen we graag in ere houden. Daarom hebben we deze viering in het regionale rooster op laten nemen en kunt u **zondag 10 augustus** alvast in uw agenda zetten als datum van de Zandstockviering. Volgende keer kunnen we u hopelijk meer informatie geven.

PASSION IN DE POLDER 2026

Ook dit is een onderwerp dat we niet zo maar 'over boord zetten'. Al weten we niet of we in 2026 de Passion in de Polder in onze kerk nog uit kunnen voeren. We zijn met de protestantse gemeente van Schagerbrug al weer vol in overleg over de invulling van Passion in de Polder 2026. Omstreeks de komende zomervakantie zullen we mogelijk meer informatie hebben en tevens een oproep doen aan zangeressen en zangers om een projectkoor te vormen.

PERSONALIA

Overleden
In liefdevolle herinnering...

Overleden:

*

**Petrus Johannes Tamis
(Piet)**

*





Kerkbijdrage 2024 - 2025

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
i.v.m. onderhoud en vaste lasten van onze kerk.
Iban NL22 RABO 0344 9581 40 of scan de QR code
RK parochie OLV Visitatie Bijdrage SOOK 2025

STILLE AANBIDDING
april & mei
woensdag van
14.00 - 15.00 uur



Zij vertrokken om 08.30 uur lopend uit Heerhugowaard Noord naar Ursem, via Midden-Beemster naar Purmerend.

Daar stond een warme maaltijd voor hen klaar. Na de rust via Landsmeer naar Amsterdam-Noord. Met de pont over naar Centraal Station Amsterdam verder naar de Krijtbergkerk aan de Singel.

STILLE ONGANG

Zaterdag 15 maart ging een grote groep pelgrims uit 't Zand mee om de Stille Omgang in Amsterdam te lopen.



(op de foto ontbreekt Gritha Vader)

In deze kerk werd een eucharistieviering bijgewoond, waar ook pelgrims uit Nibbixwoud, Zaandam en Utrecht bij aanwezig waren. Na de viering werd dan de Stille Omgang gelopen, waar in de Kalverstraat het Mirakel van Amsterdam gepasseerd werd. Met 55 kilometer in de benen zijn de pelgrims, moe maar voldaan, om 01.00 uur weer met de bus teruggegaan naar Heerhugowaard.



PALMTAKJES VOOR THUIS

Tijdens de viering van Palmpasen worden er in de kerk van Schagen, Texel en Den Helder palmtakken gewijd. Een deel van deze palmtakken komen in de kerk van 't Zand te liggen.

U bent uitgenodigd om een palmtakje voor bij u thuis in de kerk op te halen, u weet het, de deuren van de kerk staan nog steeds wijd open!

De takken liggen vanaf 13-04 voor u klaar.

PAROCHIE ANNA PAULOWNA



Secretariaat Parochie
Anna Paulowna
Nieuweweg 15
1761 EC Anna Paulowna

Tel. 0223 53 1332
secretariaat@olvpraesentatie.nl
www.olvpraesentatie.nl
facebook/olvpannapaulowna

Openingstijden secretariaat
Maandag: 10.00 -11.00 uur

SLOTVIERING

Op zondag 2 februari was de allerlaatste officiële viering in de mooie Onze Lieve Vrouw Praesentatie kerk.

Verschillende voorgangers, zanger(essen) en muzikanten hebben meegewerkt aan deze mooie viering. De kerk was goed gevuld en het thema van de viering was:

Het licht blijft branden!

We sloten in stijl af met het bekende Polderklokken lied.

Het klonk als een klok!

Na afloop hebben we in Het Wapen van Holland gezamenlijk koffie gedronken en daarna geproost op dit mooie samen zijn. We kijken terug op een goede bijeenkomst en het licht blijft branden in de huizen van alle parochianen, want zij kregen allen een lichtje mee. Gemaakt van een aantal oude kerkbanken door een aantal trouwe parochianen.



VERKOOP KERK

Zoals bekend staan de kerk/pastorie en het woonhuis al een tijd te koop. Er zijn kandidaat kopers waarmee de makelaar en ons bestuur in onderhandeling zijn. Deze onderhandelingen zijn in vergevorderd stadium, maar definitieve handtekeningen onder het voorlopig koopcontract zijn nog niet gezet. Alles moet juridisch allemaal in orde zijn voordat de machtiging voor verkoop van bovengenoemde gebouwen naar het Bisdom gaat.

Ondertussen buigt de parochieraad zich over de manier waarop straks de gebouwen leeg opgeleverd kunnen worden. Er is een inventarisatie gemaakt van de religieuze en niet religieuze zaken. Voor het onderbrengen van religieuze spullen is een aparte Bisschoppelijke regeling. Voor alle andere voorwerpen zoekt de parochieraad naar een manier waarop onze parochianen eventueel in het bezit kunnen komen van spullen uit de kerk of de pastorie. Ook voor de verzameling wijwaterbakjes zijn wij bezig met het zoeken naar een adres waar deze verzameling bij elkaar kan blijven in een museum, een kerk of klooster. Met deze zoektocht zijn we bijna geslaagd, mede naar aanleiding van een bericht in het Noord-Hollands Dagblad.



RHYTHM VOICE

Op 23 maart heeft het koor voor het eerst in Schagen gezongen tijdens een viering. Er zullen er nog vele volgen. We houden u op de hoogte! Op 4 mei zullen we tijdens de jaarlijkse dodenherdenking zingen in Anna Paulowna. Komt u ook?



HANS EN HANS

Tijdens de slotviering hebben we twee trouwe vrijwilligers in het zonnetje gezet. We wilden hen natuurlijk hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze kerk. Hans van Tongerlo kreeg tijdens de viering het ereteken van St. Bavo opgespeld. Het was voor hem een grote verrassing en hij vond het heel fijn dat zijn vrouw en zijn gezin aanwezig waren. Tijdens het samenzijn in het Wapen heeft Hans Pater namens de parochieraad een aandenken in stijl gekregen. Ook voor hem was het een grote verrassing, hij en zijn vrouw Ria vonden het erg leuk.

PASEN GEEFT ONS HET BEWIJS,
DAT LIEFDE OVERWINT.
OMDAT ZELFS NA VEEL GRAUW EN GRIJS,
ALLES OPNIEUW BEGINT.

PERSONALIA

In liefdevolle
herinnering..

Overleden
Mevrouw Ammerlaan



SCHOONMAAK

De spoorbuurt kerk van Anna Paulowna werd met regelmaat en toerbeurt schoongehouden door 20 personen. We kijken met veel plezier terug op een gezellige tijd van saamhorigheid. Door dit mooie werk waren we SAMEN KERK.



PAROCHIE DEN HELDER JULIANADORP



Mogen wij dit jaar ook op uw steun rekenen?

IBAN: NL45 INGB 0007 2359 92

Of scan deze QR code en doneer digitaal



Secretariaat Parochie
Den Helder - Julianadorp
Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Openingstijden secretariaat:
Donderdag 09.00 - 11.00

TOEKOMST

Het was het slotlied van de viering. Het zette ons op weg, de veertig dagen in, een paar weken terug in een sobere viering op Aswoensdag. Sober, zonder orgel of piano, maar daardoor ook indrukwekkend: met de stemmen van veel mensen, gedragen door het koor, in een stil-makende viering. Waarom schrijf jij eigenlijk over de teksten van liederen? Je bent toch musicus? Dat was een van de opmerkingen die ik kreeg naar aanleiding van mijn vorige stukje in Kerk-inn-Zicht. Ik antwoordde: woorden doen ertoe. We zingen niet zomaar wat.

Daarom dat lied van Jan van Opbergen op Aswoensdag. Terwijl de wereld in brand staat en we tijden beleven waarin keiharde, kleinerende taal de toon lijkt te zetten, hebben we die bemoedigende woorden zo nodig. Woorden die ons verder laten kijken dan het hier-en-nu. Woorden waarin we uitzingen dat er, ondanks alles, ook licht-aan-het-eind-van-de-tunnel is. Woorden die erkennen dat we het niet alléén kunnen, maar ook dat we het niet alleen hóeven te doen. Verwarmende woorden van hoop, die kil cynisme tegenspreken.

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door u ooit aangeduid
Leef op in ons, de mens die leven moet;
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Woorden van toekomst. We vragen erom. We zongen ervan op Aswoensdag. Door zijn melodie ('Blijf mij nabij') lijkt het een wat verdrietig lied. Maar eigenlijk is het bij uitstek een Paas-lied, waarin we vragen dat God met ons mee trekt, om zo - als toekomstmensen - op te staan tegen wat het lijkt te winnen, maar het uiteindelijk niet zal redden.

Paul Sanders

INGEZONDEN UITNODIGING:



Beste allemaal,

Hemelvaartsdag 29 mei 2025 wordt voor mij een extra bijzondere dag.

Na een voorbereidingsjaar ben ik klaar voor een vervolgstap, sinds mijn doop dd. 16 februari 1969 te Den Helder.

Gedurende de mis zal ik nadat ik het Vormsel heb ontvangen, ook mijn Eerste Heilige Communie ontvangen.

Ik kijk ernaar uit om deze bijzondere viering samen met mijn medeparochianen te beleven.

Na afloop bent u / jullie van harte welkom om samen een kopje koffie te drinken en te genieten van wat lekkers !

Hartelijke groet,
Marjolein de Kool



PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.



Uw steun is welkom!

NL05 RABO 0335 9052 42

PCI H. Maria Sterre der Zee

Heeft u zelf een hulpvraag?

Stuur een mailtje naar:

pcidenhelder@kpnmail.nl

OPROEP:

Vrijwilligers gevraagd voor maandelijkse kerkdiensten in het ziekenhuis te Den Helder.

Meer weten?

Neem dan contact op met
Ineke Stam 06- 2064 1024 of
Anita Tuithof 06- 2943 9070

PERSONALIA

Gedoopt:

Kaja Michalina Troszýnska
08-02-2025

Dochter van Lukasz en Elwira
Troszýnski

*

Joëndry Isaïah Constansia
08-02-2025

Zoon van Joëndry Constansia en
Tiffany Bayer

*

Ilaya Kantorski
15-02-2025

Dochter van Patryk en Yana
Kantorski

Overleden

in liefdevolle herinnering.

Mw. Iris Sambo -Sambo

*

Mw. Jeannette
van Deutekom - Gijzen

*

Dhr. Max Schram

*

Dhr. Henk Witte

*

Mw. Edith Irene Abels



PAROCHIE BREEZAND

KERK
I N N
ZICHT



PASTOOR IN DE KERK

Alex Pastoor is de eigzinnigste coach van Nederland. Geliefd én gevreesd onder journalisten vanwege zijn scherpe tong. Lak hebbend aan de Nederlandse voetbalwetten, niet te beroerd om zijn contract op te zeggen en doodleuk iets heel anders te gaan doen, dat aanzienlijk minder verdient.

In zijn Podcast 'Met open vizier' geeft hij een inkijk in het leven en werk van een voetbaltrainer. Hij voert hierin niet alleen mooie gesprekken over voetbalvisie, maar ook het gevoelsleven komt aan bod.



Op **vrijdagavond 11 april 2025** komt Alex Pastoor in de Sint Janskerk van Breezand vertellen over diverse thema's die bepalend zijn geweest voor zijn keuze om voorlopig te stoppen met het trainerschap. En waarom hij toch weer een trainersavontuur aangaat in Indonesië. Zijn verhaal zal gaan over de invulling van een zinvol leven als ex-voetbaltrainer, doorspekt met leuke anekdotes.

Tijdens deze avond wordt u een kop koffie/thee aangeboden en na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje na te praten. JV de Aap zal zorgen voor de muzikale omlijsting.

Inloop 19:30 uur Aanvang 20.00 uur

Kaarten: € 10,00 (exclusief servicekosten)

Een link naar de kaartenverkoop kunt u vinden op:
www.zinspiratiebreezand.nl

Zinspiratie
Theater, cultuur, muziek & meer

Zinspiratie is in 2019 gestart met als doel om elkaar te ontmoeten, elkaar tot nadenken aan te zetten en elkaar te prikkelen. Evenementen als Stories to be told en ook de andere te organiseren themabijeenkomsten, culturele en muzikale bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, dus alle leeftijden en doelgroepen zijn welkom!

Parochie Breezand
Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand

@secretariaat@sintjanbreezand.nl
www.sintjanbreezand.nl

Laat de boodschap van Pasen ons inspireren om meer liefde, compassie en vriendelijkheid in de wereld te brengen.



ENCORE! viert jubileum met spectaculair concert

Zaterdag 5 april, anvang 20.00 uur

'We zullen doorgaan' - een avond vol muzikale hoogtespunten 🎵

Tien jaar geleden bundelden het Ritmisch Koor Breezand en het Grootkoor Sint Jan hun krachten en ontstond Encore! Een unieke samensmelting van moderne en klassieke muziek, gedragen door gepassioneerde stemmen.

Op deze feestelijke avond neemt Encore! u mee op een muzikale reis langs de mooiste liederen van het afgelopen decennium. Onder de inspirerende leiding van Yvonne Kapiteyn-Baltus en Johan Wijnker belooft dit concert een onvergetelijke ervaring te worden. Speciale gasten: Paula Leek en PinkGin. Presentatie: Suzanne Langelaan en Antoine Huiberts.

Na afloop proosten we graag met u op dit bijzondere jubileum.

Mis het niet!

Kaarten zijn verkrijgbaar bij koorleden, via encorebreezand@gmail.com en aan de deur.



DAMESKOOR GESTOPT



55 jaar lang heeft het Dameskoor gezongen bij huwelijksmissen en zondagsvieringen. De ontwikkelingen rond de kerksluitingen gaven aanleiding hier een punt achter te zetten. Wel zullen de koorleden de vieringen in de Carrousel blijven ondersteunen.

Dames hartelijk dank voor jullie jarenlange trouwe inzet!



PAROCHIE SCHAGEN



Secretariaat Parochie Schagen
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
Tel. 0224 21 24 15

@ secretariaat@rkkerkschagen.nl
www.rkkerkschagen.nl

Openingstijden secretariaat:
maandag en donderdag
09.00 - 17.00 uur

ALS ERGENS EEN DEUR DICHTGAAT.....

Het zijn moeilijke tijden voor de parochianen van 't Zand, OLV Visitatie, en Anna Paulowna, OLV Praesentatie, nu hun kerk, na verkoop, definitief aan de eredienst wordt onttrokken. Dierbare herinneringen aan het kerkgebouw en de vieringen die er plaatsvonden blijven in het geheugen gegrift maar het gebouw heeft zijn religieuze functie dan voorgoed verloren en dat doet veel pijn. Het vraagt tijd dit verlies te verwerken. En wijsheid, moed en vertrouwen zijn nodig om het geloof opnieuw vorm te geven 'in een ander jasje'.

In een artikel van vorig jaar over de inwijding van de Mariakapel te Anna Paulowna lezen we: 'als ergens een deur dichtgaat zal elders een deur opengaan.' We wensen alle betrokkenen dat die open deur gevonden wordt. En graag willen wij, parochianen van de St. - Christoforusparochie te Schagen, die open deur voor jullie zijn. Een open deur die het verdriet om de sluiting van jullie geliefd kerkgebouw helpt verzachten. Het ziet er hier rechts op de foto achter onze gastvrij geopende deur nog wat donker uit. Maar met Gods hulp maken we het samen licht. Daar mogen we op hopen, zeker in dit Jubeljaar.



VAN HARTE
WELKOM

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het is lente, een nieuw begin dat komt met meer groen en meer zon. Dit geeft ons energie om uitdagingen aan te gaan in ons leven, werken en geloven. Een mooie start van dit voorjaar voor het bestuur is dat Leni Zuurbier deel gaat uitmaken van ons parochiebestuur. Hartelijk welkom in ons team, Leni. 

Donderdag is Marktdag in Schagen en vanaf 24 april tot september zal onze St.- Christoforuskerk op donderdag te bezoeken zijn van 10.00 u. tot 13.00 u. om een kaarsje aan te steken, een geschreven intentie achter te laten of om gewoon even stil aanwezig te zijn. Aan alle lezers van Kerk Inn Zicht: **Voor deze openstelling zoeken wij vrijwilligers die eens per vier weken willen helpen!** Als 'kerkwacht' ontmoet u mensen vanuit de regio en ver daarbuiten en ontstaan er regelmatig bijzondere gesprekken. Wilt u helpen? Laat het ons weten via secretariaat@rkkerkschagen.nl

U allen een mooie Lente en Zalig Paasfeest toegewenst.
Namens het parochiebestuur, Gabriëlle Kramer

God heeft de belofte van de verrijzenis niet alleen in de Bijbel geschreven, maar in elk blad in de lente. Martin Luther

KERKBALANS Christoforus Schagen

Samen zijn wij kerk, allen dragen we bij.

IBAN: NL75 RABO 0146105052 of scan de QR code.

Dank voor uw bijdrage!



SCHAGEN

VASTENACTIE



Beste mensen, dit jaar is de opbrengst van de Vastenactie voor de stichting 'Friends for Brikama (Gambia)'. Wij zijn al zo'n 12 jaar actief in dit kleinste landje van Afrika met één van de armste economieën. Sinds 10 jaar zijn wij een officiële stichting. Inmiddels betalen wij, met hulp van sponsors en acties, opleidingen voor 26 kinderen en volwassenen in de leeftijd van 4 - 32 jaar: kleuterschool, lagere school, voortgezet onderwijs en beroepsopleiding. Bezoek voor de vele acties en mooie resultaten www.rkkerkschagen.nl Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en iedere euro komt meteen daar terecht waar het voor bestemd is. Hopelijk wilt u onze stichting ondersteunen. Hartelijke groeten van Maria en Arnold Meijerink, Yusupha Jammeh en Frans en Monica Wildeboer. Onze stichting heeft de ANBI status. Ons banknummer is: **IBAN: NL97 KNAB 0723 0833 98 t.n.v. Friends for Brikama o.v.v. Vastenactie 2025.** Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

ORGELCONCERTEN

Op **zondag 6 april** vindt er in de St- Christoforuskerk een orgelconcert plaats waarin muziek voor de lijdenstijd centraal staat. Er klinken orgelkoralen van Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms en Max Reger. Het ingetogen programma vermeldt verder nog twee Fantasias van Bach en een preludium van Reger.

Op **zondag 11 mei** staat werk van Camille Saint-Saëns, Eugène Gigout en Charles-Marie Widor geprogrammeerd. Van Widor wordt de Symphonie Romane op. 73 uitgevoerd. Deze vierdelige symfonie is gebouwd op twee gregoriaanse Paasgezangen: Haec dies (Graduale) en Victimae Paschali Laudes (Sequentia). Het is een diepzinnig werk dat het Paasmysterie op indrukwekkende wijze verklankt. Organist bij beide concerten is Tjeerd van der Ploeg. De concerten beginnen om 15.30 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop. De volledige programma's staan op www.nicholsonschagen.nl



ROZENKRANSGEBED

Naast vele feestdagen waarop een aspect of gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden speciaal aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. In deze maanden besteden we extra aandacht aan de devotie tot Maria o.m. door het bidden van de rozenkrans. Het rozenkransgebed wordt al eeuwenlang gezien als een krachtig middel voor het verkrijgen van vrede en gerechtigheid. In de maand mei bidden we de rozenkrans vrijdags na de eucharistie.

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering R.K. Begraffenisvereniging Sint Lodewijk

Datum: Maandag 19 mei

Locatie en Tijd: Pastorie, Ged. Gracht 64 te Schagen Aanvang: 20.00 u.

Notulen en financiële stukken 2024 kunt u opvragen via annetbroers@gmail.com

IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND: ROZENZONDAG EN VOEDSELBANK KOFFIE / THEE ACHTERIN DE KERK OP ZONDAG 27 APRIL EN ZONDAG 25 MEI

PERSONALIA

OVERLEDEN

In liefdevolle herinnering

OLOF SINNIGE

RIEK VAN BAKEL -
SMEELS

TINY GROOT - BROERS

Rust en Vrede





Helder advies voor o.a. uw:

- Testament • Huwelijkse voorwaarden • Verklaring van erfrecht
- Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Postbus 3 • 1766 ZG Wieringerwaard
 Noord Zijperweg 9
 Telefoon: (0224) 22 19 41 • Fax: (0224) 22 19 98
 E-mail: info@notarisbaalman.nl

Notaris kantoor
Mr. W.C.M. Baalman



ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

De aandacht van een klein kantoor...

uitgaven
 heffingskorting
 teruggeef
 inkomsten
 belastingen
 auto
 aantrekbaar
 investeringen
 sparen
 afschrijvingen
 rente

...met de kennis van een groot kantoor.



Schagen
 Koperwiek 1, 1742 GR Schagen
 T 0224 214 144
 E schagen@jongejanpartners.nl

Ook gevestigd in Alkmaar,
 Amsterdam en Hoorn.
 www.jongejanpartners.nl

de moel

Mannenmode



KENBRI

FIRE FIGHTING



Timmer
 De Echte Bakker

Webshop

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop. Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland. Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.



STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl
 06-516 341 64

aangesloten bij:
Topbloemen.nl

bloemen
 planten

bruidsboeketten

rouwarrangementen

bloemstukken

cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 • 't Zand • 0224 870010 • open: maandag 13.00 - 17.00 dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00



The CHOSEN - LAATSTE AVONDMAAL

Nu ook in Nederland, in de bioscoop.
Bijvoorbeeld af 10 april in
het Vue Cinema in Alkmaar.

Jezus rijdt als koning de heilige stad binnen, maar ontdekt dat het huis van Zijn Vader van gebedshuis in een corrupte markt is veranderd. Terwijl de Joodse hogepriester plannen smeedt tegen de vermeende Messias, slaat Jezus als eerste toe en keert Hij het tij tegen religieuze corruptie.

KoepelKathedraal tijdens Tweede Wereldoorlog

Van 19 maart t/m 18 mei 2025 staan we stil bij de rol die de KoepelKathedraal had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de woensdag- en zaterdagmiddag kun je meedoen met extra inloop rondleidingen over dit thema, je kunt een expositie in het kathedraal museum bekijken en we nodigen je uit om op 21 maart een lezing bij te wonen met gastsprekers Guus Hartendorf en Boni Li-A-Sam.

<https://koepelkathedraal.nl/>

*Aandacht voor
ambacht*

PRONK BOUW
BOUWEN RESTAUREREN LEIDEN

Machinestraat 2, 1749 DT Warmenhuizen
(0226) 391374 • info@pronkbouw.nl
in f @ www.pronkbouw.nl

Carlo Acutis

Op 12 oktober 2006 overleed hij, op oktober 2020 werd hij zaligverklaard, en op 27 april 2025 zal hij heilig worden verklaard. Slechts 18 jaar na zijn overlijden zal Carlo Acutis als heilige worden vereerd.



U hoort wellicht de laatste tijd veel over hem, maar dat is niet vreemd. Hij heeft immers in onze tijd geleefd en is een groot voorbeeld van hoe men een heilig leven kan leiden in diepe verbondenheid met Jezus. Waar hij het meeste om bekend staat is zijn liefde voor de H. Eucharistie en de evangelisatie die hij deed via het internet.

Op 3 mei 1991 werd Carlo Acutis geboren in London, Engeland. Hij was een zoon van Italiaanse ouders, Andrea Acutis en Antonia Salzano Acutis. Tot aan zijn dood zou hij enig kind blijven. Op 18 mei 1991 ontving hij het Sacrament van het Doopsel. Een paar maanden na de geboorte van Carlo, in september, verhuisde het gezin Acutis weer terug naar Italië, naar Milaan. Hij hield van voetballen, gamen, actiefilms en dieren. Hij was dus op dit opzicht een "normale" jongen. Maar vanaf jonge leeftijd was zijn eerste liefde Onze Lieve Heer in de H. Eucharistie. Carlo groeide op in een niet-praktiserend katholiek gezin (zijn moeder Antonia Salzano Acutis beweerde dat ze voor haar huwelijk maar enkele keren naar de H. Mis is geweest), maar hij wilde al vanaf jonge leeftijd geen kerk voorbij lopen zonder Jezus gedag te zeggen. Dit resulteerde erin dat de moeder van Carlo als eerste terugkwam tot geloof, gevolgd door zijn vader. De ouders van Carlo Acutis leven nog en zijn moeder reist de wereld rond om te vertellen over de getuigenis van haar zoon. Er komt binnenkort een boek uit in het Nederlands via Katholiek Alpha Centrum: "Mijn zoon Carlo - Carlo Acutis door de ogen van zijn moeder", dit boek is door Antonia zelf geschreven en is ten eerste aan te bevelen! Naast de H. Mis was ook de Rozenkrans erg belangrijk voor hem. Elke dag bad hij de Rozenkrans. Dit deed hij verspreid over de dag, bijvoorbeeld het eerste tientje terwijl hij naar school liep, het tweede tientje op de terugweg, enzovoort. Naast dat hij de Eucharistie de Snelweg

naar de Hemel noemde, noemde hij de Rozenkrans de kortste ladder naar de Hemel.

Op 7-jarige leeftijd, op 16 juni 1998, ontving Carlo de Eerste Heilige Communie. Hierna ging hij elke dag naar de H. Mis. De H. Mis die hij bijwoonde, was volgens de Ambrosiaanse ritus. Dit is één van de vele erkende riten in de Rooms-Katholieke Kerk en wordt voornamelijk alleen in het bisdom van Milaan gecelebreerd. Vijf jaar later, op 24 mei 2003, ontving hij het Sacrament van het Vormsel. Carlo gebruikte het internet om te evangeliseren. Hij bouwde vier websites met de volgende onderwerpen:

1. Eucharistische Wonderen; Stichting Acutis heeft een tentoonstelling die hier op gebaseerd is, later meer hierover.
2. Mariaverschijningen;
3. Hemel, hel en vagevuur;
4. Engelen en demonen.

(Bijgevoegd de afbeeldingen van de websites, u kunt de QR-code scannen of de link over typen om de websites te bekijken. De websites zijn in vele talen beschikbaar, waaronder Nederlands.)

Carlo beoefende veel naastenliefde. Zo hielp hij de armen met zijn spaargeld. Het gezin van Carlo was welvarend en toen hij op straat iemand tegen kwam zonder schoenen, was er voor hem geen twijfel over mogelijk dat hij zijn nieuwe, mooi en dure schoenen aan diegene gaf. Op 2 oktober 2006 werd Carlo ziek; dit bleek leukemie te zijn. Voordat hij ziek werd wist hij al dat hij jong zou sterven, in een video, van twee maanden voor zijn dood, die van hem bewaard is gebleven zegt hij ook dat hij bijna zal sterven. Op 10 oktober ontving hij het Sacrament van de Ziekenzalving en de H. Communie (het Viaticum).

Zijn lijden droeg hij op voor de paus en de Kerk. Hij stierf op 12 oktober 2006 op 15-jarige leeftijd. Zijn wens was om in Assisi te rusten, in de stad van zijn favoriete heilige, de heilige Franciscus van Assisi. Hij ligt opgebaard in het Heiligdom van de Ontkleding in Assisi. Dit is ook de plek waar de H. Franciscus zijn rijkdommen aflegde om Christus als arme man na te volgen.

Kort na de dood van Carlo Acutis vertelde zijn moeder Antonia Salzano dat ze in een droom de H. Franciscus en haar zoon zag. In de droom zei de heilige Franciscus van Assisi tegen haar: "Je zoon bezet nu een van de hoogste plaatsen in de Hemel en nadat hij zalig is verklaard, zal er een hele nieuwe generatie heiligen zijn. Dankzij hem."

Later droomde ze van haar zoon Carlo. Carlo zei tegen haar: "Mam, ik word zalig verklaard en even later zal ik heilig verklaard worden." Ook vertelde Carlo in die droom dat zijn moeder en vader nog een tweeling zouden ontvangen. Zo is Carlo uiteindelijk toch nog grote broer geworden van een tweeling (meisje en een jongen), die nu beide 15 jaar oud zijn. Francesca en Michele Acutis volgen het voorbeeld van hun oudere broer. Ze gaan ook dagelijks naar de H. Mis en bidden de rozenkrans. Ook hopen ze op een dag de missie van Carlo Acutis voort te zetten.

Ik noemde Stichting Acutis zojuist al even. Deze stichting is opgericht in navolging van de (bijna) H. Carlo Acutis om de liefde voor de H. Eucharistie in Nederland en Vlaanderen te vergroten. Ik werk voor Stichting Acutis als projectleider van de app en website MisInDeBuurt (www.misindebuurt.nl) en beheerder van de Social Media. MisInDeBuurt is één van de grootste projecten van de Stichting. In deze app/ op de website kunt u H. Missen vinden bij u in de buurt die conform het altaarmissaal gecelebreerd worden (Schagen, Den Helder en Texel staan in de app in uw parochie).

Een ander groot project wat dit jaar gestart is (voorbereiding loopt al langer), is de tentoonstelling over Eucharistische Wonderen. Eucharistische Wonderen zijn zoals de naam al zegt wonderen die met de H. Eucharistie gebeurd zijn. Bij u in de buurt komt de tentoonstelling naar het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo van 21 tot 30 april.

Voor meer informatie over de Stichting zie de website: www.stichting-acutis.nl.

Ook heeft het apostolaat Nieuwe_zaligen_heiligen een prentje gemaakt van de (bijna) heilige Carlo Acutis. Wilt u deze ontvangen? Stuur mij dan even een berichtje via 06-51181340 of naar nieuwe_zaligen_heiligen@hotmail.com.

Moge de (bijna) heilige Carlo Acutis voor u en voor mij een voorbeeld zijn op onze levensweg met de Heer. Dat wij niet zullen sterven als fotokopieën (zoals de heilige Carlo zou zeggen), maar als unieke heiligen.

HEILIGE CARLO ACUTIS, BID VOOR ONS!!!



Mijn naam is Wouter de Brie, ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en dochter van 1,5 jaar in De Bilt. Dit ligt vlakbij Utrecht.



Ik ben de eigenaar van A+M+D+G. Met A+M+D+G en hiermee zet ik mij als zelfstandige in voor christelijke (in het bijzonder Rooms-Katholieke) organisaties. Met mijn werk wil ik God dienen en eer brengen. Daarom heb ik mijn bedrijf A+M+D+G genoemd. AMDG staat voor "Ad Majorem Dei Gloriam", een uitspraak van de Heilige Ignatius van Loyola. Dat betekent: "Tot meerdere eer en grotere glorie van God".

De leringen van Jezus



Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus. Met Pasen herdenken wij zijn opstanding uit de dood. Maar wat kunnen wij leren, van wat Jezus tijdens zijn leven heeft verteld? Door de uitspraken van Jezus, krijgen wij inzicht in de leringen van Jezus. Jezus zei: 'Volg mij.' Wat houdt dit in en waar brengt Jezus ons naartoe?

Door: Ellen Winnubst

Jezus volgen

Wie Jezus wil volgen, zal zelf actie moeten ondernemen. Het is geen lijdzaam volgen. Jezus is duidelijk in wat je dient te doen: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.' (Mattheüs 6:33)

Het Koninkrijk van God is een staat van liefde en vrede. Eens zal Gods Koninkrijk op Aarde komen, zichtbaar in onze wereld. Een prachtige belofte.

Maar je kunt niet op zoek gaan naar iets wat in de toekomst ligt. Hoe dan wel?

'Men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.'

(Lucas 17:21)

Je mag op zoek gaan naar het goddelijke in jezelf. In ieders hart bevindt zich een zaadje liefde, dat wil groeien. Liefde, bron van vrede.



Wie innerlijke vrede heeft gevonden, is in staat om in liefdevolle harmonie te leven met de mensen om zich heen. 'Zo binnen, zo buiten.' Zo zal Gods Koninkrijk groeien gelijk een mosterdsaadje.

Liefde

Liefde is het centrale thema in de leringen van Jezus. Heb lief. Dit is niet zomaar een geste, het is een gebod. Jezus zei: 'Houd je aan de geboden.' In Mattheüs 22:37 staat wat de twee grote geboden zijn.

'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.'

Zelfreflectie

Maar hoe liefdevol je ook probeert te zijn, soms lukt het niet. Dan zit er iets in de weg.

Misschien zelfs zonder dat je je ervan bewust bent. Bijvoorbeeld je manier van denken. 'Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.'

(Lukas 6:37)

'Haal eerst die balk uit je eigen oog. Dan zie je misschien scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen.'

(Lukas 6:41)

je wordt aangespoord om naar jezelf te kijken. Hoe zuiver zijn jouw gedachten?

Zuiver je geest van wat geen liefde is.

Jezelf verloochenen

Altijd je liefdevolle zelf zijn, gaat niet helemaal vanzelf. Daarom helpt Jezus ons op weg: Toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Jezus tegen hen: 'Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.' (Lukas 9:23)

Wanneer je Jezus volgen wil, op weg naar Gods Koninkrijk, laat dan los wie je denkt te zijn. Wij worden geboren met het idee afgescheiden te zijn van God. Dit is het perspectief van het ego. Dit zelfconcept dien je los te laten. Je bent niet je ego. Door Jezus weten we wie wij zijn; kinderen van God. Van oorsprong ben je een goddelijk geestelijk wezen. Net als God heb je een liefdevolle aard. Je goddelijke Zijn, dát is je ware Zelf.

Zuiver je geest van wat geen waarheid is.

Je kruis oppakken

In de tijd van Jezus betekende het kruis een langzame dood. Je ego mag versterven en dat is een proces. Tijdens dit proces kom je je angsten onder ogen. Je laat vaste patronen die niet dienend zijn los. Stel je vertrouwen in het goddelijke. Laat liefde je leidraad zijn.

Vergeven

Zo leren we, dat we bepaalde dingen moeten doen en dingen moeten laten. Hier nog iets dat wij geacht worden te doen. 'Als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.' (Matheus 4:14-15) Lief zijn voor mensen die lief zijn voor jou, is zo moeilijk niet. Uitdagender is het om je vijanden lief te hebben. Ben jij in staat de persoon die jou pijn heeft gedaan, te vergeven?

Dat Jezus kan vergeven, lezen we in Lucas 23:34. Hangend aan het kruis, terwijl hij hevige pijn lijdt, weet Jezus uit te brengen: 'Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!' Er is geen sprake van wrok naar diegene die hem dit aandoen. Hij vraagt niet om rechtvaardiging. Jezus vergeeft! Dat is onvoorwaardelijke liefde. Goddelijke liefde.



Overgave

Vlak voor hij sterft, spreekt Jezus zijn laatste woorden: 'Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.' (Lucas 23:46) Het moment van totale overgave. Jezus geeft zich over aan God.

Opstanding

Dan gebeurt het grote wonder. Jezus staat op! Hij is niet dood, hij leeft! Zijn taak op Aarde is volbracht, maar hij gaat door. Zijn goddelijke Zelf verschijnt en wordt opgenomen in Gods Koninkrijk.

De weg

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, in vlees. Met Pasen zijn wedergeboorte, uit Geest. In Johannes 3:3 lezen we wat Jezus zegt over wedergeboren worden: 'Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.'

Het inzicht dat we hier krijgen, is dat de lijdensweg, kruisiging, dood en opstanding ons, op symbolische wijze, de weg wijst naar eenheid met God. De spirituele weg, die in geest wordt afgelegd.

Bij de leringen van Jezus gaat het niet enkel om de kennis, maar om het naleven ervan. Want het maakt een wereld van verschil of je vanuit je ego leeft of dat je liefde bent



Opdracht in de tempel

Deze keer zullen we het hebben over de Opdracht van Jezus in de Tempel. Deze gebeurtenis wordt gevierd in de kerk op 2 februari. Een andere naam voor dit feest is Maria Lichtmis.

Volgens de joodse traditie wordt Jezus veertig dagen na zijn geboorte door zijn ouders naar de tempel gebracht, om hem aan God op te dragen.

In de tempel ontmoeten Jozef en Maria met het kind, Simeon. De heilige Lucas beschrijft hem als "een rechtvaardig en godvrezend man die wachtte op de vertroosting van Israël" (Lc 2,25). Bovendien voegt de evangelist eraan toe dat "de Heilige Geest rustte op hem" en dat van diezelfde Geest "had hij een godsspraak ontvangen [...] dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd" (Lc 2,26).

De belofte wordt vervuld, Simeon ontmoet de langverwachte Messias en voelt dat hij het doel van zijn bestaan heeft bereikt, hij kan daarom God vragen hem welkom te heten in het hiernamaals.

Terwijl hij het kind Jezus in zijn armen houdt, prijst Simeon God, ziet in Jezus redding voor alle volkeren, een licht dat hen verlicht en de eer is van het volk van Israël (Lc 2,30-32), en benadrukt vervolgens de universaliteit van Jezus' missie.

Na het uitspreken van de verheerlijking van Jezus, voorspelt Simeon aan Maria de grote beproeving en het grote lijden dat de Messias zal moeten ondergaan en onthult haar zijn deelname aan dit pijnlijke lot. Maria zal zich ook met haar Zoon verenigen in het verlossende offer aan het kruis en op dat moment zal haar moederlijk lijden haar hoogtepunt bereiken. Maria zal dit lijden accepteren, wetend en vertrouwend dat het ten goede zal komen aan de mensen, die door Jezus worden verlost.

Rozenkrans bidden in de meimaand:

SCHAGEN
vrijdag - dagkapel
na de H.Mis van 9.30 uur

DEN HELDER
woensdag - pastorie
Petrus & Pauluskerk - 19.00 uur

TEXEL
dinsdag - Kleine Johannes kapel
Den Burg - 10.00 uur





TERUGGAAN IS HET

Regelmatig geef ik workshops aan jongeren over karaktervorming en zingeving. De eerste vraag die ik ze stel, komt meteen tot de kern: Wat is jouw meest fundamentele identiteit? Ofwel: welke waarheid kenmerkt jou het meest als persoon? Sommige jongeren antwoorden meteen door een bepaald talent of eigenschap te noemen: eerlijkheid, een bepaalde ambitie, hard werken, enzovoorts. Anderen denken iets meer na voordat ze iets zeggen en dan zie je meteen dat ze me doorhebben: “Dat ik een geliefd kind van God ben.” Inderdaad. Dat is het juiste antwoord.

De belangrijkste waarheid over jouw persoon is dat je onvoorwaardelijk bemind wordt door de Vader. Het maakt niet uit hoeveel fouten je hebt begaan of verdiensten je hebt opgebouwd. Het maakt niet uit waar je in de succesladder staat, hoe knap je bent of hoeveel vrienden je hebt. God houdt oneindig veel van je, wat er ook gebeurt.

Streven naar een heilig en godvruchtig leven is niet een stappenplan dat je op eigen kracht volgt. Je wordt heilig in de mate dat je open staat voor de liefde van God en dat je toelaat dat het de diepste krochten van jouw identiteit transformeert. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij, schreef heilige Paulus aan de Galaten. Dát is heiligheid.

ICONISCHE PARABEL

De meest iconische parabel uit het Evangelie is die van de verloren zoon (Lucas: 15, 11-32). Ik denk dat dit verhaal ook de leidraad is voor waar het christelijk leven om draait. De grote zonde van de verloren zoon is dat hij niet beseftte hoeveel zijn vader van hem hield; hij vergat zijn ware identiteit. Hij sloot zijn hart voor die waarheid en vertrok om zijn geluk elders te zoeken. Dan komt het moment dat hij in al zijn armzaligheid bewust wordt van zijn grote zonde, en besluit hij om terug te keren. Boven alle verwachtingen van de zoon staat zijn vader al die tijd op hem te wachten en ontvangt hij hem met een omhelzing, een ring en een feest.

Dit is ook waar wij toe geroepen zijn. Heilige Jozefmaria Escrivá verwoordde het heel mooi: “Als jij je om welke reden dan ook van Hem hebt afgekeerd, reageer dan met de nederigheid van het beginnen en opnieuw beginnen; handel alle dagen als de verloren zoon.”



NIEUWE DOORGAAN



TERUGKEREN

De weg waar elke christen toe geroepen is, heeft een paradoxaal karakter. Om door te gaan – om te groeien in heiligheid – moet je terugkeren. Telkens opnieuw. Je spant je in om een goed mens te zijn, om veel liefde te schenken aan je naaste, om de zonde te vermijden. Soms raak je verdwaald, soms blijf je vastzitten aan zonde of ontmoediging, en dan is het zaak dat je even stilstaat en beseft dat God bij je is en je wil omhelzen met zijn barmhartige genade, waardoor de genade rijkelijk kan stromen door je ziel. Na zo'n omhelzing ga je weer verder. Telkens weer, met de zekerheid dat Hij bij je is.

Bijvoorbeeld, stel je voor dat je nors reageert tegen een collega op je werk. Of dat je je thuis egoïstisch opstelt naar anderen. Als je dat beseft, neem dan even de tijd om in een geest van gebed naar God te gaan, vergiffenis te vragen en ook de genade om in de toekomst beter te handelen.

SACRAMENT VAN DE BIECHT

Daarnaast raad ik je aan om regelmatig gebruik te maken van het sacrament van de Biecht. Ik hoorde een keer een prachtige metafoor: ieder van ons hangt aan een touw dat Jezus vasthoudt. Wanneer wij zondigen, dan knippen wij dat touw door en vallen we naar beneden. Wanneer wij biechten, dan maakt Jezus een knoop in dat touw om ons weer vast te houden. Die knoop zorgt ervoor dat het touw korter is dan voorheen en daardoor is de afstand tussen Jezus en jou ook korter. Het sacrament van de Biecht zorgt ervoor dat je steeds dichterbij Jezus komt. Teruggaan naar Gods liefde is dé manier om door te gaan in het leven.

Door: Paul Graas

Deels uit: Heilige Josemaría Escrivá, Vrienden van God.

PAUL GRAAS

Paul Graas (1989) begeleidt jongeren in de ontdekking van hun idealen en de vorming van hun karakter en helpt ze om handen en voeten te geven aan hun relatie met Christus. Tevens auteur van o.a. 'Voor de christen die mens wil worden'.

Onze Helderse parochies in oorlogstijd

Op 8 mei 1945 stond ik – nog maar net 4 jaar geworden – aan de Rijksweg in 't Zand tegenover de kledingzaak van Bets Zomerdijk, De Kleine Winkel. (In die tijd liep de Rijksweg nog dwars door het dorp) Het was een grote drukte daar in het begin van de middag. We keken allemaal gespannen richting Alkmaar. En daar kwamen ze, onze bevrijders, de Canadezen!! In een eindeloze rij van groene legervoertuigen, motorrijders, jeeps en nog veel meer. Meisjes en jonge vrouwen uit 't Zand en omgeving sprongen op de treeplanken en probeerden een stukje mee te rijden. Het was een feest, het feest van de bevrijding, dit jaar 80 jaar geleden.

De lange stoet was op weg naar Den Helder waar ze in de loop van de middag ontvangen werden op de Kerkgracht tegenover het toenmalige Stadhuis. De bevrijders kregen natuurlijk ook hier een warm onthaal, maar de sfeer zal toch meer gedempt zijn geweest omdat Den Helder veel geleden had tijdens de oorlog. Wegens de talloze bombardementen waren duizenden Helderse mensen de stad ontvlucht. Zij hadden onderdak gevonden in omliggende dorpen en verderop, tot in Friesland aan toe. De bommenregen kostte 177 burgers het leven. Veel Joodse mensen waren weggevoerd naar de concentratiekampen. Er was veel materiële schade aan huizen en instellingen. Een deel van de stad (Oud Den Helder) was zelfs met de grond gelijk gemaakt.

Op zondag 4 mei wil ik in de viering van 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk tijdens de overweging stilstaan bij wat die oorlog '40 –'45 gedaan heeft met onze beide parochies. Dat waren in die tijd de Petrus en Paulusparochie (Kerkgracht) en de O.L.V.O.O. (Jan in 't Veltstraat). Koegras en Julianadorp hoorden destijds ook bij deze laatstgenoemde kerk. Nieuw Den Helder en De Schooten kenden in die tijd nog geen bebouwde wijken. Ik noem u alvast in het kort een paar markante zaken uit die oorlogstijd 1940-1945. Zienderogen ontstonden er in beide kerken steeds meer lege plekken op zondag, omdat veel parochianen wegens de aanhoudende bombardementen de stad verlaten hadden. Om de parochie van de O.L.V.O.O. een steuntje in de rug te geven werd er voor hen in de kerk in 't Zand op 12 februari 1942 een zondagse collecte gehouden.

Ik ga ook vertellen over het moedige optreden van de toenmalige pastoors Adrianus Koopman (PP-kerk) en Carolus van Veen (O.L.V.O.O.). Vanaf 1942 werd er op de eerste zondag van de maand in de PP-kerk een H. Mis gehouden voor de Duitse soldaten onder leiding van aalmoezenier Pieper uit Münster. In het begin was naast de soldaten iedereen welkom, maar op bevel van de bezetters mochten de gewone parochianen vanaf augustus 1942 niet meer deelnemen. Na de oorlog werd Fort Erfprins gebruikt om Nederlanders te herbergen die ervan verdacht werden tijdens de oorlog samengewerkt te hebben met de Duitsers. Voor de katholieken onder hen werden paters aangesteld als zielzorgers. De zondagse diensten in Fort Erfprins werden pas op 1 december 1948 beëindigd.

Dit en meer heb ik vijf jaar geleden al voorbereid! Maar wegens de corona werden de kerkdiensten afgelast in 2020! Toen geen verhaal over onze parochies in oorlogstijd, nu dus wel. De viering begint om 11.00 uur en het Inzingkoor stimuleert de gemeenschap om samen liederen te zingen over bevrijding, verzoening en vrede. Hartelijk welkom iedereen.

Jan van Diepen, emeritus pastor.





Wees nooit bang om
een onbekende toekomst
toe te vertrouwen aan een
bekende God.

Corrie ten Boom



BEVRIJDINGSFEESTEN Den Helder

Pas eind augustus 1945 vonden in Den Helder de bevrijdingsfeesten plaats. Met als onmiskenbaar hoogtepunt het tweedaagse bevrijdingsfeest van vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. Het bevrijdingsfeest werd groots aangepakt, zowel in Den Helder als Julianadorp. Verschillende herdenkingsdiensten en de onthulling van het Vliegermonument in de Tweede Vroonstraat leidden de feestelijkheden op de donderdag in. Op vrijdag trokken 'ridders' te paard de wijken en buurten in om de evenementen en festiviteiten op middeleeuwse wijze aan te kondigen. Bij het raadhuis sprak burgemeester Ritmeester het verzamelde Helderse volk toe en feliciteerde het met de herwonnen vrijheid. Er werd hoera geroepen, koningin Wilhelmina lof toegezwaaid, erebogen opgericht, vlaggenparades gehouden en Helderse muziekkorpsen marcheerden trots door de staten. Er was sport, dansmuziek en de padvinderij ontstak een vreugdevuur. Er waren kinder- en buurtspelen, terwijl er een kleine kermis draaide in de Spoorstraat. Julianadorp hield een allegorische optocht met als thema 'hoe de Amerikanen Holland zien.' Verder wachtte burgemeester Ritmeester een groots onthaal in het Koegras en "het feest werd tot laat in de nacht voortgezet". Den Helder leefde op en zette de schouders onder een nieuwe toekomst!
Bron: <https://www.80jaervrijheiddenhelder.nl/>

DANKBAAR HERDENKEN

maand mei - 80 jaar Vrijheid



KYRIEGEBED: ONDERWEG NAAR MORGEN

Vol verlangen bidden we om mensen van vrede om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde Heer, ontferm U!

Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen maar de gemeenschap in het oog houden Christus, ontferm U!

Vol verlangen bidden we om mensenkinderen van God die het licht steeds weer opnieuw ontsteken en met hoop en volharding staande blijven onderweg naar morgen.

Heer, ontferm U!

ds. Rianne Veenstra

Karin
Smit

Uitvaart
begeleiding



06 81 35 81 10

24/7 bereikbaar



Leonie Appers

Karin Smit

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl



oplossing puzzel uitgave feb/mrt2025

Boeken bestel
je toch bij de
lokale boekhandel?



BOEKHANDEL PLUKKER
SCHAGEN

Webshop:
WWW.BOEKHANDELPLUKKER.NL
Gratis afhalen en thuisbezorging

KERK IN BEWEGING



VIERINGEN

| 4e ZONDAG VEERTIJDAGENTIJD | LOCATIE | TIJD | VIERING |
|----------------------------|----------------------|-------|--|
| Zondag 30 maart | Den Burg, Texel | 10.00 | Woord en Communie - diaken |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie - Familiezondag / Kinderkoor |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Caeciliakoor |
| Dinsdag 1 april | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| Donderdag 3 april | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Eucharistie |
| Vrijdag 4 april | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| | Carrousel, Breezand | 10.00 | Woord en Communie - diaken |
| | Den Helder | 10.00 | Eucharistie |
| 5e ZONDAG VEERTIJDAGENTIJD | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zondag 6 april | De Cocksdorp, Texel | 10.00 | Woord en Communie - diaken |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Inzingkoor |
| Dinsdag 8 april | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| Donderdag 10 april | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Eucharistie |
| Vrijdag 11 april | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| PALMZONDAG | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zaterdag 12 april | Schagen | 19.00 | Eucharistie / Gregoriaanskoor |
| Zondag 13 april | Julianadorp | 09.30 | Woord en Communie - parochianen |
| | Den Burg, Texel | 10.00 | Eucharistie |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie / Kinderkoor |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie |
| Maandag 14 april | Schagen | 19.00 | Boeteviering |
| Dinsdag 15 april | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| | Keijzershof, AP | 10.00 | Woord en Communie - diaken |
| Woensdag 16 april | De Bron, Schagen | 10.45 | Eucharistie |

VIERINGEN

| WITTE DONDERDAG | LOCATIE | TIJD | VIERING |
|--------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Donderdag 17 april | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Eucharistie |
| | Schagen | 19.00 | Eucharistie / Dameskoor |
| | Den Burg, Texel | 19.00 | Eucharistie |
| | Den Helder | 19.00 | Eucharistie / Caeciliakoar |
| GOEDE VRIJDAG | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Vrijdag 18 april | Den Burg, Texel | 15.00 | Kruisweg - parochianen |
| | De Bron, Schagen | 15.00 | Kruisweg - diaken |
| | Schagen, pastorie | 15.00 | Kruisweg voor kinderen |
| | Schagen | 15.00 | Kruisweg |
| | Den Helder | 15.00 | Kruisweg / Cantor |
| | Julianadorp | 15.00 | Kruisweg - parochianen |
| | Schagen | 19.00 | Goedevrijdagviering / Gemengdkoor |
| | Den Helder | 19.00 | Goedevrijdagviering / Cantor |
| | Den Burg | 19.00 | Goedevrijdagviering |
| | Julianadorp | 19.00 | Viering - parochianen |
| STILLE ZATERDAG | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zaterdag 19 april | Den Burg, Texel | 18.45 | Paaswake |
| | Schagen | 21.00 | Paaswake / Gregoriaanskoor |
| | Den Helder | 21.30 | Paaswake / Caeciliakoar |
| 1e PAASDAG | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zondag 20 april | Julianadorp | 09.30 | Eucharistie / Willibrordkoor |
| | De Cocksdorp, Texel | 09.30 | Woord en Communie - diaken |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie / Gemengdkoor |
| | Den Burg, Texel | 11.00 | Eucharistie |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Cantor |
| | Schagen | 16.00 | Tamil Eucharistie |
| 2e PAASDAG | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Maandag 21 april | Schagen | 10.00 | Eucharistie |
| | De Bron, Schagen | 10.45 | Eucharistie |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie |
| Donderdag 24 april | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Woord ne Communie - parochianen |
| Vrijdag 25 april | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |

VIERINGEN

| 2e ZONDAG VAN PASEN | LOCATIE | TIJD | VIERING |
|---------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| Zondag 27 april | Julianadorp | 09.30 | Eucharistie |
| | Den Burg, Texel | 10.00 | Eucharistie |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Caeciliakoor |
| Dinsdag 29 april | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| Woensdag 30 april | Gollards, Texel | 10.30 | Eucharistie |
| Donderdag 1 mei | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Eucharistie |
| Vrijdag 2 mei | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| | Carrousel, Breezand | 10.00 | Eucharistie |
| | Den Helder | 10.00 | Eucharistie |
| 3e ZONDAG VAN PASEN | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zondag 4 mei | De Cocksdorp, Texel | 10.00 | Eucharistie |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie / Gregoriaanskoor |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Inzingkoor |
| Dinsdag 6 mei | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| Donderdag 8 mei | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Eucharistie |
| Vrijdag 9 mei | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| 4e ZONDAG VAN PASEN | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zondag 11 mei | Julianadorp | 09.30 | Woord en Communie - parochianen |
| | Den Burg, Texel | 10.00 | Woord en Communie - diaken |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie / Gemengdkoor |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Caeciliakoor |
| Dinsdag 13 mei | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| Woensdag 14 mei | De Bron, Schagen | 10.45 | Eucharistie |
| Donderdag 15 mei | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Woord en Communie - diaken |
| Vrijdag 16 mei | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |

VIERINGEN

| 5e ZONDAG VAN PASEN | LOCATIE | TIJD | VIERING |
|---------------------------------------|----------------------|-------|--|
| Zondag 18 mei | Den Burg, Texel | 10.00 | Woord en Communie - diaken |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie - Eerste Communie / Kinderkoor |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie / Dubbelkwartet |
| | Schagen | 16.00 | Tamil Eucharistie |
| Dinsdag 20 mei | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| | Keijzershoff, AP | 10.00 | Eucharistie |
| Donderdag 22 mei | Den Helder | 09.30 | Aanbidding |
| | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Woord en Communie - parochianen |
| Vrijdag 23 mei | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| 6e ZONDAG VAN PASEN | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zondag 25 mei | Julianadorp | 09.30 | Woord en Communie - diaken / Willibrordkoor |
| | Den Burg, Texel | 10.00 | Eucharistie |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie / Dameskoor |
| | Den Helder | 11.00 | Eucharistie |
| Dinsdag 27 mei | Den Helder | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| Woensdag 28 mei | Gollards, Texel | 10.30 | Eucharistie |
| | De Bron, Schagen | 10.45 | Eucharistie |
| HEMELVAART Donderdag 29 mei | De Zandstee, 't Zand | 09.45 | Woord en Communie - parochianen |
| | Den Burg, Texel | 10.00 | Eucharistie |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie |
| | Den Helder | 10.00 | Eucharistie / Inzingkoor |
| Vrijdag 30 mei | Schagen | 09.30 | Eucharistie en aanbidding |
| 7e ZONDAG VAN PASEN | LOCATIE | TIJD | VIERING |
| Zondag 1 juni | De Cocksdorp, Texel | 10.00 | Woord en Communie - parochianen |
| | Schagen | 10.00 | Eucharistie / Gregoriaanskoor |
| | Den Helder | 10.00 | Eucharistie - Eerste Communie / Caeciliakoor |

COVENTRY GEBED:

In de maand april vindt het Coventry gebed **iedere vrijdag om 12.00 uur** plaats in het Apostolisch Genootschap aan de Sumatrastraat te Den Helder. In mei en juni wordt het gehouden in de PP-KERK te Den Helder.



Uitvaartvereniging
ZIJPE

*Elke uitvaart tot in de puntjes verzorgd
Zonder commercieel gewin*

OVERLIJDEN MELDEN? BEL: 0224-563511
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

| | | |
|--|---|---|
| <p>Alles omvattende uitvaartzorg Persoonlijke aanpak Ook voor niet-leden</p> | <p>Zonder winstoogmerk Eigen uitvaartcentrum Betaalbaar voor iedereen</p> | <p>Fiscaal aantrekkelijk sparen Alles conform uw wensen Word ook lid!</p> |
|--|---|---|

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl



Heeft u geen warm water of voelt het te koud in huis? Wat er ook met uw cv-ketel is, onze monteurs lossen het graag voor u op.

wilmsonderhoudstoring.nl
T 0223 - 630 900



**Wilms
onderhoud-
storing**

Ontzorgt. Last op. Direct

**Weer warmte
en comfort
in huis?**

Wilms regelt 't gewoon



 **Breggit Smit**
Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06-51847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Horizontaal

1 21 april 2025 **10** Emeritus (afk.) **11** Havenstad in Engeland **12** Ik (Lat.) **13** Japans worstelen **15** Vrouwtjeshond **17** Zo snel mogelijk (Eng. afk.) **18** Engelse titel **20** Vertrek met trailers **21** Symbool voor calcium **22** Rivier in België **23** Hogeschool Rotterdam (afk.) **24** Streekduel **26** Terawatt (afk.) **27** Engelse titel **29** Persoon van rang en stand **30** Oosters gerecht **31** Brandnetel **33** Reuzenslang **34** 'Ik ben de alfa en de ___' (Openb. 1:8, 11; 21:6; 22:13) **36** Lichte mitrailleur **39** Lidwoord **40** Haast **41** Bijbeldeel (afk.) **42** Vleesgerecht **44** Symbool voor lood **46** Stad in Algerije **48** Multiple sclerose (afk.) **49** Japanse siervis **50** Afbeelding **51** Boerenkool (Eng.) **52** Zwaardwalvis **54** Verbond van olieproducerende landen (Eng. afk.) **55** Italiaanse schrijver (1932-2016) **57** Voertuig **59** Uitroep van spijt **60** Lid van een protestants kerkgenootschap.

Verticaal

1 Joodse viering van de uittocht uit Egypte **2** Entertainen **3** Winkel (Eng.) **4** Oudgriekse letter **5** Tafel uit hout of steen waarop rituele handelingen worden verricht **6** Biersoort **7** Schrijver van Robinson Crusoe **8** Symbool voor zilver **9** Laatste zeven dagen van de grote vastentijd **14** Gek **16** Al meer dan vijftig jaar de (zang)partner van Rikkert **19** Cadans **21** Bewuste keuze om ongehuwd te blijven **24** Doctorandus (afk.) **25** Bijbelse misdadiger **28** Strelen **29** Stad in Overijssel **32** Wat Jezus bracht door zich op te offeren voor de zonde van de gehele mensheid **35** Stedelijk vervoermiddel **37** Welgesteld **38** Verliezer in Waterloo **42** Knevel **43** Bijbels dorp uit Lucas 24:13-35 **45** Bekentenis **47** Elementaire bouwsteen **49** Hoofdedksel **51** Zanggroep **53** Nederlandse cabaretier (1911-1983) **56** Symbool voor cerium **58** Wedstrijd voor motoren in Assen.



©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



OOGZORG
BRILLEN
CONTACTLENZEN



EyeCare Schagen
Gedempte Gracht 56
1741 GD Schagen
0224 29 67 62

Twitteren met God

VREDE, OORLOG en CRISIS

*Christenen zijn geroepen om vreedstichters te zijn
"Gelukkig die vrede brengen", zei Jezus (Matteüs 5:9).*

Het is een christelijke plicht om te helpen vrede en harmonie in de wereld te brengen. Een rechtvaardige en duurzame vrede is iets waar we allemaal naar moeten streven, want oorlog en elke vorm van conflict is tegenstrijdig met Gods liefde en is een nederlaag voor de mensheid. De verdediging van kwetsbare, arme en gemarginaliseerde mensen is een fundamentele plicht van ons geloof. We moeten ons dus uitspreken tegen oorlog, genocide, annexatie en wapenhandel en ook tegen elke andere vorm van onrecht. Samen kunnen we de wereld beter maken, en ieder van ons kan daaraan bijdragen!

Waarom gebeuren er rampen? Is het überhaupt mogelijk om overal vrede te hebben? Hoe kan ik mijn woede of haat overwinnen? Moet ik mijn vijand haten? Leer meer over deze en andere vragen vanuit een christelijk perspectief op vrede, conflict en crisis.

*Vrede begint met een glimlach,
en een glimlach is het begin van de
liefde.*

mother Theresa